



**Bridge
to Light**

Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light
Tiende jaargang nummer 2 Juni 2016

Hongersnood actie afgerond

3 vondelingetjes: Tarik, Abel
en Hayelom

Mango oogst



Lieve vrienden,

Langzaam maar zeker begint de regentijd op gang te komen. We hebben al een paar buien gehad. De meest bijzondere bui was toen we begin juni naar het hongersnoodgebied gingen om bij een school de laatste koeken en pinda's te brengen. Toen we weggingen, barstte er een geweldige regenbui los. Dat was precies wat er daar nodig was en we hopen en bidden dat het vooral in dat gebied doorzet.

We hebben onze actie nu afgerond. De kinderen zagen er wat beter uit tijdens ons bezoek, de school was enorm blij met onze hulp, de meeste kinderen zijn iedere dag op school geweest, hun prestaties waren omhoog gegaan en waren een stuk actiever. Hierbij willen we iedereen die een bijdrage heeft gegeven aan dit speciale project dan ook namens de scholen en kinderen van harte bedanken.

Wel en wee

Na 4 jaar bij ons te hebben gewoond, is de drieling uiteindelijk ook met hun familie herenigd. Daar zijn we heel blij mee. Ze wonen tot 1 november bij een tante en daarna neemt de vader ze in huis. De eerste paar dagen moesten ze wel wennen aan hun nieuwe omgeving, maar tot nu toe lijkt alles goed te gaan. Ook baby Meron is geadopteerd en naar zijn nieuwe gezin en we wachten momenteel op de rechtbankuitspraak over baby Roza die van Eritreese afkomst is en een tante heeft in het vluchtelingenkamp die graag voor haar wil zorgen. Daarnaast zijn er nog twee kinderen die nog in proces zitten om met familie herenigd te worden.

En toen hadden we nog maar 22 kinderen bij ons wonen en waren we terug waar we 10 jaar geleden begonnen... maar dat duurde niet lang want in twee dagen tijd kregen we 3 vondelingetjes binnen. Eén meisje en twee jongens, Tarik, Abel en Hayelom... allemaal jonger dan 1 maand. Voor Tarik en Abel loopt er nog politieonderzoek. Abel heeft klompvoetjes waarvoor hij momenteel in het gips zit, Hayelom was op het midden van de dag gevonden en is door de zon verbrand in zijn gezichtje en schouder waar hij zelf voor krijgt. Tarik kampte met een ernstige infectie en belandde half juni in het

ziekenhuis. Op 29 juni hebben we Tarik moeten loslaten en is ze overleden.

Haftom begon zijn 12e klas eindexamen en helaas werd het examen op de eerste dag afgelast omdat er ten zuiden van Addis Ababa examen corruptie was ontdekt. Alle examens zijn uitgesteld tot juli.

Aster heeft haar 8ste klas examen afgerond en het wachten is op de uitslag. De andere kinderen begonnen 20 juni met hun laatste overgangsexamens.

Van onze jongvolwassenen hopen Rahwa (apothekersassistent), Hayelom (health officer) en Solomon (boekhouding) in juli klaar te zijn en gaan ze op zoek naar een baan.

Mango's en ander fruit

De kinderen waren helemaal gelukkig met de gigantische mango-oogst die we dit jaar hadden. Andere jaren werden de mango's door verschillende kinderen en personeelsleden altijd gestolen voordat ze rijp waren, maar dit jaar hebben we ze goed bewaakt en iedereen is het erover eens dat rijpe mango's veel lekkerder zijn dan onrijpe... We hebben weer een hele voorraad nieuwe boompjes gekocht, die we in de komende weken gaan planten. De bomen die afgelopen twee jaar geplant zijn, hebben het allemaal overleefd dus we hopen over een paar jaar een prachtig bomenlandschap te hebben met fruit aan de meeste bomen. De bewakers hebben we toestemming gegeven om een gedeelte van het land te bewerken en voor het gebruik krijgen wij een bepaald percentage van de opbrengst.

Half juni hopen we ook de eerste vijf straatkinderen in Grace Village te ontvangen en binnen twee maanden moeten deze kinderen teruggeplaatst worden bij hun familie. We zijn benieuwd hoe dat gaat lopen.

Helaas hebben we ook nieuws gehad dat er weer ernstige spanningen hier in het grensgebied zijn en ons gebed is dat het niet verder uit de hand zal lopen.

We danken u voor uw medeleven en bijdragen voor het werk hier in Ethiopië.

Karin van den Bosch

Van het bestuur

Snapt u het nog? Vorig jaar vierden we met elkaar het 10 jarig jubileum van Grace Village, maar zeker in de laatste twee jaar van het bestaan van het kinderdorp is er heel veel veranderd. U heeft er regelmatig over kunnen lezen in deze nieuwsbrief. Veranderende wetgeving en regels, de eerste kinderen die volwassen worden, de situatie in Noord-Ethiopië: deze zaken zorgen ervoor dat Abraham's Oasis in beweging is en blijft. De veranderingen in Ethiopië hebben ook consequenties voor Bridge to Light, voor hoe wij georganiseerd zijn en hoe we dingen doen.

Inmiddels is de situatie in Ethiopië verder gestabiliseerd, hoewel niemand de toekomst kan voorspellen. Karin heeft een bijzonder helder plan geschreven met betrekking tot de ontwikkeling van Abraham's Oasis in de komende 3 jaar. Hierin zijn grofweg de volgende doelgroepen te onderscheiden:

- Grace Village
- Familiehereniging
- Ondersteuning van kinderen in de gemeenschap
- Ondersteuning van studerende kinderen
- Straatkinderen
- Hulp bij noodsituaties

"We zijn tot de conclusie gekomen dat onze organisatie niet meer naadloos aansluit bij de realiteit van de dagelijkse zaken in Ethiopië. Hoog tijd om ons te herpositioneren dus."

De wijze waarop deze projecten door Abraham's Oasis vorm gegeven worden is in het plan uitvoerig en voldoende SMART beschreven. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Karin.

Als Stichting Bridge to Light staan wij voor de uitdaging om mee te veranderen met de hierboven beschreven situatie. We zijn tot de conclusie gekomen dat onze organisatie, de wijze waarop we fondsen werven, de communicatie met betrekking tot sponsorkinderen, de structuur die we hanteren en zelfs de doelstellingen die ons richting moeten geven niet meer naadloos aansluiten bij de realiteit van de dagelijkse zaken in Ethiopië.

Hoog tijd om ons te herpositioneren dus. Om goed na te denken over onze doelstellingen. Hier gaan wij het komende jaar mee aan de slag. Het zal echter de nodige tijd kosten en we vragen uw begrip hiervoor. We houden u op de hoogte via een nieuwe rubriek in deze nieuwsbrief en via onze website en social media. Heeft u in de tussenliggende tijd vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen. In ieder geval wijzen we u voor meer informatie over onze werkzaamheden graag op ons Jaarverslag 2015 dat op onze site staat. Het begin is er. We zijn begonnen met de evaluatie van onze visie, waar staan we voor? En we kwamen tot de conclusie dat die niet is gewijzigd. Bridge to Light blijft zich inzetten voor kansarme kinderen in Noord-Ethiopië, vanuit bijbels perspectief en met de mens centraal! Uw bijdrage hierin blijft onmisbaar en belangrijker dan ooit!

Om voor te danken:

- Voor het succesvolle hongersnood project
- Voor de drieling die naar familie is terug gegaan
- Voor de kinderen die permanent in Grace Village wonen, dat ze gezond zijn en het samen goed naar hun zin hebben ondanks alle veranderingen van de afgelopen maanden.

Om voor te bidden:

- Voor de kinderen die examen moeten doen
- Dat Abel zijn klompvoetjes beter zullen worden en Hayelom geen blijvende littekens houdt van de verbranding in zijn gezicht
- Dat de kinderen die hun opleiding hebben afgerond dat ze een baan zullen vinden
- Voor een goede regentijd
- Voor het straatkinderen project
- Dat het rustig zal blijven aan de grens

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

IBAN NL44ABNA0400536048

BIC ABNANL2A

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

