



Lieve mensen,

U heeft ongetwijfeld gehoord dat er weer veel onrust is in Ethiopië. Sinds oktober is zelfs officieel de noodtoestand uitgeroepen. De noodtoestand heeft in ieder geval tot gevolg dat er weer rust in het land is, alhoewel dit niet betekent dat alles weer goed is. Op onze site kunt u meer lezen over de achtergrond van de onrust.

Voor Karin, haar staf en de kinderen is er niet veel veranderd. De bewakers van Grace Village doen hun werk zoals ze dat normaal doen. Karin vertelt dat de onlusten zich vooral in Addis Ababa en omgeving afspelen. Waar Karin last van heeft, is dat alle sociale media die via internet loopt (zoals Facebook en Skype) soms helemaal afgesloten is. Dat maakt communicatie voor haar lastig. We hebben telefonisch contact met haar gehad en vertellen u daarover in deze nieuwsbrief.

Familiegevoel

In Grace Village is ook de rust weergekeerd, nadat voor elk kind is uitgezocht of ze nog bij familie ondergebracht konden worden. Er wordt nog voor 1 kind gezocht. Dit betekent dat er nu 25 kinderen in het dorp wonen en er ook zullen blijven, omdat er voor hen geen familie is gevonden. Doordat kinderen uit Grace Village vertrokken, hingen de achtergebleven kinderen als los zand aan elkaar. Karin wilde hen niet kwijt raken en graag weer een familiegevoel geven. Ook merkte ze dat zodra de kinderen naar school gaan, ze mondiger worden en de moeders geen overwicht hebben op hen. Karin heeft daarom besloten tussen de kinderen en moeders te gaan wonen, in een huisje bij de huismoeders. Daardoor kan ze beter als 'moeder-overste' handelen, zoals ze zelf al lachend vertelt en beter leiding geven. Ze eten niet meer in de aparte huisjes, maar met elkaar. Verder heeft ze met elk kind besproken hoe het op school gaat, waar ze tegenaan lopen en welk doel ze naartoe werken. De kinderen zijn in de huisjes ingedeeld op leeftijd en Karin heeft zelf 3 jongens, die extra begeleiding nodig hebben, in huis genomen. Als beloning voor hun harde werken en goed gedrag heeft Karin beloofd, dat ze in de kerstvakantie met de schoolgaande kinderen naar een zwembad in Axum zal gaan. Er heerst een ontspannen sfeer en op een positieve manier is er een competitiestemming. Iedereen doet zo goed mogelijk zijn of haar best. Sinds half november komt er elke zaterdagmiddag een tekenleraar naar Grace Village om zes kinderen tekenles te geven. Dit helpt de kinderen om te 'praten' over hun verlies. Vaak kunnen ze daar geen woorden aan geven, maar wel iets tekenen bij hun gevoelens en het op die manier verwerken.

Grace Village dag

De jaarlijkse Grace Village dag was weer een groot succes. Veel sponsors hadden een kaart gestuurd. Hartelijk dank daarvoor! De dagen ervoor was al hard geknutseld aan een feesthoedje, die ze op deze feestelijke dag opzetten. De dag begon met een speciaal verjaardagsbrood en een klein cadeautje voor elk kind. 's Middags natuurlijk weer spelletjes doen met vriendjes en vriendinnetjes van school en samen eten en 's avonds mochten de oudere kinderen tv kijken. Al met al een hele gezellige dag.

Rolmodel

Het Ethiopian Charities and Societies Forum (ECSF) heeft uit meer dan 2000 Ethiopische organisaties een selectie gemaakt van organisaties die volgens hen het beste voorbeeld zijn om na te volgen. Er zijn verschillende categorieën zoals onderwijs, familie, gehandicapten, landbouwprojecten, mensenhandel etc. Abraham's Oasis werd geselecteerd als de organisatie met de beste resultaten wat betreft het vinden van familie en familiehereniging. Wat een geweldige opsteker voor het werk dat Karin en haar team de afgelopen jaren hebben verzet! Ze worden nu als rolmodel gezien op dit vlak. Op onze site kunt u het rapport lezen. Er is inmiddels al een bezoek geweest van een organisatie uit Mekele, die bij hen kwamen kijken en onder de indruk waren. Als mensen komen kijken, verbazen ze zich en zijn er ontroerd over hoe goed de kinderen het hebben. Ze zien baby's die actief zijn door hen o.a. op een kleed te leggen en te laten spelen. In veel kindertehuizen wordt er niet naar baby's omgekeken en liggen ze alleen maar in bed. Zelfs de overheid heeft excuses aangeboden voor het feit dat ze Karin in het verleden niet goed behandeld hebben. Ze zien in dat ze heel goed werk doet. Een voordeel van dit vertrouwen van de overheid is, dat Karin minder controles krijgt en er daardoor meer vrijheid is voor geestelijke zaken zoals de zondagochtendbijeenkomen en het bijbelonderwijs.

In de komende maanden zal Abraham's Oasis gaan nadenken hoe ze de gezinnen waar familiehereniging heeft plaatsgevonden verder gaan helpen in het verwerven van inkomsten, zodat ook nadat de officiële sponsoring geëindigd is, ze verzekerd zullen zijn van inkomsten. Ze zullen in gesprek gaan met de gezinnen en met hen vaststellen wat het meest zou helpen, bijvoorbeeld een extra koe, een paar kippen of geiten, hulp bij het starten van een winkeltje of marktkraam etc. Door een grote gift uit Engeland is het mogelijk om dit in gang te zetten.

Van het bestuur

Nieuw commitment

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geschreven dat we als bestuur voor de uitdaging staan om adequaat om te gaan met de veranderingen in Ethiopië. We hebben als bestuursleden in de afgelopen vergaderingen doorgesproken over onze persoonlijke betrokkenheid. We zijn er allemaal van overtuigd dat we het enthousiasme weer kunnen vinden om onze schouders eronder te zetten en de uitdagingen van de komende jaren aan willen gaan. Als de situatie in Ethiopië het toelaat zullen twee bestuursleden in het voorjaar van 2017 een werkbezoek brengen aan Grace Village. We hebben een actieplan voor komend jaar gemaakt dat ons zal helpen om in de vergaderingen meer tijd te hebben voor het doordenken van een aantal thema's. Zo hebben we onze visie besproken en ons huidige beleid van de sponsoring tegen het licht gehouden. Verder zouden we graag een paar helpende handen willen hebben, die ons bestuur ondersteunen bij organisatie van praktische zaken zoals bijvoorbeeld secretariële handelingen en organiseren sponsoractiviteiten. Eind oktober is Karin 1 dag in Nederland geweest en heeft ze ook met 2 bestuursleden gesproken. Omdat ze jarig was geweest, ging ze niet met lege handen naar huis!

Decemberactie

We zijn bijzonder blij met de trouw waarmee u uw giften overmaakt. Zo kunnen we Karin elk kwartaal het beloofde geld sturen. Onze penningmeester moet er – door de noodtoestand – wat meer voor doen om het geld te kunnen overmaken, maar gelukkig ontvangt Karin het nog steeds. We lopen nog iets achter op de giften van vorig jaar en zouden het geweldig vinden als u in december een extraatje voor Karin zou willen overmaken! Weet u, u bent in veel gevallen de verhooring op het gebed 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. Voor ons is het zo normaal om eten te kunnen kopen en onderwijs te ontvangen. Maar voor de kinderen in Ethiopië is het vaak een kwestie van leven en dood. Psalm 69:34 zegt: "De Heere hoort de armen". Door het werk van Grace Village te ondersteunen werken we samen aan de beantwoording van de gebeden om hulp! Dank u wel daarvoor.



Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048
IBAN NL44ABNA0400536048
BIC ABNANL2A
t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire) Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
De Klamp 3
3958 GK Amerongen

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naw-gegevens naar info@bridgetolight.nl, onder vermelding van 'aanmelding digitale nieuwsbrief'.

Om voor te danken:

- Dat het met de kinderen die bij familie zijn terug gegaan zo goed gaat;
- Voor de extra financiën die we gekregen hebben om deze families een steuntje in de rug te geven;
- Voor de rust en vrede die er in Grace Village heerst. Het gaat goed met de kinderen;
- Voor de goede feedback die we telkens van de overheid krijgen;
- Voor de geweldige Grace Village dag.

Om voor te bidden:

- Dat de rust in het land weer zal keren;
- Voor de veiligheid van de kinderen en ons personeel, de kinderen moeten iedere dag met de auto naar school gebracht worden en personeel reist veel om alle kinderen buiten de poort regelmatig te bezoeken enz. Onze auto's worden oud...;
- Dat we levende getuigen zullen blijven door het werk dat we doen;
- Voor wijsheid voor het bestuur van Bridge to Light.

