



# Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Negende jaargang nummer 1 | maart 2015

Verdrietig afscheid  
van baby Paulos

2015 is een (dubbel)  
jubileumjaar

Watervoorraad  
vooralsnog goed

Lieve vrienden,

We hebben net ons jaarverslag en boekhoudkundige controle bij de overheid ingeleverd. Dit jaar heeft de boekhoudkundig controleur geen enkele fout in de boekhouding kunnen constateren en daar zijn we natuurlijk blij mee. Als we zo op het afgelopen jaar terugkijken dan zijn we dankbaar en blij met alle activiteiten die we hebben kunnen doen.

## Jubileum

Het komende jaar wordt een feestjaar, want in november hopen we het tienjarig bestaan van Grace Village te vieren. Tien bewogen jaren. Voor mijzelf is het dit jaar het vijftiende jaar in Ethiopië. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik een grote stap in het onbekende zette, naar de talenschool ging, in het eerste jaar drie ernstige ongelukken overleefde en in Shire in het ziekenhuis aan de slag ging. Daarna langzaam maar zeker de weg zien ombuigen naar het werken met kinderen, een paar jaar later het ontstaan van Grace Village en daarna de organisatie Abrahams Oasis. Bewogen jaren met veel om met een dankbaar hart op terug te kijken. Al die jaren heeft de Here God me geholpen en in alles wat ik nodig had voorzien. Nog steeds blijft ver vooruit kijken moeilijk, mede omdat Ethiopië een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt en men steeds meer nieuwe richtlijnen geeft waar we ons aan moeten houden.

Natuurlijk zijn we een feest aan het plannen voor november: het plan is om 7 en 8 november een feestweekend te organiseren. Grace Village zal vol slingers en ballonnen komen te hangen en we zouden de kinderen voor het feest graag in Ethiopische kleding steken. Dus we gaan hard sparen om dit mogelijk te maken.

## Kinderen

In Grace Village werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van baby Paulos, die een hartaandoening had en daaraan in de toekomst moest worden geopereerd. Hij werd ziek en knapte met medicijnen niet op. Toen zijn toestand opeens heel snel achteruit ging hebben we hem met spoed naar het ziekenhuis



Eyerasalem is één van de vier nieuwe bewoners van Grace Village



Ons meer ligt er prachtig bij. U ziet Grace Village op de achtergrond

gebracht, maar toen we daar aankwamen overleed hij. Ach, wat een verdriet in Grace Village! Maar met elkaar (ook de pleegzorghuisjes vanuit Shire) hebben we zijn overlijden verwerkt. We hebben hem in Grace Village begraven en de grotere kinderen hebben allemaal meegeholpen om het graf te maken.

We mochten weer een aantal nieuwe baby's opvangen: baby Eyob, baby Eyerasalem, baby Kitsenet en baby Yohannes. Een aantal van deze baby's heeft een moeder met psychiatrische problemen en voor hen zijn we op zoek naar andere familieleden die misschien voor hen kunnen en willen zorgen.

Bij baby Yohannes hebben we geconstateerd dat hij Down syndroom heeft. De kinderen in de pleegzorghuisjes zijn helemaal gewend, de huisjes zijn nu allemaal van een heus bankstel voorzien en daar is iedereen blij mee. De kinderen hebben nieuwe vriendjes gemaakt op hun school en in de buurt. We zijn nu bezig om hun familie te stimuleren hen te bezoeken.



We hebben afscheid moeten nemen van baby Paulos. Op deze foto ziet u hem, samen met Lydia, op de dag dat hij werd opgedragen. Met elkaar hebben we het verdriet om zijn overlijden gedeeld en hem in Grace Village begraven.

Met Yoseph en zijn moeder ging het contact eerst heel erg stroef omdat zij doof is, maar het gaat nu zo goed dat ze samen gebarentaal leren. Ook zijn opa en oma zijn langs geweest en er wordt nu naartoe gewerkt dat hij in de regentijd bij zijn moeder gaat wonen.

Van twee andere kinderen stond ook opeens de opa op de stoep. Hij had altijd gedacht dat ze tot hun achttiende bij ons moesten blijven wonen. Maar hij had het verlangen één kind mee naar huis te nemen om voor te zorgen en kwam ons dat vragen. Groot was zijn verrassing toen bleek dat de kinderen allebei met hem meemochten. En de kinderen zelf waren reuze blij dat ze nu echte familie hebben die voor hen wil zorgen. Eén van de kinderen is al met opa mee en de ander gaat na het schooljaar.

De kinderen hebben in hun vakantie een dagelijks ochtendprogramma kunnen volgen met knutselen, zingen, een Bijbelverhaal en spelletjes. Ze vonden het helemaal geweldig! Tijdens de vakantie kwamen ook Hewan en Ruth met Rahwa vanuit Mekelle bij ons en Abadit vanuit Nekemt. Met Abadit gaat het erg goed. Ze heeft eindelijk gebarentaal geleerd, communiceert veel beter en is een stuk rustiger geworden. Omdat Nekemt wel erg ver weg is, gaan we kijken of ze volgend jaar op de een of andere manier toch in Mekelle naar school kan. We moeten dan een gastgezin voor haar zien te vinden. De kinderen zijn allemaal gewend aan hun nieuwe situatie en de meeste kinderen die naar hun familie zijn teruggegaan zijn ook goed geïntegreerd. Het is bijzonder om te horen dat, doordat het kind is teruggeplaatst bij de moeder, ook de vader is teruggekomen bij zijn vrouw en ze weer als gezin samen zijn.

Elke zondagochtend bidden alle Grace Village kinderen voor de kinderen die nu bij hun familie zijn. Ze zullen altijd een plaatsje blijven houden in ons hart en gebed!

### Bezoekers

Wim en Lenneke Dijkens en Hein Postma zijn een maandje met mijn ouders meegekomen en hebben zich geweldig ingezet in Grace Village. Alle muurtjes in het dorp hebben een vrolijke, kindvriendelijke beschildering gekregen, de afvoeren zijn weer gemaakt en vermaakt. Daarnaast zijn alle waterlekkages gevonden en verholpen: door een lekkage verloren we bijna 2000 liter water per dag. Ook het meer, dat vorig jaar door gasten is gerepareerd, heeft het goed gehouden en zoals het er nu naar uitziet hebben we tot de nieuwe regentijd begint genoeg water.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

### rekening 40.05.36.048

IBAN NL44ABNA0400536048

BIC ABNANL2A

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

[www.bridgetolight.nl](http://www.bridgetolight.nl)  
[info@bridgetolight.nl](mailto:info@bridgetolight.nl)

Adres voor brieven en pakjes:  
Karin van den Bosch  
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)  
Ethiopia  
[karinethiopia@gmail.com](mailto:karinethiopia@gmail.com)

Adres in Nederland:  
Stichting Bridge to Light  
De Klamp 3  
3958 GK Amerongen

Ik ben nog steeds bezig met de aanvraag voor de werkvergunning. Dat heeft allemaal heel wat voeten in de aarde, maar inmiddels is de aanvraag ingeleverd. Maar 'natuurlijk' ontbrak er nog iets en moeten we nu naar het bureau van immigratie om nog een laatste stempel te halen. Hopelijk is dat het laatste obstakel en heb ik de vergunning over een aantal weken in mijn bezit.

Met een hartelijke groet vanuit een warm Ethiopië,  
Karin van den Bosch

### Om voor te danken

- Voor 10 jaar Grace Village en 15 jaar in Ethiopië
- Voor de nieuwe baby's die we kunnen opvangen
- Dat het goed gaat met de kinderen in de pleegzorghuisjes en ook met de kinderen die weer bij hun familie zijn
- Voor de gasten die bij ons komen en zich zo geweldig inzetten voor de verschillende werkzaamheden in Grace Village

### Om voor te bidden

- Voor de kinderen die naar familie zijn teruggegaan
- Voor de kinderen die de komende maanden naar hun familie terug zullen gaan
- Voor de nieuwe baby's
- Voor de voorbereidingen van het feest in november
- Voor het verkrijgen van de werkvergunning

### Vacatures - Wij zoeken jÓu!

Want Stichting Bridge to Light zoekt versterking. Ons enthousiaste team van vrijwilligers is namelijk niet compleet zonder een:

### bestuurslid algemene zaken

met affiniteit voor administratieve taken

### coördinator voor de werkgroep nieuwsbrieven

Draag je het werk van Karin een warm hart toe? Heb je een christelijke levensovertuiging? En wil je meer weten over de inhoudelijke taken? Neem dan contact met ons op! Dat kan via [info@bridgetolight.nl](mailto:info@bridgetolight.nl). Vermeld je telefoonnummer en in welke functie je interesse hebt, dan hoor je snel van ons.



In korte tijd verwelkomden wij vier kleine baby's. Van links naar rechts ziet u Karin met Eyob, Aster met Yohannes, Lydia met Eyerusalem en Letish met Kitsenet.

### Bridge to Light

Een greep uit de giften die wij mochten ontvangen:

Goede-doelen-winkel De Oude Kassa in Veenendaal verkoopt tweedehands spullen voor schappelijke prijzen. Iedere maandopbrengst wordt aan verschillende goede doelen geschonken. Afgelopen februari was Bridge to Light – en dus Grace Village – één van deze doelen. We ontvingen het fantastische bedrag van € 2.000,-, waarvoor we alle medewerkers en klanten van De Oude Kassa erg dankbaar zijn.

De Vrije Evangelische Gemeente heeft voor Grace Village gecollecteerd. Wij mochten € 650,- van hen ontvangen, een prachtig bedrag!



[www.facebook.com/bridgetolight](http://www.facebook.com/bridgetolight)



[@StBridgeToLight](https://twitter.com/StBridgeToLight)