

Lieve vrienden,

Nog een paar weken dan is het weer vakantie voor de kinderen. Momenteel zijn Henoeh en Mekonen druk aan de studie voor hun examen van de tiende klas. En John is bezig met de laatste loodjes van zijn examen voor verpleegkundige. Vol verwachting kijken we uit naar Carlos die begin juni voor een aantal weken komt. We zijn benieuwd naar al zijn verhalen. Vakantie-tijd betekent ook weer regentijd! De eerste sporadische buien zijn al gevallen. We zijn dankbaar en blij dat we dit jaar voor het eerst in tien jaar geen watertekort hebben gehad! De maand mei is erg heet geweest met soms temperaturen van 50 graden Celsius. Gelukkig hebben we in Grace Village altijd wat wind en dat maakt de hitte draaglijk.

Grace Village

De afgelopen maanden zijn we druk geweest met het vinden van familie. We staan elke keer weer versteld van de onverwachte wendingen die dit geeft.

De meest indrukwekkende vondst was Asters moeder. De afgelopen paar jaar zag ik een verandering in Aster, ze werd teruggetrokken en was minder vrolijk, ook haar schoolwerk ging achteruit.



Maatschappelijk werker Berhane in de bergen op zoek naar familie van een van de kinderen.



Aster bij haar moeder en baby zusje



Manu is thuis bij zijn opa en oma

Ik kwam erachter dat ze kampte met haat-gevoelens tegenover haar ouders en geen interesse in hen had. Ze had door roddels gehoord dat haar vader bij ons in de buurt woonde en had in haar hoofd haar eigen verhaal gefabriceerd. We zijn gaan zoeken en stukje bij beetje kwam haar hele (gecompliceerde) verhaal boven tafel. Om een lang verhaal kort te maken, het bleek dat beide ouders geen schuld hadden in het te vondeling leggen van Aster, dit was door de familie van haar vader georganiseerd toen de moeder ernstig ziek was (beide ouders zijn nog in leven). We hebben dit verhaal aan Aster verteld en van het een op het andere moment had ik een ander kind in huis, ze wilde meteen haar moeder zien. We zijn naar haar moeder gaan zoeken en hebben een bezoek geregeld, een emotioneel weerzien! Ik vroeg aan Aster of ze nog vragen aan haar moeder had en Asters antwoord was: "Nee, ik heb nu alle antwoorden". Ze is nu een paar keer op bezoek geweest en de komende weken gaan we kijken of we haar vader kunnen vinden. Dit heeft haar zoveel rust gegeven en het is alsof er een last van haar schouders is gevallen. Het wordt ons meer en meer duidelijk hoe goed het is voor kinderen om hun familie te kenen, te weten wie ze zijn en waar mogelijk met de familie weer een band op te bouwen. En hoe jonger de kinderen zijn, des te beter de uitkomst is. Grace Village blijft ondanks alle veranderingen gewoon voortbestaan, we hebben zes huisjes voor vijf kinderen per huis. De verwachting is dat we aan het eind van de vakantie nog zeker 27 kinderen in Grace Village zullen hebben (We hebben plaats voor dertig.). De drie pleegzorghuizen in Shire gaan wel dicht, want alle kinderen die familie hadden, zijn terug naar familie en het heeft geen zin om drie lege huizen

aan te houden. We hadden wat onrust onder de huismoeders omdat er twee onrust aan het zaaien waren en voor problemen zorgden. Die twee hebben we een andere baan gegeven, weg van de kinderen en andere moeders en de rust is weergekeerd. We zijn aan het proberen om de omheining van Grace Village te vernieuwen. We hebben een eerste aanzet gedaan en we hebben net weer een gift gehad om ongeveer 150 meter te doen. Onze tien jaar oude omheining bestaat voor het grootste gedeelte uit metalen palen met prikkeldraad, dit gaan we nu vervangen door betonnen palen met gaas. Het voordeel is dat het hoger is en dat er geen geiten of mensen vanaf de weg meer op ons land kunnen springen.

Adoptie

Tot nu toe zijn de familieherenigingen zonder al te veel problemen verlopen. Helaas verliep een van de twee adopties niet goed. We kregen via via verontrustende berichten en hebben sociale zaken ingeschakeld, we hebben samen een bezoek gebracht. We vonden het kind in verwaarloosde en ondervoede staat, we hebben haar opgepakt en naar het ziekenhuis gebracht waar ze een week is geweest en inmiddels is ze weer bij ons terug geplaatst. Ze is weer helemaal gezond en speelt weer volop met de andere kinderen. Deze situatie heeft ertoe geleid dat we besloten hebben om momenteel geen interne adoptie of pleegzorg te gaan doen. Sociale zaken voert duidelijk geen controle uit en er moet nog wel het een en ander gebeuren voordat adoptie in dit gebied van start kan gaan. Maar nu we zoveel familie van de kinderen vinden, komt ook de vraag naar boven of we wel de lokale adoptieroute moeten gaan. De meeste kinderen hebben familie en vroeg of laat komt

de waarheid van de 'vondelingetjes' ook wel boven tafel. De afgelopen weken ben ik twee keer benaderd door mensen die hun kind 'kwijt' zijn met de vraag of ik ze kan helpen om hun kind terug te vinden. De moeder was ziek geweest en de familie had het kind voor buitenlandse adoptie gestuurd. De ander was een broer die zijn ouders was verloren en niet voor zijn zieke zusje kon zorgen. Beiden weten niet waar de kinderen zijn en beiden huilen omdat ze de kinderen zo missen. Dit zijn kinderen die onder valse voorwendselen als 'vondeling' zijn aangegeven door familie en die daarna voor adoptie zijn gegaan en de moeders huilen om hun kinderen. Best heftig, ook omdat we de moeders van Eyasus en Yonas gevonden hebben. Deze kinderen waren vondeling.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

IBAN NL44ABNA0400536048

BIC ABNANL2A

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
De Klamp 3
3958 GK Amerongen

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naw-gegevens naar info@bridgetolight.nl, onder vermelding van 'aanmelding digitale nieuwsbrief'.

Kinderen buiten de poort

Met de kinderen buiten de poort gaat het goed, ze hebben allemaal huisbezoek gehad. Twee van hen zijn ernstig ziek door een leverziekte (we blijven deze kinderen wel financieel helpen) en een aantal zijn er 'verdwenen'. Dit is altijd moeilijk omdat we de kinderen niet iedere dag zien, ze vaak afgelegen wonen en de familie je soms van alles op de mouw speldt. Dus dan is de volgende stap om het verdwenen kind proberen te vinden en te kijken waarom hij/zij niet meer naar school gaat of ergens anders is gaan wonen enz. En of we hem/haar toch weer kunnen motiveren om naar school te gaan. We schakelen hierbij de hulp van sociale zaken in.

Ik heb bewondering voor onze maatschappelijk werkers die zonder te klagen stad en land aflopen om familie te vinden. Ze gaan zo ver mogelijk met de auto en moeten soms uren lopen, over bergen klimmen en door riviertjes waden om hun bestemming te bereiken.

Werkvergunning

Na een laatste bezoek aan Addis Ababa waar we weer van het kastje naar de muur gestuurd zijn, heeft de overheid uiteindelijk erin toegestemd voor Ruth en mij een uitzondering te maken. We hoeven geen werkvergunning meer te hebben, maar mogen gewoon met onze verblijfsvergunning blijven werken. We zijn hier erg blij mee want het scheelt een hoop tijd, energie en geld nu we alleen maar een keer per jaar naar immigratie hoeven.

En zo blijft het hier allemaal volop in beweging, maar we zijn dankbaar en blij met het werk dat we hier mogen doen. Dank u dat u mee wilt helpen om dit allemaal financieel mogelijk te maken en meeleeft met het wel en wee hier op dit prachtige plekje.

Met een hartelijke groet vanuit Ethiopië,
Karin van den Bosch



Spelen in de regen.

Om voor te danken:

- Voor het vinden van de moeders van Aster, Eyasu en Yona
- Dat het goed gaat met de kinderen die naar hun familie terug zijn
- Dat we op tijd hebben kunnen ingrijpen met de misgelopen adoptie
- Voor de oplossing voor de werkvergunning

Om voor te bidden:

- Voor de kinderen die in de vakantie naar familie terug gaan
- Voor de moeders en familie die hun kinderen 'kwijt' zijn.
- Voor de kinderen voor wie we nog familie zoeken
- Voor extra financiën om de omheining te vernieuwen
- Dat we de 'verdwenen' kinderen terugvinden en weer naar school kunnen sturen
- Voor bescherming en bewaring van onze maatschappelijk werkers.

Ontmoetingsmiddag 26 september
Jubileumviering 10 jaar Grace Village
Aanvang 13.30 uur.

Houd de komende nieuwsbrief in de gaten en zet de datum alvast in uw agenda!

We willen Karin geld geven om bomen aan te schaffen voor op het terrein. Dat lijkt ons een mooi symbool van groei, maar ook een symbool van een plek waar geschuld kan worden. Wilt u hieraan bijdragen dan kunt u het geld overmaken naar onze rekening o.v.v. cadeau jubileum GV.

meet & greet
met Karin

Let op! Nieuwe ANBI-regel

Als u geld overmaakt naar onze rekening, zet u dan in de vermelding "t.b.v. Grace Village". Wij kunnen onze status kwijtraken als er specifiek een persoon wordt genoemd zoals 'voor Karin'. Controleert u a.u.b. wat er in uw omschrijving staat en pas het aan indien nodig. Hartelijk dank daarvoor.



www.facebook.com/bridgetolight



@StBridgeToLight