

Lieve vrienden,

Deze keer een korte brief omdat de foto's hun eigen verhaal vertellen...

Op 8 november jl. vierden we het 10-jarig bestaan van Grace Village. Iedereen was al vroeg wakker natuurlijk. De kinderen hadden allemaal hun nieuwe kleurige feestkleding aan (foto 1), de zaal was versierd met slingers en ballonnen. Cake, popcorn, snoepgoed en frisdrank stonden en iedereen straalde. We hadden gasten vanuit Addis Ababa, Nederland, Engeland en Amerika, dus dat gaf deze feestdag een internationaal tintje.



Nieuwe omheining

We zijn de omheining aan het vernieuwen. Dit is hard nodig uit veiligheids-overwegingen. Het is tien jaar oud prikkeldraad waar mens en dier makkelijk doorheen kunnen. We zijn het nu aan het vervangen met dikker gaas van twee meter hoog met betonnen palen in plaats van metalen palen, veel duurzamer.

Extra veiligheid met het oog op luipaarden, hyena's en wilde honden kunnen we hier momenteel hard gebruiken. Ook ligt ons dorp aan de doorgaande weg en we zijn momenteel een checkpoint voor het verkeer. Dit betekent dat er op houtskool, hout en andere smokkelwaar gecheckt wordt. Afgelopen week werden

er drie geweren onderschept en soms houdt men 's nachts vrachtwagens met mensensmokkelaars aan. Die mensen springen dan uit de auto en rennen hard weg. Ze kunnen dus momenteel zo bij ons het land op rennen, wat onze veiligheid en veiligheidsgevoel niet ten goede komt. We willen goed voor onze kinderen zorgen en daarbij hoort ook het zorg dragen voor hun veiligheid. Helpt u mee? De kosten zijn 31 Euro per meter, dat is inclusief arbeids- en materiaalkosten. We hebben al ruim 500 meter gedaan maar hebben nog zeker 300 meter te gaan... maar ieder metertje helpt.

Met een hartelijke groet vanuit Ethiopië,
Karin van den Bosch

In de ochtend hadden we een speciale dienst (foto 2) waar we de Here God dankten voor 10 jaar Grace Village, daarna ging iedereen in zijn eigen huisje feestelijke kip eten en om twee uur barstte het feestgedruis los met spelletjes (foto 3 en 4), pauzes om weer even op adem te komen en wat te eten en te drinken en natuurlijk veel gelach. Iedereen van klein tot groot genoot met volle teugen. Om een uur of half vijf ging iedereen moe, maar heel voldaan naar huis, waar ook slingers en ballonnen waren opgehangen. Ik denk dat er maar weinig kinderen hun avondeten op hebben, want iedereen zat vol van alle snoeperijen.

Het was een mooie en bijzondere dag om op terug te kijken en we willen allen die geholpen hebben om dit financieel mogelijk te maken dan ook heel hartelijk danken!

< foto 1



foto 2



foto 3



foto 4

Goed voornemen

Wij, als stichting Bridge to Light, hebben aan Karin de toezegging gedaan dat we haar in 2016 met € 6000,- per maand zullen ondersteunen. De kosten zijn voor haar aanzienlijk gestegen en we voelen ons verantwoordelijk haar tegemoet te komen hierin. Voor ons betekent dat, dat we € 400,- per maand meer aan giften moeten ontvangen om dit te realiseren. Daarnaast willen we haar graag helpen met het geld dat ze nog nodig heeft om de omheining af te maken. Helpt u ons met een extra gift in de decembermaand? Dat zou geweldig zijn! Zo beginnen we al in 2015 met een goed voornemen voor 2016.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

IBAN NL44ABNA0400536048

BIC ABNANL2A

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
De Klamp 3
3958 GK Amerongen

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naw-gegevens naar info@bridgetolight.nl, onder vermelding van 'aanmelding digitale nieuwsbrief'.



Feestgebak en Ethiopisch mangodrankje



Karin in Nederland

Op zaterdag 26 september jl. vierden we samen met Karin in Nederland het 10-jarig jubileum van Grace Village. Het aanwezige publiek werd verrast met een lekkere traktatie én een Ethiopische versnapering, het fruitdrinkje 'Spris'. We mochten gezamenlijk met liederen en gebed God danken voor Zijn rijke zegeningen. Als Bridge to Light hebben we toegelicht hoe de ontwikkelingen binnen de stichting tot uitdrukking zijn gekomen in ons nieuwe logo. Daarna nam Karin ons mee door 10 jaar Grace Village met veel foto's uit de oude doos en heeft ze haar visie op de recente ontwikkelingen met ons gedeeld. Oude bekenden van Karin verrasten haar door op diverse wijze tijdens deze middag hun felicitaties tot uitdrukking te brengen. Namens onze achterban konden we Karin symbolisch een bedrag overhandigen voor het planten van bomen op het terrein van Grace Village.



Om voor te bidden:

- De kinderen die terug zijn gegaan naar hun familie
- De kinderen waarvoor we nog naar familie op zoek zijn
- De Grace Village kinderen dat ze goed hun best zullen doen op school
- Wijsheid om plannen te maken voor de komende 3 jaar. (dit moet voor de overheid)

Om voor te danken:

- Voor een goede evaluatie met de overheid, dat ze blij waren met wat we gedaan hebben.
- Voor tien jaar Grace Village en voor de geweldige feestdag die we gehad hebben.
- Voor de mooie feestkleding die we voor de kinderen konden kopen.
- Dat de kinderen allemaal goed gezond zijn.
- Voor alle mensen die ons de afgelopen jaren door gebed en financiën zo trouw ondersteund hebben.



www.facebook.com/bridgetolight



[@StBridgeToLight](https://twitter.com/StBridgeToLight)