



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Achtste jaargang nummer 3 | september 2014

Hereniging met familie
nieuwe overheidsregel

Grace School krijgt
andere invulling

Windhoos veroorzaakte
veel schade

Lieve vrienden,

We hebben weer een paar enerverende maanden achter de rug... De regentijd kwam laat en toen die uiteindelijk begon, ging dat met een hoop wind gepaard. Op een gegeven moment is er een gigantische windhoos door Grace Village gegaan die onder andere het dak van ons kantoor, een gedeelte van het dak van de school en het hele magazijn meenam... Alles bij elkaar een schadepost van ongeveer 10.000 euro.



Gelukkig geen persoonlijk letsel na windhoos



Wat een verschil met de foto boven... ons groene uitzicht!

Het blijft een gigantisch wonder dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd. Er viel een grote steen recht op het bed van één van de kinderen, die op dat moment aan hun avondeten zaten. Ook ging er een houten paal door het dak van Ruth heen, recht in haar bed. Ruth was gelukkig niet thuis! Binnen een aantal weken ontvingen we zoveel giften dat we de meeste reparaties hebben kunnen uitvoeren. Daar zijn we geweldig dankbaar voor!

Kinderen

Het is momenteel een heftige tijd in Grace Village. De overheid heeft een nieuw beleid ingevoerd voor instellingen, wat betekent dat alle kinderen die familie hebben naar hun familie terugmoeten. We staan hier helemaal achter, want het is belangrijk voor een kind om echte familie te hebben. In Grace Village zien we dat de kinderen



Wat een bijzondere gebeurtenis! Carlos heeft besloten theologie te gaan studeren en begint aan een universitaire opleiding in Ghana.

die nog familie hebben op een gegeven moment zelf komen vragen of we hun familieleden kunnen opsporen.

We zijn zelf aan de slag gegaan met familiehereniging, want het is beter dat wij dit zelf regelen dan dat de overheid dit over een aantal maanden komt doen (op sommige plaatsen gebeurt dit al!).

De afgelopen weken hebben we ruim 17 kinderen met hun familie herenigd en tot nu toe krijgen we hele positieve berichten terug. Natuurlijk laten we stiekem wel een traantje als ze weggaan, want ze zijn toch een onderdeel van ons leven geweest en we houden van ze. Gelukkig verliezen we hen niet uit het oog, want we moeten hen van de overheid voor minimaal drie jaar blijven volgen. Eens per kwartaal – en soms vaker – horen wij hoe het met hen gaat. We hadden eigenlijk niet verwacht dat het allemaal zo snel zou gaan, maar we vonden zoveel familie zonder problemen bereid om voor de kinderen te zorgen dat het allemaal wat vlot liep. Sponsors die een kind in Grace Village ondersteunden dat naar familie terug is gegaan zullen dit via Bridge to Light horen. We hopen op uw begrip hiervoor.

Tegelijkertijd zijn we met pleegzorg aan de slag gegaan en hebben inmiddels vier groepshuizen voor groepszorg in Shire. Onze huismoeders vanaf het begin (Yenenesh, Wobet en Yeshialem) vonden het moeilijk om door middel van schriftelijke cursussen te studeren en wilden graag naar Shire verhuizen, zodat ze de avondschool kunnen doen. We hebben nu gelijk ervaren moeders die de pleegzorg kunnen doen en dat loopt prima. De kinderen in pleegzorg zijn momenteel kinderen uit

Grace Village die familie hebben, maar die om verschillende redenen niet of nog niet bij familie kunnen wonen. De pleegzorghuizen zijn gewoon onderdeel van Grace Village, de kinderen en moeders komen iedere zondag naar ons toe en we hebben bijna dagelijks contact. Voor de sponsors van deze kinderen verandert er niets.

Alle veranderingen hebben natuurlijk voor wat onrust gezorgd, maar momenteel weten alle kinderen waar ze wonen en waarom ze daar wonen. Dit heeft weer rust gebracht. Het aantal kinderen in Grace Village is geslonken, de huisjes hebben nu ieder vijf kinderen en een huismoeder. Dit geeft meer een familieband. De kinderen in Shire vinden het helemaal geweldig en de moeders daar hebben ook minder kinderen om voor te zorgen, zodat de kinderen meer aandacht krijgen. Twee van onze "jonge mannen" hebben een winkeltje geopend in Grace Village, waar ze groenten en fruit enz. verkopen. Dat scheelt weer bezoeken aan de markt! Ze hebben er reuze schik in en het loopt als een trein, ook mensen van buitenaf komen.

Carlos heeft zijn twaalfde klas afgerond en kon door naar de universiteit. Hij kwam op een middag naar me toe en vertelde me dat hij het verlangen had om theologie te gaan studeren. Dat was een geweldige verrassing voor ons en we zijn blij en dankbaar voor hem. We hebben een school in Ghana gevonden waar hij een universitaire opleiding voor vier jaar kan volgen en hij is daar inmiddels naartoe. Ruth heeft hem weggebracht, omdat het toch wel een grote overgang zal zijn van het Ethiopische plattelandleven naar het Ghanese plattelandleven...

Er zijn twee nieuwe baby's binnengekomen. Michael en Semere, beiden vondeling. Ze groeien als kool en zijn rustige, blijde baby's. En in het ziekenhuis is onlangs opnieuw een baby achtergelaten, dus ook die zal waarschijnlijk in Grace Village een plaatsje krijgen.

Noot: inmiddels is deze baby, Paulos, in Grace Village opgenomen.

Grace School

Door de stormschade aan de school lag een gedeelte van het dak eraf en was van een aantal lokalen het plafond dusdanig beschadigd dat het onveilig werd om ze als klaslokalen te gebruiken. Onze eerste beslissing was om dit jaar de vijfde tot achtste klas niet in Grace School te doen, zodat we reparaties uit konden voeren. Maar omdat de familiehereniging zo snel

verliep, hadden we ook bijna geen Grace Village kinderen meer in de eerste tot vierde klas. Ja, dan krab je je toch even achter de oren... het probleem met de school is altijd de financiering geweest en nu met zoveel kinderen in Shire en bijna geen schoolgaande kinderen meer in Grace Village... We zouden eigenlijk een school draaiende houden die maar voor een paar kinderen zinvol zou zijn. Een moeilijke beslissing, maar uiteindelijk hebben we de knoop doorgemaakt en besloten om de school te sluiten en alleen met de kleuterschool verder te gaan. We houden ook een leraar voor het speciaal onderwijs die de kinderen die dat nodig hebben verder kan helpen.

Wat gaan we doen met het schoolgebouw? We zijn bezig om te kijken of we een kleine huishoudschool op kunnen zetten. Dit is minder duur en iets wat erg nodig is, vooral voor meisjes die na de tiende klas niet verder kunnen. Maar dit plan zit nog in de ontwikkelingsfase.

Met een vriendelijke groet vanuit een nat Ethiopië,
Karin van den Bosch

Acties en activiteiten

De creatieve dames Van de Weerdhof nodigen u uit voor de Creahof verkoop met handgemaakte creaties!
Een gedeelte van de opbrengst is voor Stichting Bridge to Light.

Wanneer?

Vrijdag 7 november: 19.00 – 21.00 uur
Zaterdag 8 november: 10.30 – 15.30 uur

Waar?

Dit keer wordt de verkoop gehouden bij fam. Huibers, Stadhouderslaan 37, Veenendaal. (zijstraat van de Buurtlaan-West, 1e huis rechts voorbij de Baby-dump)

Op 12 juli jl. bemanden wij als Bridge to Light een marktkraam op de gezellige markt 'Zomer in Zoelen'. Hier verkochten wij dames-, heren- en kinderkleding (een gulle gift van Van Arkel Buffoon in Rhenen), om zo extra inkomsten voor Grace Village te genereren. Het was een zonnige, fijne dag op een prachtige locatie: de Zoelense Beemd. Op deze bijzondere plek kunt u workshops volgen, maar ook genieten van de mooie omgeving en van een lunch of high tea in de fraaie theetuin. www.zoelensebeemd.nl



Vondelingetje Michael is één van de nieuwe bewoners van Grace Village. Hij maakt het goed en is een tevreden ventje.

Om voor te bidden

- * Voor de kinderen die naar familie zijn gegaan
- * Voor de kinderen die naar Shire zijn verhuisd
- * Voor de nieuwe baby's, Michael en Semere
- * Voor Carlos, die een nieuwe fase in zijn leven gaat beginnen

Om voor te danken

- * Voor alle financiële bijdragen waardoor we reparaties konden uitvoeren
- * Voor Carlos, die het verlangen heeft de Here te volgen
- * Dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd tijdens de windhoos
- * Dat alle veranderingen voorspoedig zijn verlopen

Bridge to Light

Zoals u kunt lezen zijn er veel veranderingen in Grace Village. Indien uw sponsor-kind met zijn of haar familie is of wordt herenigd ontvangt u binnenkort van Stichting Bridge to Light meer informatie. Uw steun blijft van groot belang om uw sponsor-kind de komende jaren in zijn of haar nieuwe omgeving te ondersteunen.

Jubileum

Deze zomer vierden de dames van Soap for Hope hun eerste lustrum. Al vijf jaar maken zij leuke, originele zeepkettingen en zeepcadeautjes (echt handwerk!) en verkopen deze ten gunste van de Grace School. Toen de eerste zeepartikelen werden gemaakt konden Gretha en Carolien niet vermoeden dat Soap for Hope zo'n succes zou worden. Zij zijn hier enorm dankbaar voor en zo zijn Karin, de kinderen en wij op onze beurt erg dankbaar voor hun inzet en enthousiasme! Van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum! www.zeepvoorhoop.blogspot.nl

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

IBAN NL44ABNA0400536048

BIC ABNANL2A

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
Stichting Bridge to Light
De Klamp 3
3958 GK Amerongen

Heeft u onze vernieuwde website al bewonderd? Hierop is heel veel informatie over onze stichting en over Grace Village te vinden. Maar ook prachtige foto's! www.bridgetolight.nl

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw n.a.w.-gegevens naar info@bridgetolight.nl, onder vermelding van "aanmelding digitale nieuwsbrief".



www.facebook.com/bridgetolight



[@StBridgeToLight](https://twitter.com/StBridgeToLight)