



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Achtste jaargang nummer 1 | maart 2014

de container is gearriveerd!

de kinderen maken het goed

veel geklust en opgeknapt



Er gaat niets boven een lachend kindergezicht!



De stapelbedden zijn prachtig en de kinderen zijn er wijs mee

Lieve vrienden,

En dan is het eerste kwartaal van 2014 alweer bijna voorbij... De afgelopen maanden hebben we Grace Village dag, kerst en oud&nieuw mogen vieren. De kinderen werden op Grace Village dag, eind 2013, verrast met een kleurig sport- en speltenue, geschonken door de sponsorouders. Ze zijn er ontzettend blij mee! Verder hebben we ons in de afgelopen periode voornamelijk bezig gehouden met het 'binnenhalen' van een container met geschonken goederen en met het uitvoeren van de nodige bouw- en verbouwwerkzaamheden.

Over de container heeft u in de vorige nieuwsbrief al wat kunnen lezen. Dankzij nieuwe regelgeving voor kindertehuizen moesten we de huidige bedden snel vervangen door stapelbedden. U kunt zich voorstellen hoe blij en dankbaar we waren toen een bedrijf uit Veenendaal ons (onder andere) stapelbedden schonk en deze per container naar ons wilde verzenden! Een container binnenhalen is geen eenvoudige zaak, zo merkten we. Brieven en stempels halen bij verschillende overheidsbureaus - zelfs mijn vader moest in Nederland én bij de Ethiopische ambassade in Brussel stempels halen en opsturen naar Ethiopië. Wij hier in Shire moesten een aantal keer halsoverkop naar Addis Ababa vliegen om nog wat formulieren en stempels te regelen en invoerrechten te betalen. Dit, ondanks een brief om de container vrij in te voeren. Een heel avontuur!

Begin januari bleek het meeste geregeld en was het wachten op de binnenkomst van de boot in Djibouti. Hij kwam daar mooi op tijd aan, waarna het wachten was op het bericht dat de container in Mekelle was gearriveerd. Hier zou de douane hem openen. Eindelijk kwam het langverwachte telefoontje en met drie man sterk vlogen we snel naar Mekelle. Geweldig om na zoveel werk de container eindelijk te zien. Een douanier maakte hem open en besloot dat bijna alles eruit moest voor inspectie. Gelukkig werd hij het halverwege wel zat en deed het laatste stukje met de 'Ethiopische' slag.

De volgende dag ben ik teruggevlogen naar Shire en twee minuten nadat ik aankwam arriveerde ook de container, wat natuurlijk heel leuk was. Intussen was men in Shire naarstig op zoek naar een hijskraan, geen eenvoudige opgave! Maar het wonderbaar-

lijke was dat de hijskraan tegelijk aankwam met de container. Wat een feest voor iedereen om alles uit te laden. De kinderen waren geweldig blij met hun nieuwe bedden en matrassen. En ook de geschonken stoelen en speelgoed werden met veel enthousiasme ontvangen.

In alle hectiek was het extra fijn dat mijn ouders en Wim en Lenneke Dijkens er waren om de aankomst mee te maken. Mijn vader heeft samen met een paar van onze oudere jongens de bedden en stoelen in elkaar gezet. Wim heeft een begin gemaakt met het aanleggen van een gescheiden waterafvoersysteem, waardoor de beerputten hopelijk minder snel vol zijn. Lenneke en mijn moeder hebben zich op het schilderwerk gestort: het nieuwe en het oude kantoor werden weer strak in de verf gezet. Omdat we bijna klaar waren met de verbouwing van het zesde huisje en het schoolvakantie was, zijn we maar doorggegaan met verbouwen. Bij de school zijn van zes kamertjes drie klaslokalen gemaakt en we hebben een container op het terrein geplaatst en daar het directeurskantoor van gemaakt.

Kinderen

Met de kinderen gaat het heel erg goed, ze slapen inmiddels lekker in hun eigen bedden en gaan nog steeds met veel plezier naar school. De tijd vliegt voorbij: Aaron heeft zijn eerste stapjes gezet en Carlos bereidt zich voor op zijn eindexamen om naar de universiteit te gaan. Van beiden weet ik nog als de dag van gisteren dat ze Grace Village binnenkwamen. Tsega heeft besloten om haar school niet verder af te maken, maar een kapstersopleiding te volgen. Ze woont momenteel in Shire en zal de komende weken haar training afronden en hopelijk daarna werk vinden als kapster. De kinderen vonden het wel jammer dat ze wegging, maar voor Tsega's verdere ontwikkeling is het wel goed dat ze nu zelfstandig woont. Ook Anwar zal de komende maanden aan zijn toekomst gaan werken: momenteel is hij dagbewaker bij ons, maar zijn grote droom is om chauffeur te worden. Over een paar weken is hij achttien en dan kan hij eindelijk aan zijn rijbewijs gaan werken. Het is mooi om te zien dat een aantal kinderen nu jongvolwassenen zijn en hun vleugels uit gaan slaan.



Grace Village dag is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Met ook dit jaar een cadeau van de sponsorouders: een mooi sport- en speltenue. Wat zijn ze trots!

De training die we aan de moeders hebben gegeven begint langzaam maar zeker vruchten af te werpen. We zien dat iedere moeder steeds meer haar eigen gezinnetje aan het vormen is. De meeste huisjes hebben nu een eigen groentetuintje ontwikkeld en wat er teveel is wordt onderling verdeeld. De moeders vinden de wasmachines geweldig, het scheelt enorm veel tijd en energie om de kleren niet meer met de hand te hoeven wassen. Zo is er voor hen meer tijd om zich met de kinderen bezig te houden.

De verbouwing van het zesde huisje is inmiddels voltooid en het is in gebruik genomen. We hebben een zevende huisje toegevoegd door ons oude kantoor te verbouwen: hier is een huis van gemaakt voor de kinderen die 14 jaar oud zijn of in de achtste klas zitten, als voorbereiding op het leven in Shire. We hebben een moeder

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

IBAN NL44ABNA0400536048

BIC ABNANL2A

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
Stichting Bridge to Light
De Klamp 3
3958 GK Amerongen

Heeft u onze vernieuwde website al bewonderd? Hierop is heel veel informatie over onze stichting en over Grace Village te vinden. Maar ook prachtige foto's!
www.bridgetolight.nl

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw n.a.w.-gegevens naar info@bridgetolight.nl, onder vermelding van "aanmelding digitale nieuwsbrief".

in dienst genomen die veel ervaring heeft en zij begeleidt de kinderen in het leren koken, schoonmaken, boodschappen doen, naar de bank gaan, handwerken, kleding herstelling, tuinieren, enz. Er zijn momenteel acht meisjes onder haar hoede en ze hebben het allemaal goed naar hun zin. Moeder Equar is een pittige tante die op een positieve manier de wind eronder heeft en erg gek is met "haar meiden". We hebben het nieuwe huisje 'nieuw hoofdstuk' genoemd.

En verder...

Van sociale zaken kregen we speciale toestemming om in ieder huisje tien kinderen te huisvesten, waardoor we de komende maanden – mocht het nodig zijn – weer een aantal nieuwe kinderen kunnen opnemen. Verder hebben we van sociale zaken de vraag gekregen of we hen willen helpen met lokale pleegzorg en lokale adoptie. De overheid wil de komende jaren deze richting opgaan, maar pleegzorg en adoptie zijn nog vrij onbekende begrippen hier. We zijn dan ook volop plannen aan het maken over hoe we dit verder kunnen uitwerken.

De komende maanden staan er nog wat 'bouwzaken' gepland. Maar gebouwen zijn gebouwen en wat we niet vergeten is natuurlijk dat we ook meebouwen aan de levens van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. En daar bent u natuurlijk een belangrijke schakel in. Door uw bijdragen kunnen wij telkens weer een stukje meer investeren in de levens van deze kinderen en daarvoor willen we u heel hartelijk bedanken!

Met een vriendelijke groet vanuit Ethiopië,
Karin van den Bosch

Om voor te bidden:

- Voor het nieuwe huisje 'nieuw hoofdstuk'
- Voor de kinderen, zoals Carlos die indexamen doet dit jaar
- Voor Tsega's kapstersopleiding en Anwars rijbewijs
- Voor wijsheid om de plannen voor pleegzorg en adoptie uit te werken

Om voor te danken:

- Voor de bijzonder fijne feestdagen die achter ons liggen, waaronder Grace Village dag
- Voor de veilige aankomst van de container en de geweldige donatie van bedden, stoelen en speelgoed
- Voor alle bouwwerkzaamheden die we konden doen



Wat een feest... nieuwe bedden, stoelen, speelgoed en kleding!

Bridge to Light

De container

U kon er in deze nieuwsbrief al uitgebreid over lezen: Karin mocht vanuit Nederland een container vol goederen ontvangen voor Grace Village! Dit werd mogelijk gemaakt door MRwoodproducts uit Veenendaal. Ook De Baanderij uit Gouda, Van Arkel Buffoon uit Rhenen en Winants schoenen uit Veenendaal hebben aan deze actie bijgedragen. Bovendien hebben diverse particuliere gulle gevers de container verder aangevuld, onder andere met kleding. Iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft meegewerkt aan deze bijzondere zending: heel hartelijk bedankt!

Vrijwilligers gezocht!

Draagt u Grace Village een warm hart toe? Wilt u wat van uw tijd investeren in het werk van Karin van den Bosch en Stichting Bridge to Light? En bent u woonachtig in de omgeving van Veenendaal?

Stichting Bridge to Light draait op enthousiaste vrijwilligers, die veel voldoening halen uit hun ondersteuning. Vanwege een aantal wijzigingen in de samenstelling van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Of u nou vooral praktisch bent ingesteld, sterk bent op organisatorisch of fondsenwerwend gebied of juist over een groot netwerk beschikt en daardoor onze ambassadeur kunt zijn: uw hulp en ideeën zijn meer dan welkom!

Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt over de verschillende mogelijkheden: info@bridgetolight.nl

Vrijwilligerswerk: tijd en inzet geven, dankbaarheid en voldoening ontvangen!



www.facebook.com/bridgetolight



@StBridgeToLight