



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Achtste jaargang nummer 4 | december 2014

Familiehereniging
verloopt goed
Druk bezig geweest met
de sponsorrapportages
Getraumatiseerd
meisje in ons midden
verwelkomd

Lieve vrienden,

Het leven is nooit saai hier in Ethiopië. Er zijn altijd veranderingen en zodra je denkt dat alles op rolletjes loopt komt er weer wat anders om de hoek kijken. Maar dat houdt ons flexibel! We hebben inmiddels, dankzij vele gulle gevers, de stormschade weer kunnen herstellen.



Karin en Abadit met één van de leraressen op de kostschool



Liefde en aandacht voor onze baby's

Drie weken lang is hier een Nederlandse vrijwilliger geweest, Jos Aversch. Hij heeft vooraf zelf fondsen ingezameld, waarmee hij veel onderhoud voor ons kon doen. Zo heeft hij verschillende plafondplaten vernieuwd, de daken verstevigd, mijn badkamer opgeknapt en andere klussen gedaan. Geweldig!

We zijn druk bezig geweest om de sponsorrapportages over alle kinderen – in en buiten Grace Village - klaar te maken. Dat is ieder jaar weer een behoorlijke klus. Rapportkaarten kopiëren, een leuke foto laten maken... en omdat sommige kinderen niet bepaald om de hoek wonen is dat best een logistieke uitdaging. Ons team is dus enorm druk geweest en temidden van die drukte kreeg de psycholoog een andere baan en vertrok. Het is niet dat hij het bij ons niet naar zijn zin heeft, maar helaas betalen de grote internationale organisaties nu eenmaal meer salaris en dat trekt natuurlijk. Maar gelukkig zijn alle rapportages inmiddels klaar en zijn de meeste verstuurd.



Op 8 november vierden we Grace Village-dag. Een feestje ter ere van de verjaardagen van alle kinderen én om te vieren dat Grace Village negen jaar bestaat. Wat hebben we genoten van de spelletjes, het eten en de gezelligheid!

In Grace Village gaat alles goed. De kinderen zijn allemaal gewend aan de nieuwe situatie. Ruth en ik hebben de grotere kinderen die nog in Grace Village wonen bij ons in huis genomen. Deze kinderen zijn allen vondelingetjes en hebben dus geen familie. We willen deze kinderen, die al zoveel jaar bij ons wonen, toch een stukje zekerheid bieden en aangezien Ruth en ik de meest stabiele factor in het geheel zijn, hebben we besloten om hen bij ons te laten wonen. Voorlopig valt dit onder de noemer 'permanente pleegzorg', maar we zijn de mogelijkheid aan het onderzoeken om hen via lokale adoptie officieel te adopteren. Het kan echter nog wel even duren voor dit rond is, omdat het voor de lokale afdeling sociale zaken de eerste keer is dat buitenlanders dit verzoek doen. Met lokale adoptie behouden de kinderen gewoon hun Ethiopische nationaliteit, maar worden Ruth en ik hun 'officiële' moeder. Ruth heeft Lydia, Jonathan en Yonas in huis en in mijn huis wonen nu, behalve Aster, Ribka en Abadit, ook Eyasu en Henoch. Wel even wennen met twee jongens erbij in mijn vrouwenhuishouden, maar we hebben het allemaal heel gezellig met elkaar. We hebben de trampoline opgezet en dat vinden ze natuurlijk helemaal geweldig.

In Grace Village hebben we een omheining gemaakt om ieder huisje, zodat het veiliger is voor de kleinere kinderen. In de huisjes wonen nu immers voornamelijk jongere kinderen; die gaan nogal graag op onderzoek uit. Nu kunnen ze alleen hun eigen "terreintje" onderzoeken, wat een stukje veiliger is.

Baby Paulos lijkt een probleempje met zijn hart te hebben en gaat binnenkort mee naar Mekelle voor verder onderzoek. Er is nu een groot ziekenhuis in Mekelle,

waar steeds meer specialismen komen. Dit maakt het voor ons makkelijker als er medische problemen zijn.

De familiehereniging met de drieling is helaas niet gelukt, hun vader krabbelde op het laatste moment terug. We hebben het maar even zo gelaten en gaan bekijken of er andere oplossingen zijn.

Er is regelmatig contact met de kinderen die met hun familie herenigd zijn en tot nu toe zijn alle berichten positief. De kinderen zijn allemaal gewend aan hun nieuwe situatie, hebben nieuwe vriendjes gemaakt en gaan naar lokale scholen. Zoals het er nu uitziet worden er vóór eind december nog twee kinderen met hun familie herenigd en voor twee andere kinderen zijn we samen met sociale zaken actief op zoek naar familieleden.

Twee kinderen zijn via lokale adoptie in een gezin ondergebracht en dat is heel erg goed verlopen. We hebben het hele traject samen met sociale zaken en de sociale rechtbank doorlopen. Eén van de kinderen is naar Addis Ababa verhuisd en het andere kindje is in Shire. We zijn er pas nog even geweest en ze was al helemaal gewend aan haar nieuwe familie. Ze herkende ons wel, maar huilde niet toen we weggingen. Ja, we missen 'onze' kinderen best wel, maar als we zien dat ze blij zijn bij hun familie dan is dat heel fijn.

Abadit gaat nu naar een kostschool. Het gaat gelukkig erg goed: ze heeft gebarentaal geleerd en communiceert met de andere dove kinderen. We zijn erg opgelucht, want we maakten ons toch wel wat zorgen om dit meisje. In januari komt ze even terug voor een korte vakantie.

Carlos heeft inmiddels ook zijn draai gevonden in Ghana. Hij moet hard studeren en heeft weinig tijd om heimwee te hebben. Zijn resultaten zijn tot nu toe heel erg goed. Hij mist wel de Ethiopische injera (pannekoek), dus we hebben hem een pakketje gestuurd met gedroogde injera waar hij intens gelukkig mee was.

We hebben in de afgelopen maanden ook een nieuw meisje in ons midden opgenomen. Het is een meisje van twaalf jaar dat van het platteland naar een stadje was gebracht om daar geld te gaan verdienen en op verschrikkelijke wijze is misbruikt. Ze heeft de eerste weken in Grace Village gewoond en nu het weer een klein beetje beter met haar gaat woont ze in één van de pleeghuisjes in Shire, zodat ze met haar leeftijdsgenootjes om kan gaan en ook weer naar school kan gaan.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

IBAN NL44ABNA0400536048

BIC ABNANL2A

t.n.v.: Stichting Bridge to Light[®] te

Veenendaal eventueel o.v.v. bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
De Klamp 3
3958 GK Amerongen

Vacatures - Wij zoeken jÓu!

Want Stichting Bridge to Light zoekt versterking. Ons enthousiaste team van vrijwilligers is namelijk niet compleet zonder een:

bestuurslid algemene zaken
met affiniteit voor administratieve taken

coördinator voor de werkgroep
sponsorkinderen

coördinator voor de werkgroep
nieuwsbrieven

Draag je het werk van Karin een warm hart toe? Heb je een christelijke levensovertuiging? En wil je meer weten over de inhoudelijke taken? Neem dan contact met ons op!

Dat kan via info@bridgetolight.nl. Vermeld je telefoonnummer en in welke functie je interesse hebt, dan hoor je snel van ons.

We bekijken momenteel wat de langetermijnopties zijn voor dit meisje. De psycholoog gaat regelmatig op bezoek om haar te begeleiden.

Inmiddels is ook het meeste gras in Grace Village weer gemaaid. Vandaag werd ons verteld dat ze ruim tien slangen gedood hebben tijdens het maaien. Dan ben je toch wel heel dankbaar dat de kinderen de afgelopen maanden niet gebeten zijn!

Dit jaar moet ik voor het eerst in vele jaren weer een werkvergunning aanvragen en zoals gewoonlijk is dat weer een gecompliceerd proces. Gelukkig krijgen we van de overheid nog steeds waardering. Komende week krijgen we zelfs een prijs van de regionale overheid voor onze activiteiten op het gebied van gezondheid. Ook sociale zaken heeft hun waardering uitgesproken over onze actieve rol op het gebied van familiehereniging en lokale adoptie.

De spanningen lopen momenteel weer wat op omdat er in mei verkiezingen zijn, maar tot nu toe is het nog bij kleine incidenten gebleven.

Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw medeleven en ondersteuning van het werk hier in Ethiopië.

We zijn altijd weer verbaasd over wat er vaak uit onverwachte hoeken gegeven wordt, zodat we het werk hier kunnen voortzetten.

Met lieve groeten vanuit Ethiopië,
Karin van den Bosch

Om voor te danken

- Dat we genoeg financiële middelen hebben gekregen om de stormschade te herstellen
- Voor de vrijwilliger die zoveel werk heeft verzet
- Voor de kinderen die naar familie zijn teruggegaan en waarmee het goed gaat
- Voor de kinderen die nu bij Ruth en mij in huis wonen
- Voor Carlos en Abadit waar het zo goed mee gaat
- Voor bescherming tegen de vele slangen op ons terrein

Om voor te bidden

- Voor het getraumatiseerde meisje dat bij ons is gekomen
- Voor Paulos, dat de artsen zijn hartprobleem mogen vinden en dat ze hem kunnen behandelen
- Voor bescherming van de kinderen
- Voor het verkrijgen van de nieuwe werkvergunning



Een nieuwe groepsfoto, gemaakt tijdens het Ethiopische nieuwjaar (afgelopen september).

Bridge to Light

Acties en activiteiten

In onze vorige nieuwsbrief heeft u gelezen over de verkoop van de Creahof. Moeder en dochters Van de Weerdhof hebben weer veel mooie decoratieve spullen gemaakt en doneerden een prachtig bedrag voor het werk van Karin. Ontzettend bedankt Riet, Annemarie en Cornita!

Wij weten ons door de jaren heen gesteund door verschillende kerkgemeenten. Hun gulle gaven zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Grace Village en wij waarderen hun betrokkenheid dan ook enorm. Zonder andere gemeenten tekort te willen doen willen we in het bijzonder de Vrije Baptisten Gemeente in Emmeloord, de Hervormde Gemeente in Eck en Wiel en de Poortkerk in Veenendaal dank zeggen voor hun inzet en giften.

Karin vertelt er al over in deze nieuwsbrief: de vrijwilliger die zelf fondsen heeft verzameld en drie weken in Grace Village is geweest. Zijn naam is Jos Aversch en hij heeft geweldig werk verzet! Niet alleen in Grace Village, maar ook in de daarvoorafgaande periode bij het inzamelen van fondsen. Hij heeft op allerlei verschillende manieren geld weten te verzamelen. De volgens ons meest ludieke en inspirerende bron van inkomsten is het gedoneerd krijgen van vrije uren. De eigenaar van een grote onderneming betaalde Jos voor ieder gedoneerd uur van een medewerker het bruto uurloon netto uit. Fantastisch! Jos is een goed voorbeeld van hoe je op een creatieve manier donaties kunt verzamelen. Chapeau!



www.facebook.com/bridgetolight



[@StBridgeToLight](https://twitter.com/StBridgeToLight)