



# Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Zevende jaargang nummer 3 | juni 2013

5 broertjes en zusjes in ons midden opgenomen

Angusom herenigd met halfbroer

We hebben een mooie watervoorraad



Het is weer bijna examentijd... en dus wordt er hard gestudeerd!



Ethiopische traditie: brood tegen de rug van de jarige, opdat deze sterk en gezond mag opgroeien.

Lieve vrienden,

*Inmiddels is het alweer mei; wat vliegt de tijd! We genieten nog steeds van onze eigen watervoorraad. Over een paar weken zou de regentijd moeten beginnen en we hebben nog steeds een gigantische hoeveelheid water in het meer, dus we zijn dankbaar en blij dat we het probleem zo hebben kunnen oplossen. Helaas lekt het nieuwe reservoir nog steeds, maar we kunnen ongeveer een halve meter water opslaan zonder dat het lekt. We blijven over een oplossing nadenken.*

## Kinderen

De drieling heeft hun eerste verjaardag gevierd. Dat was natuurlijk heel bijzonder: het is een bewogen jaar geweest en we zijn enorm dankbaar en blij dat het nu zo goed met hen gaat. Om de verjaardag te vieren hebben we hen meegenomen naar hun vader, zodat ook hun broertjes en zusjes hen konden zien. Dat was een emotioneel gebeuren, want de kinderen werden er zo ook aan herinnerd dat een jaar geleden hun moeder overleed. De hele familie en buurt kwam natuurlijk langs om de drie kinderen te bewonderen en ze konden er maar geen genoeg van krijgen. Het positieve dat uit het overlijden van de moeder is voortgekomen is, dat nu alle zwangere vrouwen voor controle naar de kliniek gaan.

En dan word je opeens gebeld met de vraag of je vijf kinderen kunt opnemen. Dat is wel even schrikken, maar als je het verhaal achter deze kinderen hoort breekt je hart. De vader van deze kinderen was gescheiden van de moeder en van het gerechtshof moest hij graan aan de moeder geven. Dit deed hij met tegenzin en bij het afleveren van het graan viel hij de moeder aan. Ze wist zichzelf in veiligheid te brengen. Daarna heeft hij haar ergens op weg naar de markt opgewacht en haar om het leven gebracht. Deze kinderen werden dus geconfronteerd met hun eigen vader die hun moeder vermoordde en in de gevangenis terecht kwam. Alsof dit nog niet erg genoeg is wilde niemand van de familie de zorg voor de kinderen op zich nemen, omdat ze dan steeds herinnerd zouden worden aan de slechte vader van de kinderen. Uiteindelijk is onze psycholoog erheen gegaan om de situatie te bekijken

en hij kwam erachter dat de familie van de vader niet goed bekend staat. De opa, een zus en een broer zitten in het gevang. De opa zei dat hij wel voor de kinderen wilde zorgen zodra hij weer op vrije voeten was, maar dat leek ons geen goede optie. We maakten ons zorgen over deze kinderen waar niemand naar om wilde kijken en de vaderskant van de familie die we niet vertrouwen, dus hebben we deze kinderen - mede uit veiligheidsoverwegingen - in ons dorp opgenomen. Freweini, Abrehailey, Senait, Haben en Semere (leeftijd resp. 12, 9, 6, 4, 2) zijn nu veilig in Grace Village en we zijn samen met de psycholoog begonnen met de begeleiding. Deze kinderen hebben natuurlijk een ernstig trauma en heel wat te verwerken.

Angusom heeft Grace Village verlaten. Hij had veel aanpassingsproblemen en hunkerde erg naar familie. Familie blijft altijd de eerste optie voor weeskinderen en waar mogelijk stellen we alles in het werk om een familiehereniging te realiseren. Angusom heeft nog een oudere halfbroer en die hebben we opgespoord. Deze jongeman is getrouwd, heeft zelf kinderen en wilde graag voor Angusom zorgen. Angusom was helemaal gelukkig! We proberen altijd het welzijn van de kinderen voor ogen te houden en soms is Grace Village niet de beste optie voor een kind. Zijn broer Solomon is met hem meegevoerd, want ook hij had zijn halfbroer nog nooit ontmoet. Dit was een bijzondere kennismaking en hij was helemaal gerust nadat hij zijn broertje daar had gebracht.

We zijn blij dat we een psycholoog hebben, want we merken dat sommige kinderen die als baby bij ons binnenkwamen wat

extra begeleiding nodig hebben. We hebben kinderen die nachtmerries hebben, bedplassen, snel kwaad worden enz. We kunnen de problemen vaak terugbrengen naar het feit dat ze vondeling of wees zijn. De meeste kinderen kunnen daar redelijk mee omgaan, maar een aantal heeft wat extra begeleiding nodig en je merkt dat het daarna weer veel beter gaat.

Momenteel bekijken we de mogelijkheden om de lokale gemeenschap, lokale bedrijven en bemiddelde individuen te mobiliseren om meer zorg te gaan dragen voor 'hun kinderen'.

Verder zijn we binnen Grace Village bezig om de 'huismoeders' meer verantwoordelijkheden te geven. Niet alleen in de huisjes, maar ook in het dorp. In de vakantietijd hebben we een training voor hen georganiseerd, zodat de zorg voor de kinderen naar een nog hoger niveau gaat. De achterliggende gedachte is dat we zo min mogelijk een instituut zijn en zoveel mogelijk een thuis/familie voor de kinderen.



De broers en zusjes Freweini, Abrehailey, Senait, Haben en Semere. Na de tragische dood van hun moeder is Grace Village hun nieuwe thuis.



Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

IBAN NL44ABNA0400536048

BIC ABNANL2A

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te  
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

**www.bridgetolight.nl**  
**info@bridgetolight.nl**

Adres voor brieven en pakjes:  
Karin van den Bosch  
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)  
Ethiopia  
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:  
Stichting Bridge to Light  
Stichting Bridge to Light  
De Klamp 3  
3958 GK Amerongen

**Heeft u onze vernieuwde website  
al bewonderd? Hierop is heel veel  
informatie over onze stichting en  
over Grace Village te vinden.  
Maar ook prachtige foto's!**  
**www.bridgetolight.nl**

**Wilt u deze nieuwsbrief voortaan  
digitaal ontvangen? Stuur dan een  
e-mail met uw n.a.w.-gegevens  
naar info@bridgetolight.nl, onder  
vermelding van "aanmelding  
digitale nieuwsbrief".**

*Timothy, Tigiste en Tabitha vierden hun eerste  
verjaardag bij hun familie: vader, broers, zussen,  
ooms en tantes.*

### School

De kinderen zijn allemaal druk met de laatste loodjes voor school. Een aantal kinderen doet dit jaar examen: Mekonen en Henoch doen hun achtsteklasexamen en hopen dan volgend jaar naar de middelbare school te gaan. Gidey heeft schriftelijk onderwijs gevolgd en doet ook examen voor de achtste klas. Solomon en Rahwa doen examen voor de tiende klas en gaan - afhankelijk van het resultaat - naar de elfde klas of naar het beroepsonderwijs. Anwar is vorig jaar gezakt voor zijn examen en zal het dit jaar herhalen. Awash is bezig met de voorbereidingen voor het examen van de twaalfde klas en gaat dan hopelijk eind van het jaar naar de universiteit.

Binnenkort hopen we met de school een workshop te houden over positieve discipline. We zijn al modelschool, maar ook in de manier van onderwijs en het omgaan met probleemkinderen willen we graag verbeteringen aanbrengen. En zo blijven we bezig om dingen te verbeteren en ervoor te zorgen dat de kinderen blij en gelukkig blijven. Ach... als je hen vandaag uit school ziet komen met de armen om elkaar heen en als er geen enkel kind is dat met tegenzin naar school gaat of naar huis komt, dan blijft Grace Village een bijzondere plaats en blijft het een vreugde om hier te mogen werken!

Met vriendelijke groeten,  
Karin van den Bosch

### Bridge to Light

Onze voorzitter Jelle van de Kraats heeft na jaren van actieve betrokkenheid besloten om zijn taken neer te leggen. Als bestuurslid van het eerste uur heeft hij vanuit Nederland veel ontwikkelingen binnen Grace Village meegemaakt én mede mogelijk gemaakt. Daarnaast brengt de taak van voorzitter ook een ambassadeursrol met zich mee. Jelle was dan ook jaren het gezicht van Stichting Bridge to Light. Wij bedanken hem heel hartelijk voor alle inzet, betrokkenheid, leiding en gezellige momenten en wensen hem Gods zegen toe bij zijn nieuwe uitdagingen!

### Acties

Van de Andreaskerk in Putten vernamen wij dat de deelnemers aan hun catechese/ gespreksgroep voor mensen met een verstandelijke beperking samen het prachtige bedrag van € 175,- hebben gespaard. Dit bedrag wordt geschonken aan onze stichting en wij zijn daar natuurlijk erg blij mee! Bedankt!

*In onze nieuwsbrieven vermelden wij regelmatig bijzondere acties waarvan de opbrengst aan onze stichting wordt geschonken. Zo ook hierboven. We willen hierbij echter benadrukken dat ook de 'kleinere' giften bijzonder worden gewaardeerd. Het is – hoe begrijpelijk ook in deze tijd – best lastig om de benodigde financiële middelen voor Grace Village bij elkaar te sprokkelen. Elke gift is dan ook meer dan welkom!*

### Om voor te bidden:

- \* Voor de vijf nieuwe kinderen;
- \* Voor Angusom die nu bij zijn halfbroer woont;
- \* Voor de kinderen die begeleiding nodig hebben van de psycholoog en voor wijsheid voor de psycholoog om problemen te onderkennen en de kinderen daarin te begeleiden;
- \* Voor goede ideeën om de lokale gemeenschap betrokken te krijgen in de zorg voor kinderen;
- \* Voor de kinderen die dit jaar examen zullen doen.

### Om voor te danken:

- \* Dat we voldoende water hebben;
- \* Dat we voor Angusom een betere oplossing hebben gevonden;
- \* Dat we een goede psycholoog hebben om de kinderen te begeleiden;
- \* Dat de kinderen over het algemeen blij en gelukkig zijn.



[www.facebook.com/bridgetolight](http://www.facebook.com/bridgetolight)



[@StBridgeToLight](https://twitter.com/StBridgeToLight)