



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Zevende jaargang nummer 2 | april 2013

prachtige oplossing
voor watertekort!
in anderhalve week tijd
kwamen er 3 baby's bij
bijlesprogramma
draait goed, scholen
erg enthousiast



Tigistes stoma is gesloten;
een stralende lach
kort na de ingreep



Kleine Mussee (Moses),
een vondelingetje van
een maand 'oud'

Lieve vrienden,

Het is lekker warm op dit moment en inmiddels is het alweer maart... dit betekent wederom het einde van onze watervoorraad. Ons jaarlijks terugkerend probleem. We hebben wat reparaties uitgevoerd aan het nieuwe waterreservoir, dat nog steeds lekte. Maar ja, als je geen water hebt weet je ook niet of die reparaties hebben geholpen. En er was ook geen watertruck beschikbaar om ons water te brengen.

Na nog eens goed nagedacht te hebben, vonden we het toch wel raar dat we over watertekort praten, terwijl we een heel meer vol met water hebben. Dit is modderig water, maar als we dat schoon kunnen krijgen hebben we een paar miljoen liter water... We kwamen erachter dat je met gips water helder kunt maken. Dus toen hebben we het water van het meer in het nieuwe reservoir gepompt. Twee vliegen in één klap: we konden kijken of het reservoir nog lekte en we konden proberen om modderwater helder te krijgen.

Tot onze grote blijdschap heeft het gewerkt! Een paar uur nadat we er gips op hadden gestrooid werd het water helder. We hebben nu genoeg water om te wassen en schoon te maken; het wachten is nu nog op de uitslag van het laboratoriumonderzoek om te zien of het ook veilig is om te drinken.

En het lijkt erop dat het nieuwe reservoir niet meer lekt, maar dat kunnen we pas in de regentijd met zekerheid zeggen.

Kinderen

We zijn met Tigiste naar Addis Ababa geweest om haar stoma te laten sluiten en dat is allemaal heel goed gegaan. Binnen de kortste keren at ze weer en produceerde ze normale ontlasting via de normale weg, dus daar zijn we heel dankbaar en blij om. Het was nog spannend, want vlak voor we naar Addis Ababa zouden gaan, werd ze ziek en moest ze met uitdrogingsverschijnselen een aantal dagen in het ziekenhuis in Shire doorbrengen.

Mijn ouders kwamen een maand op bezoek en tot grote vreugde van mijn moeder was er een baby om voor te zorgen. Eerst kwam Johanna, een vondelingetje van één maand.

Na een paar dagen kwam er een nieuwe baby: Mussee, ook een één maand oud vondelingetje. Dus al twee babies om voor te zorgen... Maar een paar dagen later kwam er wederom een baby! Aaron, een pasgeboren vondelingetje die van 3 meter hoogte van de rotsen was gegooid en daar natuurlijk de nodige verwondingen bij had opgelopen. Heel triest natuurlijk en hij moest dan ook een weekje in het ziekenhuis blijven om te herstellen. Zo te zien heeft hij er geen blijvend letsel aan overgehouden. Dus binnen 10 dagen tijd hadden we opeens 3 kleine baby's... Het was geweldig dat mijn ouders er waren en met alle liefde voor de baby's gezorgd hebben. De baby's zijn inmiddels naar de verschillende huizen gegaan. Ze groeien als kool en zijn al helemaal gewend aan het leven in Grace Village.

We zijn met vijf meisjes aan een zes maanden training begonnen om hen op te leiden als baby-oppas. Ze krijgen aan het eind een certificaat en daarmee kunnen ze hopelijk in de toekomst een baan vinden.

We kregen net een telefoontje van Meuz, die heeft zijn eerste examens op de universiteit met goed resultaat afgelegd en hij heeft nu even een paar dagen vakantie. Hij wil heel graag even naar huis komen. Dat vinden wij ook fijn en we zijn benieuwd naar zijn verhalen.

School

De eerste helft van het schooljaar zit er weer op en de meeste kinderen hebben dat goed afgerond. We hebben een vergadering gehad met de ouders van de kinderen die bij ons op school zijn. Zij zijn erg blij met de school en smeekten ons om klas 9 en 10 te gaan doen.

Het proces voor toestemming hebben we inmiddels weer op gang gebracht en we hopen het deze keer wel te krijgen.

We zijn druk bezig om onze sportvelden uit te breiden. De kinderen vinden sporten geweldig leuk en we willen natuurlijk dat alle kinderen iets aan sport kunnen doen, ook de gehandicapten. We hebben de tafeltennistafel en een dartbord op school geplaatst en zijn nu een basketbalveldje aan het aanleggen.

Netsanet, het meisje dat aan haar benen is geopereerd, loopt inmiddels met een looprekje en is de krukken aan het proberen. Begin april komt ze naar huis en dan moet ze voor een groot deel zelfredzaam zijn. We zijn blij met het resultaat!



Aaron werd gewond bij ons gebracht en moest daarna een weekje in het ziekenhuis blijven. Wat een slechte start van een mensenleven... maar het gaat nu goed met hem.



Peuters, kleuters, tieners: broers en zussen die naar elkaar omkijken en een echte familie vormen!

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

IBAN NL44ABNA0400536048

BIC ABNANL2A

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
Stichting Bridge to Light
De Klamp 3
3958 GK Amerongen

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw n.a.w.-gegevens naar info@bridgetolight.nl, onder vermelding van "aanmelding digitale nieuwsbrief".

Kinderen buiten de poort

De zelfhulpgroep is een groot succes: de kinderen komen er graag naartoe en we zien dat ze zelfverzekerder worden. Verder zijn we nu bezig om de kinderen die goed kunnen leren bijles te laten geven aan de kinderen die leerproblemen hebben. De scholen zijn hier geweldig blij mee en één school heeft al 40 leerlingen gestuurd om bijles te geven. De kinderen kunnen hiermee een extra zakcentje verdienen.

De jongens uit Grace Village die in Shire studeren vonden het heen en weer reizen tussen Shire en Grace Village moeilijk. Daarom zijn zij naar Shire verhuisd; ze wonen bij elkaar en hebben nu ook werk in Shire. Weer een stapje op weg naar zelfstandigheid.

Schapen

De schapen doen het goed, dus we hebben besloten om ons daar verder op te gaan richten. Wat we nu zien is dat de schapen door goed eten een mooiere vacht krijgen, vetter worden en mooie lammetjes ter wereld brengen.

Tenslotte...

Er is hier echt nooit een moment waarop je je verveelt, er is altijd wel iets bij te sturen of te veranderen. Maar als je een dorp vol met blijde kindertjes ziet dan weet je waar je het voor doet! Heel hartelijk dank dat u ook hierin een belangrijk onderdeel bent door uw bijdragen en medeleven!

Met vriendelijke groeten,
Karin van den Bosch

Om voor te bidden:

- Voor de water situatie in Grace Village
- Voor de vergunning voor de negende en tiende klas voor Grace school en de benodigde financiële middelen
- Voor de oudere kinderen die nu in Shire wonen en voor de kinderen die naar de universiteit gaan
- Voor de nieuwe baby's en de oppassen.
- Voor de extra begeleiding die we de kinderen buiten de poort gaan bieden

Om voor te danken:

- Dat we genoeg ruimte hadden om de baby's op te nemen
- Dat mijn ouders net op bezoek waren toen we hard hulp nodig hadden
- Voor de nieuwe ideeën om de kinderen buiten de poort met hun school te gaan helpen

Bridge to Light acties

Alle gulle gaven, of deze nu van particulieren afkomstig zijn, van kerkgenootschappen of van het bedrijfsleven, worden bijzonder gewaardeerd. Zo ook de gift van basisschool 't Speel-Kwartier uit Veenendaal. Hier is gedurende drie maanden gespaard voor sport- en spelmateriaal; met name voor de kinderen met een beperking. Wij mochten het mooie bedrag van € 514,51 ontvangen; hartelijk bedankt!

Goede-doelen-winkel De Oude Kassa in Veenendaal verkoopt tweedehands spullen voor schappelijke prijzen, waarbij de opbrengst elke maand aan verschillende goede doelen wordt geschonken. Ook Bridge to Light mocht hierin delen: we ontvingen € 1.750,- en zijn daar zeer dankbaar voor.