



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Zesde jaargang nummer 5 | september 2012

Het nieuwe schooljaar begint

Afscheid van drie van onze jongens

Grace School mag verder als onafhankelijke, zelfstandige school



Hayelom gaat verpleegkunde studeren



Eden, Ribka, Karin en Aster tussen de meskel flowers (een soort margriet)

Lieve vrienden,

En zo is de regentijd alweer voorbij... Een tijd waarin er heel veel gebeurd is. Zo werden we opgeschrikt door het nieuws dat onze minister-president Meles Zenawi was overleden. Hierdoor kwam het hele land als het ware tot stilstand en werd er afgewacht wat er nu zou gebeuren. Ook wij hebben even de adem ingehouden, maar alles lijkt tot nu toe aardig rustig te zijn.

Kinderen

De kinderen hebben bijzonder leuk met elkaar opgetrokken deze regentijd. We hebben de volwassenen en de 'grote broers' een vierdaagse training gegeven over het belang van spelen. Dit wordt nu door iedereen in de praktijk gebracht, dus er wordt veel gespeeld.

Met de drieling gaat het uitstekend, ze groeien als kool en ze hebben gelukkig geen verdere gezondheidsproblemen gehad.

Momenteel staan er drie kinderen op het punt om uit te vliegen: Hayelom (20) gaat naar Addis Ababa om daar naar voor verpleegkundige te gaan leren op universitair niveau. Ook John (18) heeft besloten dat hij graag verpleegkundige wil worden en gaat voor een diploma naar dezelfde school als Hayelom. Meuz (20) hoort nog van de overheid welke studie en universiteit aan hem worden toegewezen.

Helaas heeft Mekonen (17) zijn examens niet gehaald; hij zal de achtste klas over moeten doen. De andere kinderen zijn allemaal over naar de volgende klas. Anwar (17) heeft besloten om autotechniek te gaan leren op een lokale technische school, nu zijn resultaat in de tiende klas niet genoeg bleek om door te gaan naar de elfde klas.

Ook Rahwa (17) zal dit jaar buiten de deur gaan wonen, hier vlakbij in Shire. Helaas kregen we geen toestemming om de negende en tiende klas op onze eigen school onder te brengen; deze studenten gaan nu in Shire naar school. De jongens kunnen fietsen maar voor Rahwa is dat moeilijk vanwege haar lichamelijke problemen. Daarom zal zij in Shire gaan wonen.

Gidey heeft besloten om bij ons te blijven en haar rol van huismoeder te blijven vervullen; zij gaat dit jaar de achtste klas doen. Meheret (18) gaat in Shire wonen, bij Mulugeta en Lettish. Om deze reden zullen de schone-bevallingssetjes voortaan vanuit hun huis in Shire worden gemaakt en kunnen Meheret en Lettish elkaar helpen.



een recente groepsfoto vanuit Grace Village

En dan hebben we natuurlijk het leuke nieuwtje dat Mulugeta en Lettish hun eerste kindje verwachten! Meheret kan hen straks helpen met de extra drukte als de kleine er is.

Familie van kinderen

We hebben als organisatie besloten dat het ook onze verantwoordelijkheid is om de moeders van een aantal van onze kinderen te helpen. Zo heeft een aantal van onze kinderen een moeder met psychische/psychiatrische problemen. We zijn nu bezig om deze moeders te traceren en psychiatrische hulp te bieden. Momenteel zijn we één moeder aan het begeleiden; zij zal de komende tijd verschillende gesprekken en adviezen krijgen. Daarna gaan we kijken of zij klaar is om weer stapje voor stapje aan het werk te gaan.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
dr. de Visserstraat 5
3904 GE Veenendaal
0318-555721
info@bridgetolight.nl

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw n.a.w.-gegevens naar info@bridgetolight.nl, onder vermelding van "aanmelding digitale nieuwsbrief".

Grace School

Op het laatste moment hebben we toestemming gekregen om als onafhankelijke school verder te gaan. We zijn nu dus officieel Grace Inclusive Special Needs School geworden, tot de achtste klas. We zijn al heel blij dat we dit nu eindelijk voor elkaar hebben gekregen. We hebben een nieuwe directeur aangesteld met veel ervaring, alle leraren zijn weer aan de slag en we zijn met de registratie van de leerlingen begonnen. Er komen 14 kinderen in elke klas en er zijn dit jaar zoveel aanmeldingen van kinderen 'buiten de poort' dat we voor een aantal klassen een wachtlijst hebben. De lokale gemeenschap heeft het afgelopen jaar de kat uit de boom gekeken, maar we merken nu dat zij ervoor open staan om hun kinderen bij ons op school te laten komen. Weer een hele stap vooruit dus.

Tenslotte....

September en oktober zijn altijd drukke maanden, omdat we allerlei (sponsor) rapportages klaarmaken. Het grootste deel ervan is klaar en we hebben weer mooie, nieuwe foto's van de kinderen gemaakt.

Inmiddels is in Engeland Abraham's Oasis UK opgericht, die zich speciaal op onze school gaat richten. Ook in Amerika zijn er

plannen om Abraham's Oasis USA op te richten. We zijn blij dat Bridge to Light ons werk ondersteunt in Nederland en hierbij wil ik hen deze keer in het zonnetje zetten. Alle vrijwilligers die zich telkens maar weer inzetten om deze nieuwsbrief te maken, te versturen of met de fiets rond te brengen, die met sponsors communiceren, scholen bezoeken en evenementen organiseren of op markten staan, de boekhouding doen, de stichting besturen en tijd vrijmaken om te vergaderen: heel hartelijk bedankt voor jullie enorme inzet!

Met een vriendelijke groet,
Karin van den Bosch

Om voor te bidden:

- Voor Hayelom, John en Meuz die ons nest gaan verlaten
- Voor de politieke veranderingen
- Voor het nieuwe schooljaar
- Voor de moeders van onze kinderen die met psychische problemen kampen

Om voor te danken:

- Voor de toestemming om onze school onafhankelijk te laten zijn
- Dat het merendeel van onze kinderen is overgaan naar de volgende klas
- Voor de financiële middelen om dit werk te kunnen doen

Bridge to Light

Omcirkelt u alstublieft de datum 3 november 2012 in uw agenda: moeder en dochters Van de Weerdhof hopen die dag namelijk weer een gezellige verkoopdag te houden! Zij hebben de afgelopen maanden allerlei leuke artikelen gemaakt, zoals tassen, kransen en windlichten. Op zaterdag 3 november a.s. bent u tussen 10.00 en 16.00 uur welkom op Polselaan 5 in Veenendaal om deze hebbedingen te bewonderen. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Grace Village!

Acties

Winants Schoenen – met vestigingen in Veenendaal en Tiel – schonk diverse paren nieuwe kinderschoenen aan Grace Village. Een prachtig gebaar, waarvoor veel dank!

Op donderdag 13 september jl. organiseerde Basisschool De Burcht uit Veenendaal een sponsorloop. De leerlingen deden hun uiterste best om zoveel mogelijk geld bij elkaar te rennen. De opbrengst komt helemaal ten goede aan Grace Village en wel aan nieuwe matrassen voor de kinderen. Een prachtige dag met een prachtige opbrengst van (ruim)11.000 euro! "Omdat er na aanschaf van de nieuwe matrassen zelfs een bedrag overblijft wordt er nu nagedacht en gepraat over hoe het restant binnen Grace Village wordt besteed." Wij willen zowel het team als de leerlingen van De Burcht heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Bovendien bedanken we supermarkt Jumbo in Petenbos, Veenendaal voor het schenken van een heerlijk ijsje aan alle leerlingen!

De dames van Soap for hope zijn weer erg druk geweest met het maken en verkopen van leuke, originele zeepkadootjes. Zo bemanden zij de afgelopen weken een kraam op zowel de Eva Moeder Dochter Dag in Ede als de Ossenmarkt in Veenendaal. Er werd goed verkocht en dus kan er weer een mooi bedrag worden overgemaakt voor de Grace School!