



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Zesde jaargang nummer 3 | juni 2012

bijzonder jubileum!
zelfhulpgroepen
opgezet voor kwetsbare
kinderen
examens
voor de deur



Een terugblik: de start van
Grace Village (2005)



Toezicht op de eerste
werkzaamheden...

Lieve vrienden,

12 ½ jaar: een terugblik.

In juni vier ik mijn 12 ½ -jarig jubileum in Ethiopië. Reden om eens terug te kijken!

In januari 2000 vertrok ik naar Ethiopië om eerst in Addis Ababa naar de talenschool te gaan, om daarna naar het noorden te verhuizen en daar verpleegkundig manager in een ziekenhuis te worden. Dat was alles wat ik vooraf wist...

Mijn eerste jaar in Ethiopië was een jaar waarin ik drie ongelukken overleefde en, ondanks alle tegenslagen, me ook de Amhaarse taal eigen wist te maken. Eenmaal naar het noorden verhuisd begon ik vol goede moed in het ziekenhuis en binnen afzienbare tijd kreeg ik de eerste verzoeken om kinderen onder mijn hoede te nemen. Afgelopen maart mocht ik Tabitha en Samuel even begroeten, de eerste kindertjes die destijds bij me kwamen en uiteindelijk in Nederland terecht zijn gekomen.

De opvang van kinderen leidde ertoe dat ik dit langzaam ging uitbreiden en mijn werk in het ziekenhuis begon af te bouwen. En toen kwam het wonder van Grace Village, het kinderdorp dat de overheid me vroeg te bouwen. Vervolgens de groei van Grace Village en het ontstaan van Abraham's Oasis. Deze laatste is een overkoepelende organisatie die naast Grace Village nog vele andere activiteiten heeft ontwikkeld, zoals Grace school voor speciaal onderwijs, zelfhulpgroepen voor misbruikte vrouwen en ondersteuning van bijna 180

kinderen op het platteland. Ook worden scholen geholpen met inkomstenwervende activiteiten en helpen we vrouwen met gynaecologische problemen na de bevalling. Terugblikkend kan ik eerlijk zeggen dat ik nooit had gedacht dat het allemaal zo zou uitpakken.

Twaalf bewogen jaren, met hoogte- en dieptepunten, maar bovenal jaren die ik voor geen goud had willen missen. Ik ben een gelukkig mens en voel me bevoorrecht dat ik hier mag wonen en werken!

Kinderen

Onlangs werden we gebeld over een drieling, waarvan de moeder was overleden. Of we deze kindertjes met grote spoed op konden nemen... Twee uur later werden ze per ambulance gebracht. De moeder had een normale bevalling, maar door een vastzittende placenta is ze overleden. Ze liet in totaal 9 kinderen achter en de vader kon dat echt niet aan. Dus de net geboren drieling kwam bij ons... Ze zijn te vroeg geboren en wogen zo'n 4 pond per kind. Het zijn een jongen en 2 meisjes, die we Timothy, Tabitha en Tigiste hebben genoemd.

De eerste paar dagen zijn heel spannend geweest, want eerst kreeg Tigiste een gevaarlijke infectie en we vreesden voor haar leven. Daarna kreeg Tabitha een infectie en vreesden we voor haar leven. Na een aantal dagen tobben met infusen en sondevoeding ging het weer een beetje beter met de meisjes. Maar omdat hun conditie nog teveel op en neer gaat gaan we naar Addis Ababa, voor een uitgebreide check-up. In Nederland hadden deze baby's in de couveuse gelegen op een intensive care, maar helaas is dat hier nog niet echt mogelijk en moeten we roeien met de riemen die we hebben. En de rest aan God overlaten.

Examens

Momenteel is er een flink aantal kinderen aan het leren voor hun examens: Tsega, Martha, Berhane, Solomon, Mekonen en Haftom moeten examen doen voor de 8e klas.

John, Carlos en Anwar doen examen voor de 10e klas, de uitslag bepaalt of ze verder mogen naar de 11e en 12e klas ter voorbereiding op de universiteit.



De aan onze zorg toevertrouwde drieling: v.l.n.r. Tabitha, Tigiste en Timothy.

Als de uitslag te laag is kunnen ze een beroepsopleiding gaan doen. Muez en Hayelom doen examens voor de 12e klas en deze twee jongens zullen ons de komende maanden gaan verlaten om naar een universiteit te gaan. Voor hen is het een spannende tijd, want de overheid besluit uiteindelijk waar ze naartoe gaan.

Hoog bezoek...

De regionale president – waar ik de vorige keer over vertelde - kwam onverwacht op bezoek met een delegatie van de overheid. Hij was diep onder de indruk. Twee dagen later stond de federale minister van gezondheid opeens voor de deur en ook hij ging vol emoties weg. Beiden waren hier voor een bijeenkomst over de leverziekte in het dorp Kelakel, waar wij in het verleden bij betrokken waren.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
dr. de Visserstraat 5
3904 GE Veenendaal
0318-555721
info@bridgetolight.nl

Helaas was er iets misgegaan met onze uitnodigingen en wisten wij niet van deze bijeenkomst af. De minister stond er echter op dat we 's avonds zouden komen, dus dat hebben we gedaan.

Toen Ruth en ik weer wilden vertrekken werden we gevraagd om mee te eten. En tot onze grote verbazing moesten we aan de hoofdtafel zitten met de president en de minister... dus nog gezellig met hen gepraat en de president bleef ons bedanken voor al het werk dat we doen. Heel bijzonder!

Kinderen in de gemeenschap

Afgelopen maand hebben we een training gehad over mensenhandel. Indrukwekkend, maar ook zorgwekkend omdat vooral de weeskinderen een kwetsbare prooi zijn. We merken dat het best moeilijk is om de kinderen in de gemeenschap op school te houden. Velen gaan er naar goud zoeken, de meisjes werken in de bars en hotels en inmiddels zijn er ook al een aantal naar het Midden-Oosten vertrokken.

We zijn daarom begonnen met het opzetten van zelfhulpgroepen voor kwetsbare kinderen. In deze groepen gaan we proberen om verschillende onderwerpen aan de orde te brengen om de kinderen zo te waarschuwen, maar ook hun zelfbeeld te verbeteren en samen sterk te zijn. Onze psycholoog en maatschappelijk werker zijn erg enthousiast en zullen direct betrokken zijn (en blijven) bij deze groepen.

Tenslotte...

De dreiging blijft, al lijken de spanningen op dit moment weer wat af te nemen. Maar hier weet je het maar nooit, dus voorlopig blijven we nog maar even op onze hoede! Momenteel is het erg warm en kijken we verlangend uit naar de regentijd. Wat een feest zal het weer zijn om het eerste water uit de kraan te zien komen!



Timothy, Tabitha en Tigiste zijn niet de eerste drieling die ik onder mijn hoede nam. Ook in 2003 zorgde ik voor een pasgeboren drieling; deze kinderen zijn later geadopteerd en wonen nu in Amerika.

Gelukkig hebben we een waterpomp in onze buurt kunnen repareren en daar mogen we nu gebruik van maken. Met een vriendelijke groet,
Karin van den Bosch

Om voor te bidden:

- Voor afname van de dreiging van een gewapend conflict
- Voor de drieling, waarvan Tigiste en Tabitha mee naar Addis Ababa gaan voor medische zorg
- Voor de komende examens van de kinderen
- Voor de zelfhulpgroepen voor kwetsbare kinderen op het platteland
- Voor regen

Om voor te danken:

- Voor 12 1/2 jaar heerlijk dienen in Ethiopië, voor bewaring, gezondheid, wijsheid en kracht
- Voor alle kinderen die aan Grace Village zijn toevertrouwd
- Voor de regionale overheid en nu zelfs de federale overheid, die zo betrokken is
- Voor de veiligheid tot nu toe

Bridge to Light

Het bijzondere werk van Karin van den Bosch wordt door een betrokken achterban ondersteund. Bijvoorbeeld door particulieren, bedrijven, verenigingen... En door kerkgenootschappen uit het hele land, die - eenmalig of regelmatig - collectegelden, zendingsbijdragen en paasdankoffers schenken. Wij zijn bijzonder dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen! Want al deze giften komen zoals u weet rechtstreeks ten goede aan Grace Village en zijn dus van vitaal belang voor de continuïteit van het kinderdorp. Daarom aan een ieder die het prachtige werk in Ethiopië steunt, op welke manier dan ook: heel hartelijk dank!

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw n.a.w.-gegevens naar info@bridgetolight.nl, onder vermelding van "aanmelding digitale nieuwsbrief".