



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Vijfde jaargang nummer 6 | december 2011

Grace Village dag was enorm gezellig

Groot onderhoud is weer uitgevoerd

We hebben 5 nieuwe kinderen verwelkomd



Grace Village dag met skelterrijden ...



... trampoline-springen ...



... en veel lekkernijen!

Lieve vrienden,
Wat hebben we een geweldige Grace Village dag gehad! De kinderen keken er al dagen naar uit en waren erg nieuwsgierig naar wat hun cadeau zou zijn en of er soms een brief bij zou zitten.

Het was een zonnige dag. Onder de genodigden waren ook de medewerkers, zoals bijvoorbeeld kantoormedewerkers en leraren. We begonnen de middag met spelletjes: een tafeltennis- en schaakcompetitie, "schatzoeken" op het terrein, trampoline-springen waarbij iedereen zijn kunsten vertoonde, skelterritjes en natuurlijk ook spelletjes voor de allerkleinsten.

Grace Village Dag

Het werd een dolle boel in Grace Village en er was alleen maar gejuich en gelach te horen, kortom: iedereen heeft volop genoten.

Na de spelletjes was het tijd voor een glaasje limonade voor de kids en koffie voor ons. Natuurlijk waren er, om het helemaal een succes te maken, ook popcorn, koekjes en snoepjes. Daarnaast waren ook de gezonde bananen en sinaasappels in trek. Ook de op de markt gevonden grote watermeloen werd binnen de kortste keren soldaat gemaakt.

Vervolgens was er een voorstelling die Yemane (onze maatschappelijk werker) en Getatchaw (onze psycholoog) hadden voorbereid. We hebben er allemaal van genoten. Groot en klein!

Aan het einde van de middag was het eindelijk tijd om de cadeautjes aan de kinderen uit te delen. Hier was de hele middag al naar uitgekeken en de kinderen waren natuurlijk reuze nieuwsgierig wat er toch in die prachtig ingepakte pakjes zat die op de tafels lagen uitgesteld... Eén voor één werden de kinderen naar voren geroepen en namen ze hun cadeautje, met een brief/kaart uit Nederland, in ontvangst. Ieder kind werd enthousiast toegejuicht door de andere kinderen en telkens ontstond er een luid applaus, tot het laatste kind toe. De kinderen zijn enorm blij met hun foto in een lijstje; vol trots werd deze aan iedereen getoond. De foto krijgt straks natuurlijk een mooi plaatsje in hun huisje.

Ondertussen was er een groep toeristen uit Nederland gearriveerd en die kregen een rondleiding. De kinderen die een

briefje in het Nederlands hadden gekregen vlogen op de toeristen af om te vragen of zij het even voor hen konden vertalen... De toeristen waren hevig onder de indruk van onze kinderen en van de lieve briefjes.

En zo kwam er een einde aan een geweldige dag! De kinderen gingen, gewapend met een ballon, moe maar voldaan weer naar hun huisje terug. *Namens alle kinderen wil ik u allen heel hartelijk bedanken dat u hebt meegeholpen om dit mogelijk te maken.*

Nieuwe kinderen

Wederom verwelkomden we een aantal nieuwe kinderen: Solomon, Helen, Angusom en Haben, broertjes en zusjes die hun ouders hebben verloren.

En Abadit, een doof meisje dat wees is en bij een arme blinde man woonde die haar niet meer kon verzorgen. Ze hebben allemaal al aardig hun plekje gevonden.

School

De school staat goed "op poten" en de kinderen gaan er met veel plezier naartoe. Er is nu ook een aantal kinderen van buiten de poort op school aanwezig en zij vinden het helemaal geweldig dat ze bij ons mogen leren. Kleine klasjes, een schone school, allerlei benodigdheden voorhanden; voor hen is dat heel bijzonder. Vanuit Nederland ontvingen we een aantal bijdragen voor de "special needs afdeling". We hebben nu voor de drie blinde kinderen een aantal blindenstokken, een klok en ballen die geluid maken.



Yemane en Getatchaw wisten jong en oud met hun voorstelling te boeien.

De drie dove kindertjes gaan gebarentaal leren. Het blijft indrukwekkend om te zien hoe de kinderen met elkaar omgaan en elkaar helpen.

Heel ontroerend als je bijvoorbeeld ziet hoe Hewan met haar ene arm het dove jongetje Dawit naar school begeleidt. En hoe Carlos trouw elke dag Solomon in zijn rolstoel naar huis brengt. Komende week komt er nog een meisje in een rolstoel bij.

Kinderen buiten de poort

Dit project is onlangs door ons geëvalueerd, waarbij besloten is om hoger gekwalificeerde medewerkers aan te trekken. Dit is inmiddels gebeurd in de vorm van een maatschappelijk werker en een psycholoog. We ondersteunen nu zo'n 200 kinderen in de gemeenschap.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indasselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
dr. de Visserstraat 5
3904 GE Veenendaal
0318-555721
info@bridgetolight.nl

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw n.a.w.-gegevens naar info@bridgetolight.nl, onder vermelding van "aanmelding digitale nieuwsbrief".

Groot onderhoud

Gedurende een maand is er weer een groep Nederlanders bij ons geweest die ons op een deskundige manier geholpen heeft met het groot onderhoud van Grace Village. De daken zijn verstevegd, badkamers aangesmeerd, huisjes van binnen en buiten geveerd, afvoeren gerepareerd...

Kortom: een geweldige hulp, zeker omdat bij ons vaak de deskundigheid ontbreekt. Onze dankbaarheid is dan ook groot en onze dank gaat natuurlijk tevens uit naar allen die ons het afgelopen jaar financieel hebben gesteund. Grace Village ziet er weer tip-top uit!

Gezegende feestdagen gewenst en een hartelijke groet van Karin van den Bosch

Om voor te bidden:

- Voor de nieuwe kinderen in Grace Village en de kinderen die van buitenaf naar school komen.
- Voor de school en de kwaliteit van het onderwijs
- Voor de veiligheid van kinderen en medewerkers

Om voor te danken

- Voor de geweldig fijne Grace Village dag
- Voor al het onderhoud dat weer is gedaan
- Voor de goede gezondheid van de kinderen



Ook de allerkleinsten deden leuke spelletjes!

Bridge to Light

Nu 2011 bijna achter ons ligt en wij terugkijken op dit jaar is er weer veel om dankbaar voor te zijn! Mede dankzij uw gebeden en financiële steun zijn er diverse vernieuwingen doorgevoerd in Grace Village en kon er gelukkig weer een aantal nieuwe kinderen in het dorp worden verwelkomd.

Niet alleen in Ethiopië, maar ook binnen onze Nederlandse stichting zijn er diverse ontwikkelingen geweest. Zo heeft Ria Diepeveen, bestuurslid van het eerste uur en bij velen van u bekend, dit jaar haar bestuursfunctie neergelegd na jaren van grote inzet. Ook via deze weg willen wij haar heel

hartelijk bedanken voor de vele uren waarin zij met passie het werk in Ethiopië heeft ondersteund.

Gelukkig konden er dit jaar ook nieuwe bestuursleden worden verwelkomd: Frits van de Pol uit Veenendaal en Daniëlle Gaasbeek uit Kesteren zijn beide als algemeen bestuurslid toegetreden. Samen met voorzitter Jelle van de Kraats, penningmeester Leontine Epskamp en secretaris Marian van Kooten zetten zij zich in om de zorg voor de kinderen in Ethiopië zo goed mogelijk financieel te ondersteunen.

Mogen wij, samen met Karin en haar team, ook in 2012 weer op uw betrokkenheid rekenen?