



# Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Zesde jaargang nummer 4 | augustus 2012

Het waren weken van  
afscheid nemen

Heerlijk: regentijd  
begonnen!

Vakantietijd,  
dus veel spelen



Tsega en Martha  
slaan hun vleugels uit



Twee nieuwe klaslokalen  
gebouwd

Lieve vrienden,

We zijn blij! Want... we hebben regen, een vol reservoir met water, gezonde kinderen en 100 % van de kinderen is overgegaan op school. We wachten alleen nog op de uitslagen van de nationale examens van de 8e-, 10e- en 12e-klassers.

## Kinderen

De drieling zorgde voor bewogen weken. Tabitha en Tigiste zijn beiden ernstig ziek geweest. Tabitha had bloedarmoede en was een twijfelgeval voor transfusie, maar de dokter besloot om het eerst met ijzerdruppels te proberen. Tigiste had een afsluiting in haar darmkanaal en moest een spoedoperatie ondergaan om dit te overleven. Ze heeft nu een stoma; als ze 9 maanden oud is moet ze wederom geopereerd worden om het stoma weer te sluiten. Na de operatie ging het weer geweldig goed met haar.

Een paar weken later kregen de meisjes een bepaalde vorm van longontsteking en hebben allebei in het ziekenhuis gelegen. Ze hadden zuurstof nodig en waren te ziek om naar Addis Ababa te worden vervoerd. De ziekenhuizen hier in de buurt zijn niet al te schoon en zuurstof was moeilijk te vinden.

Omdat er in Shire geen zuurstof beschikbaar was hebben ze zelfs een paar dagen in het ziekenhuis in Axum gelegen. Daags na thuiskomst kreeg Tabitha tot 2 keer toe een hartstilstand, is gereanimeerd en met spoed weer in het ziekenhuis opgenomen. Het bleek dat door de longontsteking de bloedarmoede erger was geworden, zodat ze met spoed een transfusie moest krijgen... Ruth was de enige beschikbare donor. Het was nog een heel gevecht om haar als donor goedgekeurd te krijgen, omdat men vond dat ze te oud was. Maar na veel heen en weer praten kregen we uiteindelijk toch toestemming. Na de transfusie gaf men nog een dosis plasmedicatie. Maar toen we de volgende ochtend kwamen kijken zag Tabitha er erg slecht uit. De zuurstofmachine was 's nachts gestopt door een losse elektrische kabel die het, toen we hem heen en weer bewogen, weer deed...

En toen we naar haar arm keken bleek de bloedtransfusie niet in haar bloed, maar onder de huid terechtgekomen. De plasmedicatie had haar daardoor in shock gebracht. We dachten echt dat we haar die dag zouden verliezen! De bloedtransfusie werd opnieuw aangebracht, de zuurstof weer gestart en na een paar dagen konden we eindelijk opgelucht ademen omdat het weer beter ging.

Ondertussen hielden we telefonisch contact met een heel goede kinderarts in Addis Ababa, die ons advies gaf en enorm meeleefde. Het is echt een geweldig wonder dat deze drie baby's het hebben overleefd. Ze zijn alledrie nog een keer naar Addis Ababa geweest voor een goede check-up en de kinderarts kon het gewoon niet geloven. Hij was zo blij om "zijn" kinderen nu in een goede conditie te zien!



Het waren bewogen weken met onze drieling, maar gelukkig gaat het nu weer goed met hen. En ze groeien als kool! V.l.n.r. Tigiste, Timothy en Tabitha.

Inmiddels was mijn moeder ook overgekomen om ons terzijde te staan met de verzorging van ons drietal. Gelukkig zijn de baby's alweer zover opgeknapt dat Tabitha en Tigiste bij Wobet in huis zijn en Timothy daar ook snel naartoe gaat. Timothy had een fikse verkoudheid te pakken, maar omdat hij vanaf het begin de grootste baby was heeft hij ook meer weerstand.

Inmiddels hebben alle kinderen vakantie en houden de psycholoog, de special needs leraar en de Engelse leraar de kinderen lekker bezig. In het weekend gaan de kids regelmatig de poort uit voor een fikse wandeling, waar ze enorm van genieten.

Martha en Tsega besloten plotsklaps dat ze nu 18 jaar zijn en hun eigen leven op willen gaan bouwen.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

**rekening 40.05.36.048**

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

**www.bridgetolight.nl**  
**info@bridgetolight.nl**

Adres voor brieven en pakjes:  
Karin van den Bosch  
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)  
Ethiopia  
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:  
Stichting Bridge to Light  
dr. de Visserstraat 5  
3904 GE Veenendaal  
0318-555721  
info@bridgetolight.nl

## Bridge to Light

Van Christengemeenschap de Goede Herder ontvingen wij het hartverwarmende nieuws dat zij de komende drie jaar de financiële ondersteuning op zich nemen voor een school binnen ons scholenproject. Wij willen hen hiervoor heel hartelijk bedanken!

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw n.a.w.-gegevens naar [info@bridgetolight.nl](mailto:info@bridgetolight.nl), onder vermelding van "aanmelding digitale nieuwsbrief".

We hebben hen dringend geadviseerd om hun school eerst verder af te maken, maar ze wilden niet luisteren naar ons advies. Ze vertelden dat ze hun eigen plannen hebben en daar niet over wilden praten... We zijn teleurgesteld over de manier waarop ze hun verblijf hier in Grace Village hebben afgerond, maar we kunnen ook wel begrijpen dat ze hun vleugels uit willen slaan. Ze zijn nu volwassen, dus

als ze weg willen kunnen we hen niet tegenhouden. We zijn via sociale zaken nog wel bezig om te kijken of het nodig is om hen toch nog verder op weg te helpen.

De kinderen in de huisjes waar Martha en Tsega verantwoordelijk voor waren vonden het natuurlijk erg, want ze hielden enorm van hen. Maar door snel in te grijpen is het niet op een drama uitgelopen en hebben alle kinderen hun draai weer gevonden. De psycholoog heeft met allemaal gepraat en hen, waar nodig, begeleid. En zo slaan de oudere kinderen langzaam hun vleugels uit en verlaten het nest... Aan het einde van deze regentijd zullen ook Meuz en Hayelom ons verlaten, om hopelijk naar de universiteit te gaan. Ook voor Meheret en Gidey zijn we naar verschillende mogelijkheden aan het kijken. Het fijnste is het natuurlijk als de kinderen hier blijven totdat hun school is afgerond. Maar als ze 18 en ouder zijn mogen ze zelf besluiten nemen en dat moeten we, hoe moeilijk ook, accepteren.

### Grace School

Er zijn weer twee nieuwe klaslokalen gebouwd en we wachten nu op de officiële toestemming om een onafhankelijke school te worden. De president heeft een aanbevelingsbrief geschreven, dus we hopen dat dit zal helpen.

### Grace Farm

Omdat er eindelijk water is, zijn we flink aan de slag gegaan met het verbouwen van de koeienstal tot een schapenstal. De vloer ligt erin, de omheining staat en we hopen de komende weken de eerste schapen te kunnen begroeten! We hebben besloten om eerst met de lokale schapen aan de slag te gaan om te kijken of we die kunnen verbeteren, voordat we ons aan 'nieuwe rassen' gaan wagen. We zijn benieuwd!

### Kinderen in de gemeenschap

Ook de kinderen in de gemeenschap hebben



Het is regentijd in Grace Village!

nu allemaal vakantie. De maatschappelijk werker heeft zijn handen best vol om deze kinderen te begeleiden en problemen op te lossen, maar door zijn geweldige inzet zijn er dit jaar toch heel wat minder kinderen uit het project gegaan.

### Tenslotte...

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van één van onze chauffeurs. Hij kwam dronken op zijn werk en dacht ons in zo'n staat nog wel rond te kunnen rijden... Daar dachten wij toch even anders over! De veiligheid van onze kinderen en werkers staat boven alles. Erg jammer, want hij was een goede chauffeur die vier jaar bij ons heeft gewerkt.

Gelukkig lijkt op dit moment alles weer rustig aan het front, oftewel de onrust met Eritrea. Ik denk dat het te nat en modderig is om herrie te schoppen. We genieten dus maar even van deze rustige tijd! Alles is groen, we hebben regen, gras en bloemen in overvloed, gezonde en blijde kids, goede medewerkers en veel mensen over de hele wereld die dit dragen door hun financiële bijdragen, pakketjes en gebeden. Meer dan genoeg om ontzettend dankbaar en blij voor te zijn!

*Met een vriendelijke groet,*

*Karin van den Bosch*

### Om voor te bidden:

- Voor de drieling, dat het goed met hen mag blijven gaan
- Voor Martha en Tsega die ons hebben verlaten
- Voor de examenuitslagen
- Voor de schapenboerderij
- Voor de chauffeur en zijn gezin
- Voor vrede

### Om voor te danken:

- Voor het wonder van de drieling.
- Voor alle blijde kinderen die aan Grace Village zijn toevertrouwd.
- Voor de regen, een vol waterreservoir
- Voor veiligheid