



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Zesde jaargang nummer 2 | april 2012

Oplopende spanning
tussen Ethiopië en Eritrea
Uit voorzorg nood-
procedure ontwikkeld
Regionale paralympics
met een verrassende
ontknoping



Afscheid nemen is
moeilijk, maar voor
Yordanos...



... en Denait is het
fijn dat ze met hun
familie zijn herenigd



De vallei achter ons
terrein bleek een
geliefde sluiproute

Lieve vrienden,

Dreiging...

Grace Village ligt niet zo heel ver bij een legerbasis vandaan en door de jaren hebben we daar regelmatig activiteit gezien. Wisseling van troepen, of tanks en zwaar materieel die naar het noorden gaan als de spanningen met Eritrea oplopen... bijna een normaal beeld voor ons. Maar...

...de afgelopen weken was er abnormaal veel activiteit te zien en liepen de spanningen enorm op. Opeens word je geconfronteerd met de mogelijkheid dat het nu wel eens tot een nieuw grensconflict kan komen. Hoe ga je met zo'n situatie om als je de verantwoordelijkheid hebt voor zo'n 75 mensen op je terrein? In het laatste conflict is er in ons gebied weinig tot niets gebeurd en gelukkig is de kans klein dat er nu wel wat gebeurt. Toch menen wij dat het voor de rust onder de kinderen en medewerkers goed is om een plan te hebben. Dit is beter dan in een noodsituatie allemaal in paniek heen en weer te rennen. Zodoende hebben we een noodprocedure opgesteld, voor het geval er problemen komen. Deze procedure is met alle medewerkers en kinderen doorgesproken en ook geoefend. Opeens zijn we geweldig dankbaar dat we een lekkend reservoir hebben, want dit kan als kant-en-klare bunker fungeren. De (korte) regentijd heeft ons geen regen gegeven, dus het is droog in het reservoir. We hebben in onze bunker inmiddels een noodvoorraad aan water, koekjes, matten, zaklampen en andere zaken gelegd. Maar... hoe houd je een oefening zonder dat de kinderen bang worden? Je maakt er een leuk evenement van, met koekjes als grote trekpleister! Iedereen rende daarvoor, bij het horen van het alarm, om het hardst naar de bunker. Binnengekomen kreeg iedereen een koekje en hebben we nog wat gezongen. Een geslaagd 'festijn'. Iedereen weet nu waar hij of zij naar toe moet als er concrete dreiging is.

Voor oudere jongens worden de omstandigheden ook moeilijker. We hoorden bijvoorbeeld dat jongemannen zonder identiteitspapieren in Shire worden

opgepakt en dat er jongens worden gezocht om in het leger te gaan. Dit laatste nu nog vrijwillig, maar we weten niet of dit zo blijft. Dus onze jongens die in Shire naar school gaan hebben nu een brief bij zich dat ze in Grace Village wonen en dat wij hen hard nodig hebben. Hayelom, die in Shire woonde, woont weer bij ons. Hij is namelijk ouder dan 18 jaar en loopt in zijn eentje teveel risico in de stad. Dus iedereen is weer 'op honk' en we houden de situatie natuurlijk goed in de gaten. We hopen en bidden dat alle voorbereidingen achteraf overbodig zullen blijken!

De vallei

Naast alle genoemde ontwikkelingen werden we nog geconfronteerd met het nieuws dat de vallei achter ons terrein wordt gebruikt als sluiproute voor 'mensensmokkel'. De vallei heeft een kloof, die vroeger werd gebruikt als schuilplaats voor rovers enz. Omdat dit bij velen bekend is hebben we besloten om de kloof dicht te maken, zodat we geen ongewenste bezoekers huisvesten. Tevens zijn we onze omheining aan het versterken; een gedeelte is nu extra afgezet met gaas.



Grace Village (bij de gele punaise bovenin) is gelegen in Noord-Ethiopië, op zo'n 150 kilometer van de grens met Eritrea.

Kinderen

Van twee kinderen, Yordanos en Denait, was bekend dat ze een moeder hebben. Hun moeder heeft hen achtergelaten; we wisten alleen dat zij ergens in Libië verbleef. Zodoende waren we met het internationale Rode Kruis in gesprek om uit te zoeken of deze vrouw nog leefde. Ondertussen zochten we ook naar verdere familie. Na grondig speurwerk kwamen we erachter dat Yordanos en Denait een grote familie hebben met grootouders, ooms en tantes, neefjes en nichtjes. De familie wist niet dat de kinderen bij ons terecht waren gekomen! Op het moment dat de grootouders ons vertelden met alle liefde voor Yordanos en Denait te willen zorgen, kwam er nieuws over de moeder. Zij bleek in leven te zijn, in Tunesië te wonen en op het punt te staan om naar Noorwegen te verhuizen. Daar wilde zij gaan proberen

om haar kinderen ook naar Noorwegen te laten komen. Omdat dit moeilijk kan worden gerealiseerd als de kinderen bij ons wonen, zijn zij naar hun grootouders gegaan. Dit was uiteraard verdrietig voor ons en ook voor Yordanos en Denait, maar het is natuurlijk ook geweldig dat ze straks weer bij hun eigen moeder kunnen zijn.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen werden Selamawit en Teferre, onze blinde kinderen, uitgenodigd om mee te doen aan de regionale paralympics. Beiden deden mee met hardlopen en tot ieders verrassing en verbazing werd Selamawit tweede. Een geweldige prestatie voor een meisje dat nog nooit had hardgelopen! Natuurlijk zijn we apetrots op haar. De nationale paralympics waren de volgende stap, met opnieuw een verrassing! Ze haalde de bronzen medaille...



We zijn erg trots op Selamawit met haar bronzen medaille!

op het onderdeel verspringen! De andere kinderen hebben sportcompetitie gedaan met de scholen hier uit de buurt, maar er zijn nog geen andere sportieve hoogvliegers naar boven gekomen...

Een komen en gaan van mensen

Eind januari heeft een kleine delegatie van Bridge to Light een bezoek gebracht. Het was goed om hen al het werk dat binnen, maar ook buiten Grace Village gebeurt te laten zien. En de kinderen vonden het natuurlijk geweldig!

Momenteel is hier een Amerikaanse vrijwilliger, Jeff, die ons 10 maanden komt helpen met Engels en muzieklles voor de kinderen. Ook assisteert hij de kantoorwerkers met hun Engels en in de omgang met computers.

Helaas heeft Daniël, de coördinator voor het kinderwerk, een andere baan gevonden bij de Verenigde Naties en ons inmiddels verlaten. Dat is jammer, maar zo is het leven nu eenmaal hier: gaande en komende mensen. We hebben de organisatie weer eens goed onder de loep genomen en zijn tot de conclusie gekomen dat er op dit moment nog geen nieuwe coördinator hoeft te komen. Ons team is dermate capabel dat wat kleine verschuivingen en wat extra taken voor eenieder op dit moment afdoende zijn.

Telefoontje

Ik werd onverwacht gebeld door de regionale president. Hij had ons kwartaalverslag gelezen en belde om te zeggen dat hij enorm waardeert wat we doen. En dat we hem, als we problemen hebben, altijd mogen bellen. Geweldig! Wat een bemoeiding dat we een regionale president hebben die zo betrokken is.

Met hartelijke groet,
Karin van den Bosch

Om voor te bidden:

- Voor afname van de dreiging van een gewapend conflict.
- Voor Yordanos en Denait, die nu bij hun familie zijn en hopelijk naar Noorwegen gaan.
- Voor de veiligheid van de werkers.
- Voor vrijwilliger Jeff, om te wennen aan een nieuwe cultuur en zijn weg bij ons te vinden.
- Voor Daniël, die aan een nieuwe baan begint, dat de Here het getuigenis van Grace Village in zijn hart zal blijven uitwerken.

Om voor te danken:

- Voor de wijsheid om een goed noodplan op te stellen.
- Dat de moeder van Yordanos en Denait nog leeft en graag voor hen wil zorgen.
- Voor de regionale overheid die zo betrokken is.
- Voor de kinderen, dat het zo goed met hen gaat.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indasselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
dr. de Visserstraat 5
3904 GE Veenendaal
0318-555721
info@bridgetolight.nl

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw n.a.w.-gegevens naar info@bridgetolight.nl, onder vermelding van "aanmelding digitale nieuwsbrief".



Bridge to Light

Op 31 maart vond in Veenendaal een gezellige, informatieve zendingsmiddag plaats met donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen bij het werk van Karin van den Bosch. Karin was zelf ook aanwezig en gaf een uitgebreide presentatie over de ontwikkelingen in en om Grace Village. Het was een fijne bijeenkomst, met in de pauze en ook na het programma een verkoping van hapjes, drankjes en leuke (kado)artikelen. De opbrengst kwam direct ten goede aan Stichting Bridge to Light en dus aan Grace Village. Hartelijk dank aan iedereen die hier, op welke manier dan ook, aan heeft bijgedragen!