



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Vijfde jaargang nummer 5 | oktober 2011

Hier in Ethiopië is nu het jaar 2004 begonnen!

Grace Village Dag voortaan, om praktische redenen, in november.

Voor het eerst kinderen van buiten Grace Village op onze school en ook 7 nieuwe leraren.



Hayelom heeft besloten een beroepsopleiding te volgen en gaat ons daarom verlaten.



Onze oud-en-nieuwviering was erg gezellig, maar ook vermoeiend...



Yordanos is één van de drie blinde kinderen die nu bij ons onderwijs krijgen.

Lieve vrienden,

Een hartelijke groet vanuit een nat en koud Ethiopië... waar nu toch af en toe de zon weer tevoorschijn lijkt te komen.

Grace Village Dag

We waren blij verrast met een enorme doos vol cadeautjes, brieven en foto's van de sponsorouders voor de kinderen hier ten behoeve van de jaarlijkse Grace Village Dag. Graag zou ik u nu een verslag willen geven, maar omdat het regentijd is hebben we besloten om de Grace Village Dag permanent van september naar november te verschuiven. We kunnen dan leuk buiten spelen en buiten eten. In de volgende nieuwsbrief zult u dan ook meer lezen over deze feestelijke dag!

Nieuwjaar

Op 11 september was het hier de eerste dag van het jaar 2004! In Ethiopië wordt nog steeds een andere jaartelling gehanteerd. Na een korte nieuwjaarsdienst hadden we een gezellig samenzijn op de veranda. Daar hebben we met elkaar gegeten en naar "The Sound of Music" gekeken onder het genot van koffie en de onontbeerlijke popcorn en fruit.

Regentijd – start school

Ondanks de droogte die in het zuiden van Ethiopië heerst heeft het hier veel geregend. De regen kwam dit jaar weliswaar laat, maar gelukkig valt er momenteel nog steeds van tijd tot tijd een bui. Onze waterreservoirs zijn dan ook bijna gevuld, wat een zegen!

De vakantie zit er nu bijna op en de kinderen zijn er echt weer aan toe om naar school te gaan. Dit jaar gaan we van de 1e tot de 10e klas en we nemen ook voor het eerst kinderen van buiten de poorten van Grace Village aan. De aanmeldingen zijn boven verwachting.

We hadden gedacht dat het er de eerste keer wel niet zoveel zouden zijn, maar we zitten al vol!

We hebben zeven leraren met een universitaire opleiding kunnen aantrekken met wie we het onderwijs hopelijk naar een nog hoger niveau gaan tillen. Het blijft een "special needs" school: dove en blinde kinderen krijgen daarom voorrang. Momenteel hebben we twee dove en drie blinde kinderen.

Helaas zijn Martha en Solomon gezakt voor hun 8e klas examen en zullen zij er dit jaar dus extra hard aan moeten trekken. Rahwa heeft het wel gehaald en zij is nu over naar de 9e klas. Awash heeft zijn 10e klas diploma met vlag en wimpel gehaald en daarmee is hij helemaal gelukkig.

Ontwikkelingen

We werden afgelopen week verblijd met de komst van een nieuw kindje. Een meisje van iets meer dan een jaar oud. Ze heeft de naam Delena gekregen hetgeen betekent "wij willen je". We vonden het allemaal een mooie naam. Haar moeder is gehandicapt en Delena is verwerkt door een verkrachting. Omdat de moeder verlamd is kan zij niet voor haar zorgen en daarom is Delena nu bij ons. Het is een lief meisje dat al aardig went.

We hebben het jongenshuis nu nog wat beter op poten gezet. Ze hebben onder andere een grotere keuken en een terras gekregen. Meoes heeft de leiding gekregen en doet een geweldige job om het huis meer een "thuis" te laten worden. De jongens zijn er erg blij mee.



Tijdens onze oud-en-nieuwviering hebben we genoten van de film "The Sound of Music".

Inmiddels gaat ook de eerste jongen het nest verlaten. Hayelom probeert momenteel in aanmerking te komen voor een opleiding tot verpleegkundige. Dit zal waarschijnlijk in Axum zijn. We zijn hier natuurlijk blij mee; hij is met de hakken over de sloot overgegaan en een beroepsopleiding past beter bij hem dan met veel moeite de universiteit te moeten doorlopen.

In de natte tijd zijn er meer gevaren om een ziekte op te lopen, maar gelukkig is dat onze kinderen bespaard gebleven. Wobet en Jenessh zijn naar Gondar geweest om nogmaals te kijken of er toch nog wat aan hun incontinentie gedaan kan worden. Beiden zijn inmiddels geopereerd en we wachten op hun terugkeer naar Grace Village. We hebben begrepen dat ze

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light[™] te Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
dr. de Visserstraat 5
3904 GE Veenendaal
0318-555721
info@bridgetolight.nl

iets vooruit zijn gegaan, maar of het echt geholpen heeft, dat zal de tijd ons leren.

Drama

We waren zo gelukkig met de nieuwe verzorger van de koeien... Helaas bleek het niet zo goed te gaan als wij hoopten. We zijn er inmiddels achtergekomen dat hij op de vlucht was voor de politie. De koeienverzorger kreeg lucht van ons onderzoek en hij is er als een haas vandoor gegaan. Er was dus even wat opschudding in het meestal zo vredige Grace Village. Vooral de jongens vonden het reuze spannend.

Tijdens dit onderzoek kwam ook boven tafel dat Tsehaynesh dingen heeft gedaan die niet goed zijn. Van haar hebben we helaas ook afscheid moeten nemen. Dit waren verdrietige zaken en moeilijke beslissingen die we hebben moeten nemen.

Het is fijn dat ik nu een aantal goede hulpen om me heen heb. Zo is er Daniel, de projectcoördinator. Zijn taak zal met name het wel en wee van de kinderen zijn. Ook is er Mahari, die de gezondheidsprojecten onder zijn hoede neemt. Daarnaast hebben we een goede advocaat in de arm genomen. Nu kunnen we nog beter de wettelijke aspecten eerst bekijken voordat we tot actie overgaan.

Amerikanen...

Voordat de regentijd begon was hier een groep jonge Amerikanen die ons tien dagen kwam helpen. Twee mannen uit deze groep zijn aan het overwegen om voor een langere periode terug te komen. Het zou geweldig zijn als dit zou lukken. Zij kunnen dan Engelse les geven op onze school, waardoor het niveau wederom een boost krijgt.

Bridge to Light

Acties

De heer en mevrouw Hovestad uit Veenendaal hebben een aantal meubelstukken verkocht, waarvan de opbrengst aan onze stichting is geschonken. Wij bedanken hen heel hartelijk voor dit mooie initiatief! En... wellicht is dit ook een idee voor u?



Delena, een lief meisje van ruim een jaar oud, is onlangs bij ons gekomen en begint al goed te wennen.

En zo blijft hier alles volop in beweging, met zijn ups en downs. Het blijft in ieder geval enerverend! Ik wil u allen heel hartelijk danken voor uw medeleven en ondersteuning.

Met een warme groet,

Karin van den Bosch

Om voor te bidden:

- Voor de kinderen en hun verzorgers.
- Voor het nieuwe schooljaar en de nieuwe leraren.
- Voor Jenessh en Wobet, dat ze goed mogen herstellen van hun operatie.
- Voor de twee Amerikanen die voor langere tijd willen komen.
- Voor Hayelom, dat hij een plaatsje in de verpleegkundigenopleiding krijgt.
- Voor een fijne Grace Village Dag in november.

Om voor te danken

- Voor de goede regentijd.
- Voor bescherming tijdens het avontuur met de koeienverzorger.
- Voor de goede gezondheid van de kinderen.
- Voor alle brieven en kadootjes die wij vanuit Nederland mochten ontvangen.