



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Vijfde jaargang nummer 3 | juni 2011

Hoop op vroege start
van het regenseizoen

Examentijd in volle
gang

Plannen om ook dove
kinderen te kunnen
helpen



Met Wobet gaat
het inmiddels
weer beter;
ze komt ook weer
aan in gewicht



Eden wordt op
korte termijn
aan haar oog
geopereerd



Henoch bezig met
water putten

Lieve vrienden,

Mei en juni zijn altijd spannende maanden, want dan is er een watercrisis... Gelukkig is het dit jaar beter dan afgelopen jaren: we hebben tot nu toe maar drie keer een vrachtwagen water nodig gehad, terwijl we vorig jaar al in maart extra water nodig hadden. Maar goed, nu zien we echt de bodem en momenteel hebben we dringend water nodig en bidden we dat de regentijd vroeg zal beginnen.

Wateraanvoer

Een vrachtwagen water aan laten voeren is een gecompliceerd geheel. We moeten eerst naar de gemeente voor toestemming om de watertruck te halen en dan naar de waterresource om water te kopen. We hadden voor vier trucks betaald, maar mochten er van de waterresource maar één hebben. Dus toen moest ik eropaf om meer te krijgen. Dit lukte, maar het water moest ergens anders vandaan komen omdat er in Shire zelf ook een tekort is. Eindelijk kwam de eerste wagen, die reed zich vast in de modderpoel die ontstond bij het leegpompen, dus deze moest naar de garage. Toen hij gerepareerd was reed de chauffeur tegen een elektriciteitspaal aan en mocht hij een paar dagen het gevang in. Daarna kwam na veel bedelen eindelijk de tweede lading. Wanneer de derde en vierde lading komen? Daar hebben we geen kijk op, want intussen is er een leiding in Shire kapot gegaan dus al die mensen gaan ook

naar de plek waar wij water moeten halen en daar is een lange wachtlijst.

Er is in heel Shire maar één vrachtwagen voor het water en dat is niet het grootste probleem...

Om hem te vullen is momenteel een ramp. Nederland lijkt dan zover weg, daar hoeft je maar de kraan open te draaien en ik kan me niet herinneren dat we ooit geen water hadden. Hier hebben we momenteel water dat met de voetpomp uit het reservoir gepompt wordt en in jerrycans bij de huisjes wordt bezorgd. Gelukkig lijkt het erop dat de regentijd niet lang op zich zal laten wachten en dan zijn de problemen weer verholpen.

Kinderen

Met de kinderen gaat het goed, ze groeien als kool. De 5e tot 7e klas hebben hun laatste examens gedaan, dus die hebben nu vakantie. De rest is dit jaar aan het afronden. Awash doet dit jaar examen voor

de 10e klas; dit is een belangrijk examen want dat bepaalt of je door kan leren om te zijner tijd naar de universiteit te mogen. Rahwa, Tsega en Solomon hebben komende week hun 8e klas examen en als ze dat halen, mogen ze door naar de middelbare school. Een spannende tijd dus voor de examenkandidaten.

Gezondheid

Wobet is ernstig ziek geweest, ze heeft tuberculose en was enorm afgevallen. Toen ze net met de medicijnen begon, viel dat haar erg zwaar en moest ze een aantal dagen naar het ziekenhuis. Gelukkig gaat het nu weer goed en komt ze ook in gewicht aan. Eden is momenteel in Addis Ababa om aan haar oog geopereerd te worden. Vorige maand was haar hemoglobine te laag en kon de operatie niet doorgaan. Dit was nu weer goed en naar alle waarschijnlijkheid wordt ze op heel korte termijn geopereerd. Berihu heeft op 20 juni een afspraak voor een ooperatie en Iasu gaat dan gelijk mee voor een check-up voor zijn epilepsie. De overige kinderen zijn allemaal goed gezond en het is heerlijk om hun vrolijke gelach te horen als ze samen aan het spelen zijn.

Muez zal deze zomer een aantal weken bij een predikant in Addis Ababa gaan doorbrengen en daar is hij helemaal enthousiast over.

De jongens in groep 4 tot 8 (Henoch, Heluf, Semere, Berhane, Mekonen en Solomon) zijn weer actief in de jongenscoöperatie om de fruitbomen te onderhouden. Ze vinden het leuk en iedereen is verantwoordelijk voor een aantal bomen. De oudere meisjes zullen komende regentijd in de keukens meehelpen.



De kinderen genieten van injerra; een soort pannenkoek met saus

Lokale gemeenschap

De kinderen in de lokale gemeenschap doen het ook goed, alleen is er momenteel een "gold rush" in ons gebied en dat verleidt veel oudere kinderen om daar snel geld te gaan verdienen. Verder gaan we een onderzoek doen naar de situatie van de weeskinderen in het gebied waarin we werken. Aan de hand daarvan gaan we het project verbeteren en de komende maanden zal hiervoor ook hoger gekwalificeerd personeel worden aangetrokken.

Medewerkers

Twee leraren van de Grace school zullen naar Addis Ababa gaan om braille en gebarentaal te leren, zodat we komend schooljaar een aantal dove kinderen kunnen gaan helpen.

Bridge to Light

Acties

In april jl. vond in de Jaarbeurs in Utrecht de E.O. Nederland Zingt Dag plaats. Gretha en Coby van Soap for Hope bemanden een kraam tijdens dit landelijke evenement en verkochten daarin hun handgemaakte zeepproducten. De opbrengst kwam geheel ten goede aan Bridge to Light, waarvoor onze hartelijke dank!!



Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
dr. de Visserstraat 5
3904 GE Veenendaal
0318-555721
info@bridgetolight.nl



In de vakantieperiode wordt de overdekte speelplaats vaker gebruikt

Het onderwijsbureau is erg enthousiast over onze manier van lesgeven, binnenkort komt het regionale onderwijsbureau om te kijken. Er is interesse om de school een voorbeeldschool te laten worden. Alle moeders, die onder andere koken, gaan met plezier naar de avondschool en ook in de huisjes met de kinderen functioneert alles heel goed.

Zelfvoorzienend

Het is altijd onze droom geweest om ons werk zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken. Deze droom lijkt nu toch langzaam maar zeker werkelijkheid te worden. We hebben extra fondsen mogen krijgen om ons aantal melkkoeien uit te breiden, we zijn nu druk plannen aan het maken en de benodigde vergunningen aan het rondmaken, zodat we nog in de regentijd een grotere stal kunnen bouwen. Met de melk die we momenteel verkopen hebben we al meer vraag dan aanbod dus aan afnemers zal er geen gebrek zijn. De inkomsten die we hieruit verkrijgen zullen helpen om de school en Grace Village een stapje dichterbij zelfvoorzienend te brengen. We hebben momenteel een veearts die ons graag wil helpen om alles goed op poten te zetten. Iedereen is enthousiast over de plannen. Tevens hebben we watergeulen gegraven over het terrein waardoor er hopelijk minder overstromingen zijn over ons land, zodat we gras en maïs kunnen laten groeien voor de koeien.

Op het platteland....

Met onze gezondheidsgerelateerde projecten gaan we ver het platteland op. Sommige plaatsen zijn zo afgelegen dat de mensen vrij agressief zijn als de auto langskomt, omdat ze geen auto's gewend zijn! Maar in deze gebieden heerste ook veel leed; zo kwamen we in aanraking met twee misbruikte vrouwen van wie er één een grote buikwond had omdat haar echtgenoot haar opengesneden had...

Dat geeft je de kriebels en je bent je bewust van het leed dat vrouwen in de afgelegen gebieden soms op beestachtige wijze moeten ondergaan. Maar het is dan fijn om te weten dat deze vrouwen enorm blij zijn met de mogelijkheid om in een zelfhulpgroep over hun problemen te discussiëren, waardoor ze gaan zien dat ze niet de enigen zijn en dat ze samen sterk kunnen zijn. Van het beetje geld dat we ze geven als ze een training bijwonen waren er al een aantal vrouwen begonnen om dit te investeren in kleine inkomstenverwervende activiteiten.

Dankbaar

We zijn blij en dankbaar voor al onze donoren in Nederland en daarbuiten die al het werk hier mogelijk maken. Soms lijken het druppels op een gloeiende plaat, maar soms worden al die druppels bij elkaar toch opeens een stroom! Hartelijk dank voor uw blijken van medeleven en betrokkenheid bij het werk hier in Ethiopië.

In Hem verbonden, Karin van den Bosch

Om voor te bidden:

- Voor een goede regentijd
- Voor de kinderen die examen moeten doen
- Voor de kinderen die medische aandacht nodig hebben
- Voor Wobet, dat ze verder zal aankomen in gewicht en dat de medicijnen effectief zullen zijn
- Voor wijsheid om de plannen voor de melkkoeien uit te werken
- Voor de vele vrouwen die misbruikt zijn

Om voor te danken:

- Voor het benodigde water dit jaar.
- Voor de goede sfeer in Grace Village
- Voor de financiën die ondanks de economische crisis door een relatief kleine groep bijeengebracht worden