



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Vijfde jaargang nummer 1 | februari 2011

Braille is een succes,
er komt een 4e kind bij

Kinderen genoten van
dagtrip naar Shire

Vluchtelingenproject
overgedragen



Het is even wennen om zelfstandig te werken, uiteindelijk is het resultaat toch bevredigend.



Iedereen vindt het geweldig om met zo'n grote bus mee te gaan.



Het afscheid valt zwaar, zowel voor Karin (witte blouse) als voor de kinderen in het vluchtelingenkamp.

Lieve vrienden,

De afgelopen weken heb ik in Amerika doorgebracht. Een drukke reis die me in veel plaatsen bracht. Waar ik veel bijeenkomsten heb bijgewoond en waar ik met mensen het werk in Ethiopië heb kunnen delen. Bovendien kwam ik, na meer dan elf jaar zonder sneeuw, weer eens in aanraking met dat witte, koude goedje... Mijn conclusie: Wat ben ik bevoorrecht en gelukkig om in een warm land te mogen wonen! Tijdens mijn afwezigheid heeft collega Ruth de touwtjes in handen gehouden en alles is goed verlopen.

We hebben de eerste prijs in ontvangst mogen nemen van de regionale regering. Voor al het werk dat we doen met scholen en onderwijs! We zijn hier natuurlijk erg blij mee. Het is een stukje waardering voor al hetgeen we hier mogen doen. Januari was een hele drukke maand, de maand van de jaarafsluiting, van het opmaken van de financiële balans en het opstellen van de jaarverslagen. En dit alles in vergaderingen doorspreken met het bestuur. We mogen positief terugkijken op 2010. Waarvoor we heel dankbaar zijn. Dus voor iedereen: Hartelijk dank voor uw geldelijke bijdragen, voor uw medeleven en voor uw steun in gebed. Ook met name dank aan onze Nederlandse stichting - Stichting Bridge to Light - die alle giften namens ons in ontvangst neemt en deze aan ons overmaakt.

Grace Village

Met 54 kinderen binnen de poort en twee in een herintegratieproces in Shire hebben we een geweldige familie. Sinds de oudere zussen de leiding over de jongere kinderen hebben, gaat het meer dan goed. De zussen zijn er in geslaagd om hun eigen gezinnetje te vormen en het is ontroerend om hun liefde voor de kinderen te zien. Aan de andere kant zijn de "zussen" zelf ook nog tieners en hebben ze begeleiding nodig. We hebben daar nu een dame voor gevonden. Ze komt 's middags en ze blijft dan tot de volgende morgen. Ze begeleidt alle kinderen als ze uit school komen. De kinderen doen het goed op school. We hebben even wat problemen gehad met de kinderen in klas 5 tot 8. Ze vonden het best moeilijk zelfstandig te werken (distance learning).

De zelfdiscipline die het vereiste en het Engels vonden ze moeilijk. Maar gelukkig gaat het weer beter; ze hebben inmiddels hun eerste examen achter de rug. Nu nog wachten op de resultaten.

Onderwijs aan blinde kinderen

De drie blinde kinderen doen het prima; ze kunnen zich al aardig redden met braille. Momenteel zijn we in afwachting van een vierde kind binnen deze groep.

Grace school

De overige kinderen doen allemaal goed hun best en iedereen gaat met plezier naar school. Ook de jongens op de middelbare school doen het goed, ze werken nu halve dagen mee op het kantoor en vinden dat prachtig, want dan kunnen ze gelijk leren met de computer om te gaan.



Volwassenen met kinderen van het platteland die gesponsord worden voor hun onderhoud.

Bridge to Light

Acties

In Dronten heeft de Stichting Kreativo de opbrengst van kerstkaarten geschonken aan het kinderdorp Grace Village.

Onder de noemer "Soap for Hope" maken en verkopen Gretha de Laat en Carolien van Mourik uit Raamsdonkveer zeepkettingen waarvan de opbrengst voor Grace Village is. Wij willen allen die meewerkten om de acties tot een succes te maken hartelijk bedanken.

Nieuwe brochure

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u tevens een algemene flyer van onze Stichting Bridge to Light. In deze flyer staat informatie over het werk in Ethiopië en de weeskinderen die in Grace Village wonen. Wanneer u een sponsoractiviteit heeft in uw omgeving, dan kunt u een aantal van deze exemplaren bestellen via e-mail: info@bridgetolight.nl

Medewerkers

De jonge vrouwen, die voorheen huismoeders waren maar zich nu op het koken toeleggen, hebben problemen met de huisvesting. Sinds de interne reorganisatie wonen zij in Shire. Maar het is ten eerste moeilijk om woonruimte te vinden. En daarnaast doen er steeds vaker verhalen de ronde van mensen die 's avonds worden aangevallen en beroofd. We zijn wederom naar mogelijkheden gaan zoeken om toch zo goed mogelijk voor deze jonge, kwetsbare vrouwen te zorgen. Uiteindelijk hebben we besloten om ze voorlopig weer terug te halen naar Grace Village. 's Avonds worden ze naar school in Shire gebracht en later weer opgehaald. Ze zijn hier erg blij mee, ze wonen nu weer bij de kinderen. We denken dat de paar maanden afstand die er geweest is, voor iedereen positief hebben gewerkt.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
dr. de Visserstraat 5
3904 GE Veenendaal
0318-555721
info@bridgetolight.nl

De grote zussen hebben de kans gehad om hun gezinnetje op te bouwen. De "koks" hebben weer eens naar het leven buiten Grace Village kunnen kijken. Naar school gaan is en blijft heel belangrijk. Het is nu makkelijker de onderlinge verhoudingen te accepteren. Iedereen staat nu ook weer dichterbij de kinderen. En daar draait het tenslotte allemaal om!

Feestje voor Grace Village

Heel Grace Village werd door een internationale organisatie, die in Shire haar kantoor heeft, uitgenodigd voor een feestje. Iedereen werd met een bus opgehaald en naar het kantoor van deze organisatie gebracht. We zijn getraakteerd op frisdrank, popcorn, cake, koekjes en snoepjes. We hebben stoelendans gedaan en alle kinderen genoten volop. Helaas kon de vertoning van Charlie Chaplin niet doorgaan, doordat de DVD-speler het begaf. Deze hebben we later bij mij thuis bekeken. De kinderen werden allemaal weer met de bus naar huis gebracht. Ze vonden het een geweldige ervaring.

Kinderen buiten de poort

We hebben momenteel ruim 140 kinderen in de gemeenschap. Voor Tesfalidet en Frehiwot is dat best een hele kluit, mede omdat ze ook een bibliotheekje bijhouden. In juli gaat Frehiwot weg. We zijn druk bezig om te kijken of we iemand kunnen vinden die haar kan vervangen. We hebben ook meer geld gekregen om op verschillende scholen op het platteland een bibliotheekje op te zetten waar de kinderen kunnen lezen en studeren. En tevens zijn we met een Amerikaanse organisatie bezig om scholen te helpen met inkomstenverwende activiteiten. Zodat ze wat meer geld hebben voor onderhoud en andere zaken. Het blijft moeilijk, vooral de oudere kinderen, te stimuleren hun school af te maken. Er is zoveel afleiding en nood, vooral in het stadje Shire. Een aantal kinderen besluit dan soms niet verder te gaan met leren. Dat is heel jammer, helaas kunnen ook wij geen ijzer met handen breken. Als ze na een aantal gesprekken nog niet terug willen, dan houdt de ondersteuning voor hen op. De komende maanden gaan we ons bezighouden met de vraag hoe we dit project kunnen uitbreiden en verbeteren.

Kinderen in het vluchtelingenkamp

We hebben momenteel 1100 kinderen onder onze hoede en het aantal blijft stijgen. Na veel wikken en wegen zijn we uiteindelijk, samen met ons lokale bestuur, tot de conclusie gekomen dat het voor ons beter is om dit project niet voort te zetten. Het project werd een bedreiging voor de



Tijdens het feestje in Shire genoot iedereen van het samenzijn op het terras. Op de grond liggen takken ter versiering om de feestvreugde te vergroten.

rest van onze organisatie. Het contract liep in januari af en we gaan nu samen met de UNHCR en de overheid een plan maken voor de overdracht. UNHCR is niet gelukkig met ons besluit maar heeft er wel volledig begrip voor.

Tenslotte:

Ik zal blij zijn als ik weer eens een paar weekjes gewoon thuis kan zijn, want na mijn terugkomst uit Amerika ben ik alleen maar heen en weer gevlogen naar Addis Abeba om zaken op te lossen. Voor de komende maanden staat er groot onderhoud van Grace Village op de agenda. Tevens gaan we het regenwater over ons terrein nog verder reguleren en de opvang optimaliseren. Dankzij de opbrengst van de kerstactie kunnen we de huisjes voor de kinderen weer in een betere conditie brengen! Hartelijk bedankt voor uw gulle bijdragen!

Met een hartelijke groet vanuit een aangenaam warm Ethiopië!
Karin van den Bosch

Om voor te bidden:

- De kinderen die examens doen dit jaar
- De vorige huismoeders die nu weer in een andere situatie in Grace Village zijn teruggekomen
- De overdracht van het vluchtelingenproject
- De blinde kinderen die bij ons op school zitten
- De kinderen die we op het platteland ondersteunen.
- Voor alle voorbereidingen voor het groot onderhoud van Grace Village

Om voor te danken:

- Dat het goed gaat met de kinderen en hun school
- Financiën om al het werk te doen
- Voor de opbrengst van de kerstactie
- Voor de erkenning van de regionale overheid voor ons werk in de regio