



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Vijfde jaargang nummer 4 | september 2011

Het is vakantie tijd in
Grace Village

Veelal positief nieuws
op gezondheidsgebied

Vooralsnog gelukkig
geen hongersnood in
onze regio



Een mooi
natuurplaatje:
de zogenoemde
pyjamalelie



De rapportuitreiking
voor de kleuters en
de klassen 1 en 2
was een fijne bijeen-
komst



Echt Ethiopisch:
samen injerra eten

Lieve vrienden,

Eindelijk is het weer zover: examens achter de rug, rapporten in de zak en nu heerlijk genieten van vakantie! Maar hoe hou je vakantie met 54 kinderen? Een weekje ravotten gaat nog wel, maar dan begint toch de verveling toe te slaan. Dat vraagt dus om activiteiten... Voor de klassen één tot en met vier hebben we de hele dag verschillende bezigheden op school waar ze kleuren, spelen, leren met geld om te gaan, verkeersles krijgen, drama, zingen enz.

De vijfde tot en met achtste klas zijn druk met het werk op het land; er wordt gewied en geploegd. Verder leren de wat oudere meisjes koken en koffiezetten, hetgeen hier in Ethiopië een ingewikkelde bezigheid is.

De middelbare schoolleerlingen lopen allemaal stage op het kantoor, op school, bij het onderhoud enz. De allerkleinsten gaan gewoon naar de kleuterschool waar ze beziggehouden worden. Iedereen is dus druk met iets en er is niemand die zich verveelt.

Uitbreiding school

Voor de komende weken hebben we tijdelijk een lerares in dienst genomen die iedereen in Grace Village gebarentaal gaat leren. Dit met het oog op de mogelijkheid

dat er voor komend schooljaar een aantal dove kinderen naar onze school komt. We hebben ondertussen ook een aanvraag gedaan om onze school uit te breiden tot de tiende klas; we wachten nu op de benodigde regionale toestemming.

Groot onderhoud

We zijn volop bezig met het groot onderhoud van Grace Village. We hebben eerst onze poorten eens onderhanden genomen, we zijn de omheining aan het verbeteren en verhogen, alle huisjes gaan we van een nieuw verfje voorzien en de plafonds en daken worden opgeknapt. Tevens gaan we een aantal dingen veranderen, zodat Mulugeta en Lettish meer centraal in Grace Village kunnen wonen en zo beter een oogje in het zeil kunnen houden.

Gezondheid

Inmiddels heeft Hewan, het meisje wier oom haar arm had afgehakt, vanuit Amerika een heuse prothese gekregen. Ze is er dolgelukkig mee. Het is een arm die ook een klein beetje buigt bij de elleboog, dus ze kan er best een aantal dingen mee doen. We zijn natuurlijk enorm dankbaar voor de mensen in Amerika die dit helemaal kosteloos voor Hewan hebben gemaakt. Eden is herstellende van haar oogoperatie die goed verlopen is, de zwelling rond haar oog trekt nu langzaam weg. Met Wobet gaat het erg goed; ze begint aan te komen en ziet er weer een stuk beter uit. Een aantal kinderen is naar Addis Ababa geweest voor verschillende afspraken:

Berihu ging om aan zijn andere oor geopereerd te worden, maar de dokter zag dat het gaatje in zijn gehoorscherm aanzienlijk kleiner was geworden en eigenlijk verwacht hij dat het vanzelf dicht zal gaan. De operatie is dus van de baan, alleen volgend jaar moet hij nog een keer voor controle komen. Ook lasu is naar Addis Ababa geweest voor zijn epilepsie, hij mag de medicijnen af gaan bouwen en als hij geen aanvallen heeft,



Het opknappen van de poort was niet alleen een leuk karwei; het eindresultaat is ook nog eens bijzonder fleurig en origineel!

dan mag de medicatie eind augustus gestopt worden. En als laatste is Lydia is naar de dokter in Addis Ababa geweest, omdat ze soms op school in slaap valt, onrustig slaapt en 's ochtends dan bijna niet wakker te krijgen is. Dit kan ook een soort epilepsie zijn. Het EEG dat gemaakt was leek iets afwijkend, maar was niet duidelijk genoeg en moet over een maand nogmaals worden gedaan.

Op het platteland....

We hebben een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het project met onze kinderen buiten de poort en wachten nu op de analyse en aanbevelingen voor het aanbrengen van verbeteringen. Verder kwam ons via Vrouwenzaken een aantal verontrustende verhalen ter ore van wat kinderen hier mee maken.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
dr. de Visserstraat 5
3904 GE Veenendaal
0318-555721
info@bridgetolight.nl

Zo was er een dertienjarig meisje dat uitgetrouwde werd en twee dagen voor de bruiloft vastgebonden werd door haar nieuwe familie, omdat men bang was dat ze weg zou lopen. Ook werd er een zevenjarig meisje op het platteland gevonden dat door haar vader in elkaar geslagen was en voor dood was achtergelaten. In alle gevallen zijn de ouders gepakt, maar het waarborgen van de veiligheid van de kinderen is een probleem. We hebben besloten om in dat soort situaties tijdelijke opvang te gaan bieden aan deze kinderen, totdat er een geschikte oplossing is gevonden.

Hongersnood

De afgelopen weken heeft u waarschijnlijk wel op het nieuws gezien dat er in verschillende delen van Ethiopië een hongersnood is of dreigt te komen. Dit is gelukkig nog niet het geval in het gebied rond Grace Village, maar we beginnen ons wel wat ongemakkelijk te voelen. Want alhoewel de regen hier vroeg begon, komt die momenteel erg onregelmatig en als het regent valt er te weinig. We hopen en bidden dat daar in de komende weken nog wat verandering in gaat komen, anders zouden er nog wel eens problemen onze kant op kunnen komen.

Het leven hier in Ethiopië blijft bijzonder en boeiend en het blijft altijd weer bemoedigend om te weten dat zoveel mensen in Nederland met ons meelevend en het werk hier ondersteunen. Heel hartelijk dank daarvoor!

Karin van den Bosch

Bridge to Light

Acties

In mei jl. hield de MAVO-klas lichting '94-'98 van MAVO De Poort in Kesteren een reünieavond. Van het vooraf door iedereen ingelegde bedrag bleef een gedeelte over en de "leerlingen" hebben besloten om dit bedrag over te maken naar Bridge to Light. Heel hartelijk bedankt!

Om voor te bidden:

- Voor meer regen
- Voor de kinderen en hun verzorgers
- Voor de gebarentaallessen
- Voor de onderhoudswerkzaamheden
- Dat Wobet weer helemaal op zal knappen
- Voor Lydia, dat de dokters een oplossing kunnen vinden

Om voor te danken

- Voor de kinderen die geen verdere medische behandeling meer nodig hebben
- Voor Wobet die zoveel gezonder is
- Voor de trouwe achterban en de vrijwilligers van Bridge to Light die dit allemaal mogelijk maken



Hewan is erg blij met haar nieuwe arm, die speciaal in Amerika is gemaakt