



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Vijfde jaargang nummer 2 | april 2011

Onverwacht verdriet
om overlijden van Zaid

Opnieuw een vondeling
binnengekomen

Hayelom en Meeoz
terug door heimwee



Million begint haar draai weer te vinden nadat haar vriendinnen terug zijn naar hun ouders.



Rebekka met baby Hanna op haar schoot. Dit vondelingetje gaat een nieuwe toekomst tegemoet.



Toekomstplannen: Uitbreiding van de koeienstal en zo steeds meer zelfvoorzienend worden.

Lieve vrienden,

Grace Village werd opgeschrikt door het nieuws dat Zaid in het ziekenhuis lag en de volgende dag is ze overleden. Op zondagmorgen is ze nog bij ons in de dienst geweest en zag ze er goed uit. 's Middags was ze nog samen met Alemnesh bij één van onze medewerkers en hebben ze gezongen en muziek geluisterd. Ze klaagde toen over vermoeidheid en heeft een tijd op bed gelegen, daarna begon ze bloed op te hoesten en is ze naar huis gegaan. De volgende ochtend is ze naar het ziekenhuis gebracht en een dag later overleden.



Grace Village werd opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Zaid

Zaid is rustig ingeslapen en we zijn heel blij dat ze de laatste maanden nog met haar moeder heeft kunnen doorbrengen. Ook haar moeder was daar ondanks het grote verlies toch blij mee. Natuurlijk was het verdriet groot onder de kinderen in Grace Village, het was toch een zus die overleed en daar had iedereen het moeilijk mee. Maar gelukkig hebben we het allemaal goed kunnen opvangen en begeleiden. Alle kinderen zijn ook naar Zaid's moeder geweest om hun medeleven te betuigen.

En zo gaan verdrietige dingen ook niet aan Grace Village voorbij, maar dan merk je weer hoe sterk de band is met z'n allen.

Grace Village

Inmiddels is er wederom een baby bijgekomen, Hanna, ze is nu bijna twee maanden oud en ze is een vondelingetje. Een lief meisje dat de eerste paar dagen flink ziek is geweest met een infectie in haar darmen, maar nu is ze weer aardig opgeknapt en begint goed te groeien. Ondertussen heerst er een geweldige sfeer in Grace Village. De grote zussen hebben er echt een familie van gemaakt en ik ben reuze trots op mijn grote meiden. Ze blijven het goed volhouden en zijn nu zelf meer volwassen geworden. Inmiddels zijn Meeoz en Hayelom ook weer terug in Grace Village... We wilden ze laten herintegreren in de lokale gemeenschap wat op zich goed ging, maar beide jongens hadden zo'n heimwee, ze misten hun broers en zussen in Grace Village.

Dus toen ik vertelde dat ze terug mochten komen als ze wilden, lieten ze me bijna niet uitpraten en binnen een dag stonden ze met al hun spullen en een grote grijns weer voor de deur. Maar het heeft hen goed gedaan, ze zijn zeker meer volwassen geworden. Ook de jongens in de twee jongenshuizen doen het goed. De grotere jongens hebben besloten dat ze het gezelliger vinden om met de jongere jongens te eten en ze hebben onderling enorm veel plezier met elkaar. De oudere jongens helpen nu op het kantoor mee en dat vinden ze geweldig, omdat ze dan de kans hebben om met de computer te werken.

Gezondheid

Eden is naar Addis Ababa gegaan om weer naar haar oog te laten kijken en hopelijk

Bridge to Light

Voor Bridge to Light was het een grote schok toen wij het bericht ontvingen van het overlijden van Zaid. Zij werd, een aantal jaren geleden, door familie Boesaard in Katwijk liefdevol verzorgd. Ze onderging een hartoperatie in het AMC. Deze was zeer geslaagd en het heeft haar erg goed gedaan. Het was een sociaal, lief en gelovig meisje binnen Grace Village. Wij leven mee met haar moeder (waar zij weer woonde) en iedereen binnen Grace Village om dit verlies te verwerken.

Acties

In Zaltbommel heeft de Kringloopwinkel "De Spullewaard" door middel van een actie een mooi bedrag bijeengebracht voor Grace Village. Waarvoor onze dank.

Webponsoractie

Bridge to Light biedt u een nieuwe mogelijkheid om de weeskinderen binnen kinderdorp Grace Village financieel te kunnen helpen. Voor € 30,00 per jaar kan uw bedrijfsnaam met logo geplaatst worden onder het kopje websitesponsors. Via deze link krijgt uw bedrijf naamsbekendheid en komt uw site volledig op het scherm. Wij roepen u op om in uw omgeving hier bekendheid aan te geven of meldt uzelf aan om hier gebruik van te maken via info@bridgetolight.nl

kan ze er aan geopereerd worden. Ze heeft een cyste achter haar oog. Vorig jaar wilde de dokter het nog aankijken maar ze kreeg er steeds meer last van en nu zijn we heel benieuwd en ook bezorgd over wat de uitkomst zal zijn.

Water

Inmiddels wordt er volop gegraven in Grace Village, we zijn watergeulen aan het maken om de enorme hoeveelheid water die we in de regentijd over ons land krijgen in goede banen te leiden. Ook is het reservoir gerepareerd en het wachten is nu op regen om te kijken of de lekkage echt verholpen is. We zijn dit jaar echt gezegend geweest met de hoeveelheden water; we zagen de bodem van het reservoir en toen ging het regenen voor een aantal dagen, zodat we telkens weer genoeg hadden.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light® te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www.bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
dr. de Visserstraat 5
3904 GE Veenendaal
0318-555721
info@bridgetolight.nl

Daarna hielp het leger ons met twee tanks voorzien van water en tot nu toe hebben we het reservoir nog niet bij hoeven vullen, dus daar zijn we blij en dankbaar voor.

Zelfsupporting

We hebben een goede dierenarts gevonden die ons gaat helpen met de melkkoeien. We hebben inmiddels al verhoogde melkproductie en alles wordt wat professioneler opgezet. We willen dit in de toekomst gaan uitbreiden om meer zelfvoorzienend te worden. Met de groenten is het allemaal wat moeizamer, na iedere regentijd kunnen we eigenlijk weer van voor af aan beginnen en met de hitte blijft het een probleem. Dus we hebben er voor gekozen om ons meer met de koeien bezig te gaan houden.

Het plan voor het groot onderhoud van Grace Village is klaar en daar hopen we later dit jaar een begin mee te kunnen maken.

Kinderen in het vluchtelingenkamp

De afgelopen tijd zijn we enorm druk geweest om alles klaar te maken voor de overdracht van het vluchtelingenkamp project. Per 1 april is alles overgedragen aan de UNHCR. De kinderen lijken er gelukkig allemaal rustig onder te zijn. Helaas hebben we de meeste medewerkers die verbonden waren aan dit project ontslag moeten geven.

Tenslotte:

Het is zo geweldig om de ontwikkelingen in de kinderen mee te maken... Kleine Lukas kruipt al en zou al graag lopen, Million die haar vriendinnetjes verloor doordat Awetash en Helen naar hun ouders teruggingen begint nu weer haar draai te vinden, Berhane die vol trots komt vertellen dat hij mijn vader beloofd had zich beter te gedragen en daar inderdaad hard aan werkt, Henoch die opeens volwassen wordt, Barnabas die uit volle borst mee zingt in het koor, Ruth die uit haar schulp begint te kruipen, Awash die uit zichzelf aanbiedt om te komen verven... Grace Village blijft een heel speciaal dorp met heel speciale kinderen die uit moeilijke situaties komen, maar zich nu heerlijk beginnen te ontplooiën en dat is iets om dankbaar en blij over te zijn. Ik ben trots op mijn kinderen en ik vind dat u best in die trots mag delen, want door uw medeleven en uw financiële gaven, helpt ook u in grote mate mee!

In Hem verbonden,
Karin van den Bosch



Hayelom en Meoez zijn erg blij dat ze weer in Grace Village kunnen wonen.

Om voor te danken:

- Dat het goed gaat met de kinderen
- Voor voldoende financiën om al het werk te kunnen doen
- Voor de hoeveelheid regenwater tot nu toe
- Voor de samenwerking tussen de kinderen en de onderlinge band

Om voor te bidden:

- Voor Zaid's moeder dat ze met het verlies van haar dochter kan omgaan
- Voor Eden dat ze aan haar oog geholpen zal kunnen worden
- Voor de kinderen, dat ze in onderlinge harmonie zullen blijven omgaan met elkaar
- Voor de kinderen die op de fiets naar de middelbare school in Shire gaan
- Dat we voldoende water zullen hebben tot de regentijd begint
- Voor de volwassenen en kinderen in het vluchtelingenkamp

