



# Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Vierde jaargang nummer 5 | oktober 2010

Broertje en zusje  
samen in Grace Village

Grace Villagedag  
een geweldig feest

Braillelessen in  
voorbereiding



Omdat de ouders van Samrawit en Ashenafi zijn overleden wonen zij nu samen in Grace Village



Het waterreservoir laat zien dat er op dit moment voldoende water aanwezig is



Voordat de kleuters naar binnen gaan zingen zij uit volle borst het lied mee.

Lieve vrienden,  
We naderen het einde van de regentijd, dat betekent meer zon, minder regen en ons hele land is bedekt met prachtige gele bloemen. Dit is een prachtige tijd, maar het betekent ook veel muskieten en andere insecten. Er is een naar bestje met een hele gemene beet waardoor mensen een lelijke jeukende uitslag krijgen. Gelukkig is de shade onder onze kinderen tot nu toe nog beperkt gebleven.

## Grace Village dag

We hebben een geweldig leuke dag gehad in september. Dit jaar was het wel heel speciaal want we vierden tevens het 5 jarig bestaan van Grace Village. Alle medewerkers kwamen en 's ochtends hebben we spelletjes gedaan, trampoline gesprongen en skelter gereden, tot grote hilariteit van iedereen. Daarna gezamenlijk gegeten, gezongen en natuurlijk de cadeautjes uitgereikt. De kinderen waren erg blij met hun mooie toilettassen met inhoud. Hartelijk dank namens de kinderen voor alle mensen die daarin bijgedragen hebben. En later in de middag hebben we gezellig met het hele spul een film gekeken en iedereen ging voldaan naar huis. Een heel erg geslaagde dag waar iedereen dagen later nog over sprak.

## Kinderen

Er zijn twee nieuwe kinderen gekomen, Samrawit, een meisje van bijna zeven en haar broertje Ashenafi van vijf jaar. Beide ouders zijn overleden aan Aids. Samrawit heeft gelukkig geen Aids maar Ashenafi is helaas positief bevonden. Het zijn lieve kindertjes en ze zijn bij Gidey in huis gekomen waar ze inmiddels al aardig hun draai gevonden hebben.

Alle kinderen zijn overgegaan en alle kinderen die examen hebben gedaan zijn geslaagd. Dat betekent dat Anwar, Johnny en Carlos naar de middelbare school gaan. Ze gaan nu iedere dag met de fiets naar Shire. Meoez en Hayelom hebben ook hun 10e klas examen gehaald. Ze zitten nu beide in de elfde klas en ze wonen in Shire. We laten ze langzaam maar zeker weer in de maatschappij integreren, dit gaat best goed. Grace school is inmiddels weer van start gegaan. Alle kinderen zijn daar de hele dag en dat gaat prima. In de regentijd hadden we een leraar naar Addis Ababa gestuurd om Braille te leren. We wachten momenteel op de overheid die aan ons een aantal blinde kinderen zou doorverwijzen. Daarnaast komt er waarschijnlijk een blind jongetje vanuit het vluchtelingen kamp. De lunch wordt nu op school gegeten en dat bevat iedereen heel goed. De kleuterschool is nu geïntegreerd in de Grace school, Yoseph, Lea, Rahel en Daniel zijn daar nu naartoe gegaan. Het is een leuk gezicht om 's ochtends het hijsen van de vlag mee te maken. De kleintjes voelen zich heel groot en staan netjes in een rij en zingen uit volle borst mee.

Rahwa is aan haar voet geopereerd en loopt nu in het gips, eind september mag het eraf. Ze vindt het allemaal heel vervelend en het is best pijnlijk voor haar. Maar hopelijk kan ze straks weer goed lopen. Hewan is aan haar stomp geopereerd en krijgt eind september een prothese aangemeten. Dat vindt ze best spannend, maar ze kijkt er aan de andere kant ook weer naar uit. Het blijft verbazingwekkend om te zien hoe ze zich met één arm toch heel goed kan redden. Ze draagt zelfs de kleine kinderen op haar rug! Berihu wordt eind september aan zijn oor geopereerd en ook gaan we weer kijken wat we voor Eden haar oog kunnen doen. Yonas is gelukkig weer een stuk opgeknapt, hij kan nu weer naar school lopen en eet goed.

## Tandartsen kliniek

We hebben tegenwoordig ook een echte tandartsen kliniek in Shire gekregen waar ze kunnen vullen, trekken, kunstgebitten maken, noem maar op. We hebben Terhas en Danait gestuurd en bij Terhas werden er meteen twee kiezen getrokken en bij Danait één.



Spelen op de trampoline uit Nederland is een feest op de Grace Villagedag

## Bridge to Light

Stichting Bridge to Light is op zoek naar meer bestuursleden m/v. Denk erover of dit een kans is om ook uw schouders onder het zendingswerk te zetten over de grens. Samen de verantwoording van het zendingswerk dragen wat door Karin van den Bosch wordt uitgevoerd in Ethiopie. U kunt een informeren gesprek hierover aangaan met de voorzitter de heer J. van de Kraats. e-mail: [info@bridgetolight.nl](mailto:info@bridgetolight.nl) of tel. nr. 0318-555721

## Aktie's

De basisschool de Bron in Sprang-Capelle heeft met veel enthousiasme een aktie gehouden voor een waterproject. **Open Huis Creahof** U wordt van harte uitgenodigd op de verkoopdag georganiseerd door Riet van de Weerdhof op 30 oktober van 10.00 – 16.00 uur op de Polselaan 5 in Veenendaal. Het betreft eigentijdse creatieve decoratie artikelen en heerlijke erwtensoep ten bate van de weeskinderen in Grace Village.



De kinderen van het vluchtelingenkamp blijven aandacht krijgen

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

**rekening 40.05.36.048**

t.n.v.: Stichting Bridge to Light\* te  
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

**www:bridgetolight.nl**  
**info@bridgetolight.nl**

Adres voor brieven en pakjes:  
Karin van den Bosch  
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)  
Ethiopia  
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:  
Stichting Bridge to Light  
dr. de Visserstraat 5  
3904 GE Veenendaal  
0318-555721  
info@bridgetolight.nl

Ze gingen lachend weg en kwamen lachend weer terug, dus je kan zeggen dat het goed bevallen is. Trekken (inclusief verdooving) kost zo'n €3,50 dus ook dat valt erg mee!

#### Vluchtelingen kamp

En dan zijn opeens de gelden van de UNHCR op, de auto ten behoeve van het vluchtelingenkamp ging meer en meer mankementen vertonen... Dan ga je twijfelen over de voortgang. Zonder gelden verder gaan is onmogelijk, de medewerkers in een onbetrouwbare auto laten rijden is ook geen optie. Dus hebben we een brief naar de UNHCR geschreven met de mededeling dat we in oktober zullen stoppen. Dit was een heel moeilijke beslissing en een groot gevolg voor de kinderen in het vluchtelingenkamp. Maar ik kan en mag deze financiële belasting niet bij Abraham's Oasis neerleggen. Dus er was geen keuze. De reactie van de brief was een enorme paniek bij de UNHCR met als gevolg dat er toch gelden vrijkomen om in ieder geval tot december door te kunnen gaan. Hier hebben we ook mee ingestemd en verder wachten we af wat de UNHCR de komende tijd zal beslissen. Het blijft dus nog spannend.

#### Kinderen op het platteland

Tesfalidet is druk bezig met het maken van de rapportages voor de sponsorouders. Hij heeft extra Engelse les gegeven voor een aantal kinderen. We wachten nu op de laatste berichten van degenen die klas 10 hebben afgerond. De meeste kinderen zijn weer naar school en we worden heel hartelijk bedankt door de lokale overheid voor de hulp die we kunnen bieden aan zoveel kinderen.

#### Bruiloft

Mulugeta en Lettish zijn druk met de voorbereidingen van hun bruiloft. Ze hebben hun huisje geveerd en de meubels zijn gekocht. De grote dag zelf is nu ook bijna georganiseerd. Gelukkig komen mijn ouders begin oktober om een handje mee te helpen met de laatste voorbereidingen en de bruiloft zelf op 17 oktober.

#### Tenslotte:

We groeien uit onze kantoorruimte. Ruth en ik hebben onze spullen opgepakt en zijn verhuisd. We zitten momenteel tussen de container en het magazijn in. Heel gezellig.... met 2 honden aan onze voeten en duiven die naar binnen komen om ons gedag te zeggen. We bidden voor mogelijkheden om in de toekomst ons kantoor uit te breiden.

In Hem verbonden, *Karin van den Bosch*

#### Om voor te danken:

- Voor de komst van Samrawit en Ashenafi.
- Voor een goede regentijd.
- Dat de kinderen allemaal goed gezond zijn.
- Voor de goede schoolprestatie's van de kinderen.
- Dat de kinderen in Addis Ababa goede medische verzorging hebben ontvangen en dat we nu zelfs hier in Shire van tandheelkundige hulp gebruik kunnen maken.
- Dat de financiële problemen met betrekking tot het vluchtelingen werk zijn opgelost.

#### Om voor te bidden:

- Dat de nieuwe kinderen snel zullen wennen en dat we sponsorouders voor hen zullen vinden
- Voor een goed schooljaar
- Dat eind september de medische behandelingen in Addis Ababa voorspoedig mogen verlopen.
- Voor alle vluchtelingen met name de kinderen.
- Voor Mulugeta en Lettish die zich voorbereiden op hun komende huwelijk.
- Voor financiën om ons kantoorgebouw uit te breiden.



Bij feestelijke evenementen is er oog voor alle kinderen