



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Vierde jaargang nummer 3 | juni 2010

3 nieuwe kinderen
binnen Grace Village

Alle bouwwerkzaam-
heden zijn afgerond.

Reorganisatie door
nieuwe regelgeving.



Ook voor Tazeta
is er een warm
plekje binnen
Grace Village.



Het gaat gelukkig
goed met Lukas
iedereen geniet
van de kleinste
spruit



Hewan,
het meisje met een
ontroerende
geschiedenis.
Zij is met veel liefde
ontvangen.

Lieve vrienden,

Het leven hier in Ethiopië blijft een boeiende gebeurtenis, met nooit een saai moment... soms zitten we met de handen in het haar hoe we een probleem op moeten lossen en het volgende moment ligt de oplossing op tafel.

De Here zorgt steeds weer op bijzondere wijze voor ons.

Veranderingen

De laatste paar weken zijn enorm hectisch geweest omdat de overheid nieuwe regels heeft ingevoerd en aan de hand daarvan hebben we heel Grace Village moeten reorganiseren. Het probleem was dat de huismoeders niet aan de nieuwe regelgeving voldoen. Volgens de nieuwe regels moeten huismoeders de 6e klas gedaan hebben en helaas heeft iedereen hier de eerste klas gedaan en verder niet. Maar nu worden we dus gedwongen om hoger gekwalificeerd personeel in dienst te nemen. We willen de huismoeders niet kwijt, maar ze zullen nu dus op een zodanige manier moeten gaan werken dat ze 's avonds naar school kunnen. De enige mogelijkheid die we zagen was om ze in Shire te laten wonen, zodat ze overdag gewoon hun werk hier kunnen doen en 's avonds naar school gaan. Iedereen is reuze blij met de mogelijkheid om naar school te gaan, maar de stap om uit Grace Village weg te gaan is voor allen best moeilijk. En natuurlijk was onze grootste zorg wie er in de overige uren nu voor de kindertjes moest gaan zorgen. Maar gelukkig is daar ook een goede oplossing voor gevonden. De kinderen zullen er zeer beslist niet onder lijden en in mijn volgende nieuwsbrief hoop ik meer te vertellen over de nieuwe situatie.

Kleine kinderen

Hareg is inmiddels vertrokken en getrouwd. Dit betekent wel dat er momenteel geen kleuterschooljuf is. We hebben wel een aantal nieuwe mensen geprobeerd maar dat werkte niet. Er is nu een gewalificeerde kleuterschooljuf aangetrokken maar die kan pas met het nieuwe schooljaar beginnen. Gelukkig hebben we onze eigen Gidey bereid gevonden om tijdelijk op de kleintjes te passen. Ik sta er telkens weer verbaasd van hoe dit meisje toch zo geweldig tot ontplooiing is gekomen. Ze kwam afgelopen week zelf met het voorstel om dit werk voorlopig te doen zodat de kinderen niets tekort komen terwijl we de reorganisatie doorzetten

Nieuwe kinderen

De afgelopen weken zijn we wederom verblijd met de komst van een aantal nieuwe kinderen. Eerst kwam Tazeta (tazieta), een meisje van een jaar of acht. Haar moeder leeft niet meer, haar vader is een soldaat die gewond is geraakt en nu met pijn en moeite zijn hoofd boven water houdt. Tazeta woonde bij haar tante die haar niet goed verzorgde en de vader heeft er nu voor gezorgd dat ze veilig bij ons kan wonen. Een paar dagen later kwam er een vrouwtje van nog geen één meter lengte. Een thuisloos vrouwtje van 36 jaar dat verkracht was en nu hoog zwanger.

De baby is met een keizersnee ter wereld gebracht en de moeder heeft haar kindje aan ons afgestaan. Het is een jongetje van nog geen twee kilo, die we Lukas genoemd hebben. Hij had wat moeite met op gang komen omdat hij te vroeg geboren was (36 weken) maar nu gaat het prima met hem. Voorlopig is Lucas even bij Ruth in huis. De moeder is een paar dagen bij ons geweest om weer op te knappen na de keizersnee, maar is inmiddels weer naar huis vertrokken. Ze bleek mentaal ook heel zwak te zijn en ze vond Shire maar niets, ze was blij dat wij voor Lucas wilden zorgen, maar voor haar was het oost west, thuis best, dus ze wilde weer zo snel mogelijk weg. En afgelopen week kwam Hewan, een meisje van een jaar of acht. Hewan haar moeder werkt in een andere plaats en Hewan was bij haar grootouders waar ze vaak als straf hete peperrook moest inademen. Ook heeft ze een gekke oom die in dronken toestand haar arm had afgesneden. Sinds die tijd is ze op straat gaan zwerven, want ze is doodsbang voor de grootouders, gelukkig zit de oom in de gevangenis. Het was hartverwarmend om onze kinderen te zien toen ze kwam... iedereen ontfermde zich gelijk over haar en we hopen dat ze langzaam maar zeker weer vertrouwen in de mensheid zal krijgen.

Bridge to Light

Financiële adoptie van een nieuw binnengekomen kindje is € 25,00 per maand. Heeft u het op uw hart om één van de nieuwe kinderen te willen sponsoren. Meldt u dan aan via de mail info@bridgetolight.nl dan nemen wij contact met u op. Bij voorbaat hartelijk dank.

Er is in Nederland volop gespaard door ouders en kinderen op scholen, geweldig!

BEDANKT, WIJ KUNNEN NAAR DE "GRACESCHOOL"!

Namens alle kinderen, moeders en leraren van "De Grace School" willen wij ouders en leerlingen van "De Wingerd" uit Amersfoort, "De Burcht", "De Grondtoon" en "Het Speelkwartier" uit Veenendaal heel hartelijk bedanken voor het geweldig mooi gespaarde bedrag voor onze school! We zijn heel blij en dankbaar dat we zo dichtbij naar een fijne en goede school kunnen gaan. Nogmaals heel hartelijk bedankt en we hopen dat u en jullie ons blijven steunen!

Al deze kinderen hebben nog een sponsor nodig. Als u één van hen graag zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met Bridge to Light.

Grote kinderen

Meoez en Hayelom zijn hard aan het studeren voor het examen van de 10e klas, dit resultaat hangt af of ze verder kunnen studeren om voor de universiteit in aanmerking te komen. Anwar, Carlos, Alemnesh en Johnny zijn ook hard aan het blokken voor het examen van de 8e klas, waarna ze door kunnen stromen naar de middelbare school. Solomon heeft last van een voortand die los is gaan zitten en waarvan we bang zijn dat hij eruit gaat vallen, hij zal volgende week naar Addis Ababa gaan om de orthodontist te bezoeken en te kijken of de tand nog gered kan worden.



De achtste klas, de jongens doen het bijzonder goed.

De jongens zijn ook hard aan de slag met hun coöperatie, ze zijn nu begonnen om koeienpoep te verzamelen. Ze drogen dit en doen het in grote zakken en ze verkopen dit als brandstof. Het schijnt geweldig te werken als brandstof om injera te bakken. Dus de gedroogde flatsen vinden gretig aftrek, de koeien kunnen het bijna niet aan! Ook de melkverkoop is in volle gang en we hebben nu de UNHCR als vaste klant en iedere dag moeten we al mensen teleurstellen dat de melk op is.

Vluchtelingenkamp

Meer dan 800 kinderen zonder familie en 800 kinderen met familie.....en nog steeds stromen ze binnen. Zoals u kunt begrijpen hebben we hier onze handen vol mee. We hebben extra personeel in dienst moeten nemen, want we kunnen het bijna niet meer bijbenen allemaal. Gelukkig ziet de UNHCR ook in dat we hulp nodig hebben, dus gelukkig wordt er nu gewerkt aan een groter budget, zodat we meer personeel in dienst kunnen nemen en goed voor de kinderen kunnen blijven zorgen. Ook de overheid staat erop dat wij voor de kinderen blijven zorgen. We zijn dankbaar dat er nu van alle kanten hulp komt voor ons en voor de vele kinderen. We hebben eindelijk een maatschappelijk werkster gevonden en zijn nog met een psycholoog aan het onderhandelen. Dit zal een grote hulp voor Bethel zijn.

Kelakel

We zijn bij de vrouwen in Kelakel wezen kijken en ze waren al volop bezig met manden vlechten, katoen spinnen en andere bezigheden. Ze hadden een huisje gehuurd en het was daar een gezellige boel met al die vrouwen die met iets bezig waren. Ze zijn allemaal blij dat ze wat omhanden hebben!

Ook de landbouwveldjes van de verschillende vrouwengroepen liggen er netjes bij en de vrouwen zijn enthousiast aan het werk. Met hier en daar wat bijsturing hebben ze het nu aardig voor elkaar.

Bouw

Een zucht van verlichting....alle bouwwerkzaamheden zijn klaar! Geen ongelukken gebeurd en nu kunnen we even op adem komen en alles weer een beetje glad maken. Het wachten is nu op regen zodat we het nieuwe reservoir kunnen uitproberen.

Verkiezingen

Het was een spannende tijd met bommeldingen, een aantal bomaanslagen, maar gelukkig is het aantal incidenten beperkt gebleven en tot nu toe en is alles in rust verlopen. Afgelopen week werd er een bom gevonden in een plaatsje dicht bij het vluchtelingen kamp, gelukkig op tijd ontdekt en geen schade aangericht, maar je wordt je wel weer bewust dat het hier niet altijd even veilig is. De komende weken wordt ons nog aangeraden om op onze hoede te blijven omdat er dan nog wat politiek getinte feestdagen zijn. Dus blijven we maar zoveel mogelijk thuis. Heel hartelijk dank voor uw medeleven, financiële ondersteuning en gebeden voor het werk hier in Ethiopië!

PS: Wilt u met meer regelmaat op de hoogte gehouden worden? In dat geval ben ik nu ook op Facebook te vinden (in het Engels).

In Hem verbonden, Karin van den Bosch

Om voor te danken:

- Voor de nieuwe kindertjes in Grace Village.
- Dat de bouwwerkzaamheden klaar zijn
- Dat het goed gaat met de coöperatie van de kinderen
- Dat het vluchtelingenproject goed loopt
- De groep vrouwen in Kelakel die enthousiast zijn over de ontvangen hulp.
- Dat de verkiezingen rustig verlopen

Om voor te bidden:

- Voor het groeiende kindertal in het vluchtelingenkamp en wijsheid om dit project goed voort te zetten
- Dat de moeders snel een geschikte woonplaats in Shire zullen vinden en de overgang naar buiten onze poort wonen niet al te moeilijk zal zijn
- Dat de kinderen de veranderingen in Grace Village goed op zullen pakken en er rust zal blijven in het dorp
- Dat de nieuwe kinderen snel hun draai zullen vinden in Grace Village en er sponsors voor hen gevonden zullen worden.
- Voor de komende examens van de kinderen
- Voor Solomon, dat zijn tand gered kan worden.
- Voor bescherming voor onze werkers, we zijn ontzettend veel onderweg op gevaarlijke wegen.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light* te Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www:bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinvandenbosch@ethionet.et

Adres in Nederland:
Fam B.van den Bosch
Wilhelminastraat 91
3901 DB Veenendaal
0318-552007
bas.v.d.bosch@hetnet.nl



De mandjes worden gevlochten door vrouwen in Kelakel.