



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Vierde jaargang nummer 1 | februari 2010

Nieuw mailadres:
karinethiopia@gmail.com

Nieuwe registratie van
Abraham's Oasis

Kijk de documentaire
"Walk to Beautiful"
via site bridgetolight.nl



Yordanos
(de oudste van de twee nieuwe kinderen)
Na al het verdriet ontvangt zij nieuwe liefde.



Senait
(de jongste van de twee nieuwe kinderen)
Blij dat zij samen is met haar zusje.



Nood
De nood is groot; een toename in het vluchtelingenkamp met 150 kinderen per maand

Lieve vrienden,
Ik hoorde dat het in Nederland erg koud is geweest en eigenlijk nog is! Hier in Ethiopië zijn de nachten en ochtenden behoorlijk koud op dit moment. Maar als je met koude voeten wakker wordt en je hoort dan een aantal kinderen lachen en zingen dan ben je zo weer warm. Wij hebben ook hier zoiets als "sociale warmtebronnen" Een lach, een arm om een schouder, een bemoedigend woord. Mensen die zo dicht mogelijk bij elkaar gaan zitten in plaats van zover mogelijk bij elkaar vandaan. Dit is een goede alternatieve warmtebron die milieuvriendelijk is en je hoeft er niet zuinig mee om te gaan want het kan niet op raken...

Kerst

7 januari hebben we het Ethiopisch kerstfeest gevierd. De kinderen hadden weer van alles voorbereid aan liederen, gedichten en drama. Ze worden steeds beter. Het leuke van het drama dit jaar was: de wijzen uit het oosten die thee, suiker en zout meebrachten!

Bouwwerkzaamheden

De school binnen Grace Village zal komende week af zijn en voor de multifunctionele ruimte hebben we nog een week of drie uitgetrokken. Het graven van de nieuwste waterbron gaat ook nog een week of drie duren en dan zijn de grotere constructies weer even gedaan. We zijn inmiddels ook begonnen met het maken van nieuwe bedden voor de huisjes. De oude bedden zijn nu bijna vijf jaar oud en hadden hun beste tijd wel gehad. We hebben nu voor een originele en duurzame constructie gekozen van bakstenen. Iedereen is er erg gelukkig mee, de kamers zien er netjes uit en er is meer ruimte.

Kinderen

We werden weer verblijd met de komst van twee nieuwe kinderen, twee zusjes, de oudste heet Yordanos en de jongste Senait. Hun vader is overleden en tweeënehalf jaar geleden liet de moeder ze bij de buurvrouw achter en verdween. Ze woonden in Addis Ababa waar de vader politieagent was en nadat hij overleed is de moeder naar Shire gekomen om werk te zoeken en is misschien ook overleden. Yordanos zat al in de tweede klas maar moest hier in Shire weer met de eerste klas beginnen. We gaan haar nu een toets van de tweede klas laten doen, zodat ze na de vakantie daarin verder kan want ze kan goed leren.

De kinderen zijn snel gewend geraakt aan hun nieuwe leefomgeving en helpen volop mee! Het aantal kinderen is nu 50 en gisteren kregen we bericht dat er naar alle waarschijnlijkheid nog een jongen van een jaar of zes aankomt....

Nieuwe woongroep

Door enige verschuiving hebben we ruimte gecreëerd voor nog een zelfstandige groep. Toen ik aan de meest geschikte assistent-moeder vroeg of ze moeder in het nieuwe huisje wilde worden, weigerde ze dat en moest ik naar een alternatief gaan zoeken. Ik heb toen aan onze meest volwassen tiener, Tsega, gevraagd of zij interesse had... ze begon helemaal te stralen en antwoordde dat ze dat heel graag wilde doen. Ze houdt van kinderen en omdat het nog wel zo'n zes jaar kan duren voordat ze haar school af heeft, is dit een goede manier om tegelijkertijd ook werkervaring op te doen. We hebben een nieuwe assistent, Taweke, in dienst genomen die overdag het huis schoonmaakt en eten kookt en Tsega zorgt voor de kinderen. We hebben ook Haftom en Henoch naar dit nieuwe huisje verhuisd, omdat deze

jongens er bijna aan toe zijn om naar het jongenshuis te gaan, maar nog even moeten wachten. Deze overbruggingstijd kunnen ze gebruiken om te leren wassen, koken en hun kamer schoon te houden. Die vonden dat prima want het betekent weer een stapje dichterbij naar het jongenshuis waar ze zo graag zouden willen wonen! Wij zijn enorm blij met deze oplossing. Het was onze droom dat in de toekomst onze kinderen posities zouden innemen in het werk. Daar is nu dus een begin mee gemaakt en het maakt dat we ons trots en dankbaar voelen om onze tieners op te zien groeien naar volwassenen die naar hun naasten om willen kijken. Tsega gaf aan dat zij zelfs wel meer kinderen wilde in haar huisje. We zullen eerst maar kijken of het allemaal lukt.

Brood en injera bakker

Omdat het werk een beetje teveel werd voor de moeders zijn we op zoek naar een brood en injera bakker. We hadden iemand aangenomen maar die persoon bakte er niets van. Dus gaan we verder kijken hoe we dit gaan oplossen.

Bridge to Light

De kinderen ervaren dat zij gezegend zijn binnen hun trieste omstandigheden. Zij kunnen naar school er is voor hen voldoende voedsel, aandacht voor hun gezondheid en een liefdevolle omgeving. Karin, de moeders en medewerkers die voor hen zorgen hebben veel geduld en dragen alles aan om dit te realiseren.

Uniek is ook dat alle kinderen een bijbel hebben zo gauw zij kunnen lezen. Zodat zij God de Vader leren kennen en het verlossingsplan leren verstaan.

De opdracht, belofte en troost is in de bijbel voor alle mensen, -van ver en dichtbij- dezelfde;
Joh 1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Zonder uw hulp kunnen wij niets doen voor een oplossing van de nood en de toekomst van de allerarmsten. Hartelijk dank daarvoor namens alle kinderen.

Veestapel & tuinen

We hebben nog steeds water in het reservoir en kunnen nog steeds goed de tuinen bevoelien. We hadden afgelopen week zoveel tomaten dat we die voor het eerst niet op de markt hoefden te kopen. De aardappels zijn gepoot, de uien doen het, het probleem is om tuinmannen te vinden. Maar ook daar wordt een creatieve oplossing voor verzonnen. We gaan samen met de grotere jongens een coöperatie oprichten en de bedoeling is dat zij in de tuin gaan werken en een gedeelte van de opbrengst dan mogen verkopen en het geld houden en een gedeelte gaat er naar Grace Village. Over een paar weken hebben ze vakantie en dan gaan ze les krijgen in groenten kweken en hoe een coöperatie werkt. De uitbreiding van de veestapel laat nog even op zich wachten, want het vinden van meer water blijft nog een probleem.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light™ te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www:bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Fam B. van den Bosch
Wilhelminastraat 91
3901 DB Veenendaal
0318-552007
bas.v.d.bosch@hetnet.nl

Interessante documentaire

Op de site van bridgetolight.nl kunt u een knop vinden die u brengt bij de indrukwekkende documentaire 'Walk to Beautiful', over het leven van de meisjes op het platteland die uiteindelijk bij Karin in het dorp terecht komen als moeder voor de weeskinderen.

Vluchtelingenkamp

Tegen de tijd dat u deze brief krijgt, zullen we meer dan 500 kinderen hebben. De nieuwe verwachting is dat er zo'n 150 kinderen per maand bij zullen komen. Er is een tekort aan huisjes voor ons, dus zullen we tenten krijgen om deze kinderen toch tijdelijke opvang te kunnen bieden. Het kind-vriendelijke centrum is zo goed als klaar en kan volgende week in gebruik genomen gaan worden. We hebben met een speciale donatie een ruime hoeveelheid boeken kunnen aanschaffen, de kinderen waren hier geweldig blij mee. De 17 jarigen hebben land gekregen en moeten nu hun eigen huisje gaan bouwen. We zijn nu ook aan het zoeken om deze jongvolwassenen aan een inkomensbron te helpen, maar dat valt nog niet mee.

Weeskinderen op het platteland

Vanuit Italië kregen we een speciale donatie waarmee we een bibliotheekje voor deze groep hebben kunnen maken waar ze 's middags kunnen komen voor hulp bij hun huiswerk. Er wordt al aardig goed gebruik van gemaakt. Tevens mogen we een motorfiets gaan kopen, zodat we de kinderen wat makkelijker kunnen bezoeken. Tesfalidet is al druk bezig met zijn motorrijbewijs. We hebben momenteel een groep van ruim 128 kinderen die we in hun familie helpen en deze kinderen zijn blij dat ze hun school af mogen maken!

Onbekende leverziekte

We hebben weer voedseluitdeling in Kelakel gedaan en de mensen waren daar geweldig blij mee. Gelukkig hebben wij hiervoor een extra een bijdrage gekregen uit een noodfonds. We zijn blij dat we op deze manier toch weer wat voor deze mensen kunnen betekenen. Helaas hebben we geen nieuws over verder onderzoek enz. Deze maand loopt ons aandeel in het medische gedeelte af, omdat we geen nieuw budget hebben gekregen van de World Health Organization. Wij dachten na over landbouw of veeteelt, maar bij nader inzien hebben we toch besloten dat we zolang er nog geen uitsluitsel gegeven is over de oorzaak, dat we eigenlijk geen risico's willen lopen. We zijn momenteel alternatieven aan het onderzoeken. Zo'n 30 vrouwen hebben nu een coöperatie opgezet en hebben land gekregen van de overheid en deze vrouwen gaan we verder helpen met sociale rehabilitatie.

Abraham's Oasis

Zoals ik in mijn vorige brief al schreef, zijn we druk bezig geweest met herregistratie en omzetting van onze organisatie met het resultaat dat we per 1 januari officieel van start zijn gegaan als een Ethiopische



De dankbare kinderen van Grace Village. Een heerlijk vrij moment in het droge gras met prachtige bloemen.

liefdadigheidsinstelling die Abraham's Oasis heet. Waarom deze naam? Ten eerste stonden we lokaal bekend als Oasis en we wilden dus niet al teveel aan de naam veranderen. Maar omdat er bijvoorbeeld ook water te koop is onder de naam Oasis wilden we iets aan de naam toevoegen zodat er geen verwarring zou ontstaan. Als er kinderen bij ons komen die geen naam hebben, dan geven wij deze kinderen een naam. In Ethiopie hebben de mensen geen familienaam maar de naam van hun vader. Als bijvoorbeeld de zoon van Piet, Jan heet, dan is Jans volledige naam Jan Piet. Ik geef al mijn kinderen de vaders naam Abraham omdat God aan hem een grote natie beloofde. We hebben de organisatie aan de kinderen opgedragen, omdat we hopen en bidden dat op een dag onze kinderen dit werk voort zullen zetten. En dan is het wel bijzonder dat hiermee een start gemaakt is door Tsega die we nu in onze organisatie aan het werk hebben, met hart en ziel! In Hem verbonden, Karin van den Bosch

Om voor te danken:

- Voor Tsega die zo volwassen aan het worden is.
- Dat Yordanos en Denait een plekje hebben gevonden in Grace Village
- Dat de herregistratie van Abraham's Oasis voorspoedig is gegaan
- Voor de voorspoedige voortgang van de bouw werkzaamheden
- Voor de financiën om al deze werkzaamheden te kunnen doen.

Om voor te bidden:

- Voor Yordanos en Denait, dat ze snel zullen wennen
- Voor veiligheid met alle bouwwerkzaamheden
- Voor de kinderen in het vluchtelingenkamp en wijsheid om dit project goed te kunnen voortzetten
- Voor de mensen met de leverziekte en dat er snel een oplossing zal komen
- Voor Tsega, dat ze haar draai zal vinden als "huismoeder" en voor Haftom en Henoch dat ze deze tijd zullen gebruiken als voorbereiding op het jongenshuis.