



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Vierde jaargang nummer 6 | december 2010

Mulugeta en Lettish
zijn getrouwd

Een goede maisoogst
door de Cooperatie

Bezoek uit Nederland
kwam als geroepen



Tefere is maar wat blij dat hij nu braille kan leren. Het is knap dat hij de weg vindt op het terrein.



Feest in Grace Village Samen een hapje van de taart maakt de bruiloft compleet.



Melk is nu voorhanden. Daarom wordt in de pauze op school genoten van een heerlijke beker melk.

Lieve vrienden,

Ik vind het altijd moeilijk om me een voorstelling te maken van een "witte kerst" als wij in de 30 graden zitten. Maar ik schrijf u deze brief vanuit Addis Ababa, omdat ik onderweg ben naar Amerika waar ik een paar weken hoop te verblijven. Het werk hier in Ethiopië wordt verdeeld met vele anderen. Ik hoop net voor de kerst weer terug te zijn, Ruth en ik zullen het gedenken, maar het vieren doen we pas in januari met alle Ethiopiërs.



Helen die nu naar haar familie is geeft hier de fles aan Sara in het kerkzaaltje.

Kinderen

En toen stonden er opeens drie nieuwe kinderen op de stoep. Twee zusjes en een broertje. Hun moeder was overleden en ze hadden niemand die voor hen kon zorgen, ze kwamen van het verre platteland. De moeder was overleden toen ze beviel van een tweeling. Een van de tweeling is overleden en het andere meisje (Sara) was nu drie maanden oud en ernstig ondervoed. Gelukkig hadden we plaats en de baby kwam bij mij in huis. Een paar dagen later werden we opnieuw verblijd, dit maal met een pasgeboren baby die we Ammanuel hebben genoemd. Toen had ik opeens twee baby's in huis, een hele klus. Maar gelukkig kwamen mijn ouders voor vier weken en die hebben de volledige zorg voor deze baby's op zich genomen. Dit is een enorme hulp geweest waar we blij en dankbaar mee waren. Er is een blind jongetje van Kelakel bij ons komen wonen, hij heet Tefere en is een jaar of 12. Hij heeft gescheiden ouders, de moeder woont in Kelakel en de vader in Shire. De moeder had Tefere naar Shire gebracht zodat hij bij ons op school braille kon leren. Maar de vader behandelde Tefere als een hond en liet hem in een klein hutje bij zijn huis

slapen. Heel triest en op basis van "kinder-mishandeling" hebben we toestemming gegeven dat hij bij ons in Grace Village kan wonen en met de vakanties naar zijn moeder in Kelakel kan. Hij heeft al aardig zijn draai gevonden en al is hij blind, hij kan aardig de weg vinden.

Hereniging met familie

Volgens de nieuwe regels van de regering moeten we actief werken aan familiehereniging als er nog ouders zijn. Af en toe komen we erachter dat onze kinderen door "valse" informatie hier naar binnen zijn gekomen. Maar ook hier geldt al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel....Zo kwamen we er opeens achter dat Helen nog een vader had. Dus we hebben Helen's vader opgespoord en ze woont nu bij hem, of eigenlijk wonen ze samen bij haar oom, die nog andere kinderen heeft.

Voor zover we nu weten hebben we de meeste kinderen die nog ouders hadden weer met hun familie herenigd.

Grace school

De directeur van onze school nam ontslag omdat hij verder wilde studeren, gelukkig hebben we binnen twee dagen alweer een nieuwe directeur in dienst kunnen nemen en het lijkt erop dat hij het goed aankan. De jongenscoöperatie had een goede maisoogst, we hebben 2000 kolven naar het vluchtelingenkamp gebracht en daarnaast hebben onze eigen kinderen volop mee gesmuld. De rest wordt nu gedroogd en daarna verkocht. De jongens hebben het gras gemaaid in Grace Village. We hebben een enorme hoeveelheid, waarvan alweer een gedeelte verkocht is. Nu is het wachten op de sla, tomaten en spinazie!

Bridge to Light

De Stichting Bridge to Light heeft het afgelopen jaar d.m.v. de nieuwsbrief u op de hoogte gehouden van alle activiteiten in en rondom het kinderdorp Grace Village in Noord Ethiopie. Als we dit jaar terugkijken dan vult dankbaarheid ons hart. God heeft vele gebeden verhoord.

Er is veel geïnvesteerd in de organisatie Abram's Oasis, vernieuwingen doorgevoerd, nieuwe kinderen zijn gekomen en anderen zijn doorgestroomd naar zelfstandigheid. Dankzij uw gebed en hulp is dit kinderdorp een oase voor de weeskinderen.



Bruiloft

De bruiloft van Mulugeta en Lettish was geweldig fijn, gelukkig niet zo druk als met de vorige bruiloft toen we nog een tent etc. moesten opzetten.

We hadden nu fijn de multifunctionele zaal die we gedecoreerd hebben, mijn moeder heeft zich over de taart ontfermd en mijn vader de dienst geleid. De kinderen hebben de muzikale omlijsting gedaan en het eten koken was uitbesteed door het bruidspaar, dus daar hadden we geen omkijken naar. We waren blij met wat extra bezoek uit Nederland, Jelle (voorzitter BTL) en zijn vriend Cees. Het was leuk dat zij die bijzondere dag mee konden maken en tegelijkertijd wat van het werk hier zien.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light™ te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www:bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinethiopia@gmail.com

Adres in Nederland:
Stichting Bridge to Light
dr. de Visserstraat 5
3904 GE Veenendaal
0318-555721
info@bridgetolight.nl

Zuivel

Door de reorganisatie van Grace Village was de meisjescoöperatie stil komen te liggen, omdat we daar geen meisjes meer voor hebben. Maar we willen toch weer boter gaan maken en zijn op zoek naar een vrouw uit de buurt die dat wil gaan doen voor ons. De kinderen krijgen iedere dag allemaal een groot glas melk op school. Dit is voor hen een traktatie en het is gezond voor ze.

Kinderen op het platteland

Er kwam een directeur van een school bij ons die ons vertelde van een meisje dat polio heeft gehad en in een rolstoel zit, ze heeft alleen nog maar een oudere zus die doof is en dagwerker is. Het meisje moest van ver komen en kon soms niet op tijd naar huis komen en moest dan ergens onderweg blijven slapen, de leraar was bang dat het kind door de hyena's aangevallen zou worden. Gelukkig hebben we een sponsor gevonden voor dit kind en we gaan haar met haar zus dichterbij de school verhuizen. Het is geweldig dat we op die manier de zussen bij elkaar kunnen houden en dat de jongste naar school kan.

Tenslotte...

Hierbij wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor de geweldige ondersteuning die we ondanks de financiële crisis in de wereld mogen blijven ontvangen. Het is hartverwarmend te weten dat er zo velen achter ons werk staan met hun gebeden en hun financiële steun. Ik weet dat het voor sommige donors echt een financieel offer is dat ze brengen, maar ik hoop dat u zich realiseert dat uw bijdrage levens verandert hier in Ethiopië en dat uw bijdrage een bijdrage is die niet zonder zegen blijft voor u zelf en voor de mensen hier. En in het bijzonder een woord van dank en waardering voor het bestuur van Bridge to Light en alle vrijwilligers die met zoveel inzet en betrokkenheid hun werk doen. Zonder hen zou het werk hier in Ethiopië niet mogelijk zijn. Met een vriendelijke groet vanuit Ethiopië en natuurlijk hele fijne feestdagen en een gezegend 2011!

Karin van den Bosch



Het gemaaid gras wordt bij elkaar gebracht om verkocht te worden.

Om voor te danken:

- Voor de nieuwe kindertjes die bij ons zijn komen wonen.
- Voor Helen, dat ze snel zal wennen om weer bij haar familie te zijn.
- Voor mijn ouders die ieder jaar zo trouw komen en hun geweldige hulp en steun
- Voor de goede oogst
- Voor de nieuwe school directeur
- Voor de fijne bruiloft
- Voor de extra kinderen op het platteland die we kunnen helpen
- Voor het bestuur en alle vrijwilligers van Bridge to Light, voor hun geweldige betrokkenheid

Om voor te bidden:

- Dat de nieuwe kindertjes snel hun plaatsje zullen vinden binnen Grace Village
- Voor alle kinderen op het platteland die we met extra hulp ondersteunen.
- Voor Mulugeta en Lettish die nu als echt paar verder gaan.

