



# Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Vierde jaargang nummer 4 | augustus 2010

De eerste regenbuien vullen het reservoir

Reorganisatie is een feit, de rust keer weer

Bruiloft binnen Grace Village



**Temesgen van 8 mnd oud is in G.V komen wonen. Zijn moeder is overleden aan Aids.**



**Awash heeft de leiding over 4 jongere jongens. Het gaat hem onder begeleiding goed af**



**Tsega, één van de grote meisjes die de zorg heeft gekregen over een klein gezinnetje.**

Lieve vrienden,

En toen zaten we opeens volop in de regen en zelfs in de kou! In Nederland zouden we toch de verwarming even aangezet hebben, maar goed, een extra trui doet ook wonderen. En dan kijk je op de thermometer en is het 18 tot 20 graden! Wanneer je temperaturen van meer dan 40 graden gewend bent, dan voelt 18 graden aan als rond het vriespunt.... maar we hebben weer voldoende water en zijn begonnen om het nieuwe reservoir vol te pompen, natuurlijk zijn we reuze benieuwd of we dit jaar voldoende water zullen hebben!

De handgegraven put is nu 16.5 meter diep en daar hebben we nog geen water in. Het graven ligt nu stil, want door de regen is de put vol gelopen met oppervlaktewater. We hebben al hevige stortbuien en windstoten gehad, de stormschade is tot nu toe beperkt gebleven. We zien telkens weer Gods bewaerende en beschermende hand in het werk dat we doen en we ervaren wijsheid om met alle onverwachte situaties om te gaan en dat is heel bijzonder. God is getrouw en Hij doet het nog steeds! (1Thess. 5:24)

## Veranderingen

Schreef ik in mijn vorige brief over de komende reorganisatie, die is nu inmiddels achter de rug. De moeders wonen nu allemaal in Shire en koken en wassen voor de kinderen. In september zullen ze naar de avondschool gaan. Ze zijn nu gewend aan de veranderde situatie en we hebben de indruk dat ze het eigenlijk best fijn vinden om nu een huisje voor henzelf te hebben. De oudere meisjes hebben we als grote zussen aangesteld en hun de verantwoording voor de zorg voor de jongere kinderen gegeven en daarnaast hebben we drie hulpjes aangesteld. We hebben nu drie huisjes met tien kinderen en een huisje met vier kinderen waar Awash de zorg voor

de 11- en 12-jarige jongens op zich heeft genomen. Best een hele omschakeling voor iedereen, maar de kinderen hebben er niet onder geleden, die zijn blij, de grote zussen houden de huisjes schoon en alles ziet er nog steeds netjes uit. We houden natuurlijk wel een extra vinger aan de pols. De grote zussen zijn: Tsega, Martha, Gidey en Rahwa en Awash is de grote broer voor Semere, Heluef, Berihu en Henoch. De school gaan we na de vakantie op een zodanige manier opzetten dat alle kinderen de hele dag daar zijn en 's middags weer naar huis gaan; op die manier kunnen de grote zussen ook gewoon naar school blijven gaan.

## Kinderen

Met de nieuwe wetgeving moeten we er ook actief aan werken dat een kind die nog familie blijkt te hebben bij hun familie gaat wonen. We hadden een aantal kinderen die in het verleden hier als volledig wees naar binnen gekomen zijn en waar we nu achter gekomen zijn dat ze nog ouders hebben, dus allereerst zijn we met die kinderen aan de slag gegaan. Zaid had nog een moeder en zij is daar naartoe terug gegaan en wordt nu ondersteund via ons project voor kinderen in de gemeenschap. Ook Awetash bleek nog een vader te hebben en die wilde weer graag voor haar

zorgen met wat extra hulp. Uiteindelijk is het toch het allerbeste voor een kind om bij zijn/haar familie te wonen. Iedereen is inmiddels gewend aan de nieuwe gang van zaken en de rust lijkt weergekeerd in Grace Village.

Helaas ging het wederom mis met Samuel en konden we hem niet langer in Grace Village handhaven. Zijn zus Alemnesh, die inmiddels al 18 jaar is, vond dat zij op hem moest gaan letten, dus zij heeft toen zelf besloten om buiten Grace Village te gaan wonen en nu hebben ze samen een kamertje in Shire gevonden. We hadden net een vacature en ze werkt nu overdag in de wasserij en gaat na de vakantie 's avonds naar school. Best een hele verandering voor haar, maar ze schijnt zich aardig te redden en inmiddels heeft ook Samuel een baantje bij een meubelmaker en zal straks ook naar de avondschool kunnen gaan.

We werden verblijd met de komst van Temesgen, een jochie van acht maanden. Zijn moeder is overleden aan aids en zijn vader zit in de gevangenis. Temsegen was ziek en ondervoed toen hij kwam, maar nu gaat het weer goed met hem. Hij is een vrolijk ventje en heeft gelukkig geen aids.

## Bridge to Light

Stichting Bridge to Light draagt de financiële zorg voor het hele kinderdorp Grace Village.

Er wonen nu ca 50 weeskinderen en 150 weeskinderen op het platteland wonen bij familie. Het is geweldig als we zien dat dit werk gezegend wordt zodat ook deze kinderen gevoed, scholing en liefde ontvangen en wat belangrijk is, de blijde

boodschap van Jezus Christus horen.

Midden in de tijd van recessie waar ook u ongetwijfeld mee te maken heeft merken ook wij enige financiële stagnatie. Maar wij vertrouwen op uw betrokkenheid en vrijgevigheid zodat we samen met u Gods werk kunnen blijven dragen. Misschien is er ook een actie bij u in de buurt waarbij u dit kinderdorp kunt aanbevelen.

## Aktie

### Open Huis "Creahof"

Op 30 oktober zal op de Polselaan 5 in Veenendaal een verkoop gehouden worden van eigentijdse creatieve decoratieartikelen en heerlijke erwtensoep van 10.00 uur tot 16.00 uur t.b.v. de weeskinderen van Grace Village. Komt u ook?

## Gezondheid

Rebka is met haar Aidsremmers begonnen. Eerst moest ze drie verschillende drankjes slikken en dat vond ze vreselijk en het was telkens een gevecht om het erin te krijgen. Uiteindelijk zijn we teruggegaan naar het ziekenhuis en hebben het probleem voorgelegd en toen mochten we tabletten proberen, twee keer per dag een tablet. En dat gaat prima, ze is nog steeds blij en toont vol trots haar lege mond als ze het tablet heeft doorgeslikt.

We zijn naar Addis Ababa geweest met Yonas, Solomon, Hewan en Rahwa. Yonas had een bloedinfectie en kreeg antibiotica. Solomon had zijn voortand gebroken, die is getrokken en hij heeft nu een kunststand gekregen. Hewan moet over drie weken terugkomen en wordt dan aan haar stomp geopereerd en Rahwa moet in die tijd ook terugkomen om aan haar scheef gegroeide



Vakantie is een echt feest: tafeltennissen op de overdekte speelplaats en skelteren

voet geholpen te worden. De operaties zijn gratis, dus we hoeven alleen de reis- en verblijfskosten te betalen en daar zijn we natuurlijk erg blij mee!

En toen kreeg Berhane opeens een blindedarmontsteking en moest met spoed geopereerd worden. Gelukkig verliep dat allemaal voorspoedig en hij is inmiddels weer gezond en wel thuisgekomen.

## Schoolvakantie

De kinderen hebben hun schooljaar met goed resultaat afgerond. Vergelijken met de plaatselijke school kwamen de meesten in de top van hun klas terecht, dus we zijn natuurlijk helemaal trots op ze. De kinderen die examens hebben gedaan moeten nog tot september wachten op de uitslag. Alle kinderen hebben nu schoolvakantie en we proberen ze overdag goed bezig te houden. We hebben een krantje opgezet, dus een hele groep is druk met informatie verzamelen. De grote jongens zijn druk met de tuinen, ze hebben goede afname van hun courgettes en zijn natuurlijk apetrots. Ze hebben ook de melkverwerking erbij genomen en dit wordt door Awash en zijn jongens gedaan. En om de beurt mogen alle kinderen een uurtje met de skelter spelen, wat gretig aftrek vindt. Momenteel is het koud en nat, dus het drogen van kleren is een echte uitdaging, maar gelukkig kunnen we iedereen nog voldoende gekleed en warm houden.

## Vluchtelingenkamp

We hebben nu ruim 900 kinderen en nog steeds druppelen er kinderen binnen. Gelukkig kunnen we alles nu goed opzetten met extra personeel. We hebben extra geld gekregen van de Amerikaanse ambassade en daar mogen we een handvaardigheidsgebouwtje voor op gaan zetten om de kinderen goed bezig te houden. Er was een jongetje van 10 jaar de grens over gekomen, dit was de tweede keer dat hij probeerde te vluchten. De eerste keer dat hij vluchtte werd hij naar zijn land van herkomst teruggestuurd en werd daar in een legerkamp geplaatst waar hij leerde schieten en overleven. Dit heeft hem geholpen om weer de grens over te vluchten en hij is nu in het vluchtelingenkamp. Dit jochie vertelde ons dat wat hij geleerd heeft, hem heeft geholpen om te vluchten, maar dit heeft ook zijn kind-zijn

afgenomen. Als je deze verhalen hoort dan word je weer bepaald bij het feit dat wij toch wel heel bevoorrecht zijn dat we nog steeds in vrijheid mogen leven.

## Tenslotte

We zijn erg blij dat er momenteel even geen bouwwerkzaamheden zijn! Met alle veranderingen en de explosieve groei van het vluchtelingenwerk is het tot nu toe wel heel erg druk geweest, Gelukkig waren mijn moeder en nicht hier voor een aantal weken en ze hebben fijn kunnen helpen met het vertroetelen van Temesgen en Lukas en met de kinderen bezighouden met spelletjes en activiteiten.

En dan nog een laatste nieuwtje: op 17 oktober hopen Mulugeta en Lettish in het huwelijk te gaan treden. Ze zullen samen in Grace Village gaan wonen. Lettish zal onder de begeleiding van Mahari de medische verzorging van de kinderen op zich nemen en een oogje houden op de hygiëne in de huisjes en de keukens. Mulugeta wil de geestelijke verzorging op zich nemen en hij blijft als kassier werken op het kantoor. Ik ben erg blij dat we nu een multifunctionele zaal hebben waar we de bruiloft kunnen vieren en dat we niet zoals bij de vorige bruiloft een tent op hoeven te zetten. Zo hebben ze het nu aardig voor elkaar.

In Hem verbonden, Karin van den Bosch

## Om voor te danken:

- Voor de komst van Temesgen.
- Voor de regen.
- Dat de reorganisatie goed verlopen is voor personeel en kinderen.
- Dat de kinderen hun schoolprestaties met goed resultaat hebben afgerond.
- Dat de onkosten voor de medische behandelingen meevallen.
- De trouwplannen van Mulugeta en Lettish.

## Om voor te bidden:

- Dat er nu weer een periode van rust in Grace Village zal aanbreken.
- Voor de operatie van Rahwa en Hewan.
- Voor bescherming van onze werkers, we zijn ontzettend veel onderweg op gevaarlijke wegen.
- Dat de kinderen van de vakantietijd zullen genieten ondanks de modder en de kou.
- Voor Mulugeta en Lettish die zich voorbereiden op hun komende huwelijk.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

**rekening 40.05.36.048**

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te  
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

**www:bridgetolight.nl**  
**info@bridgetolight.nl**

Adres voor brieven en pakjes:  
Karin van den Bosch  
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)  
Ethiopia  
karinvandenbosch@ethionet.et

Adres in Nederland:  
Fam B.van den Bosch  
Wilhelminastraat 91  
3901 DB Veenendaal  
0318-552007  
bas.v.d.bosch@hetnet.nl