



# Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Vierde jaargang nummer 2 | april 2010

De multifunctionele ruimte is in gebruik.

De Aids-kinderen doen het bijzonder goed.

Het is oppassen voor de wilde dieren.



De ezel die een kort leven kreeg door de beet van een slang. Dankbaar dat hij geen kind te pakken had.



Het is te zien dat Henoch geniet van de aandacht dat hij op de foto mag. Ook hij is welkom in Grace Village.



Voor de Nederlanders was het een dankbaar karwei om alles weer in orde te maken.

Lieve vrienden,

Ik ben dankbaar dat ik in een warm land mag wonen, want als ik alleen al de foto's zie van een Nederland in de sneeuw, krijg ik het al koud! Februari is een drukke maand geweest met een groot aantal Nederlanders op bezoek die flink de handen uit de mouwen gestoken hebben. De laatste twee keukens zijn vernieuwd, afvoeren ontstopt, muren en kozijnen geverfd, muurschilderingen gemaakt, de huisjes van namen voorzien, de multifunctionele hal afgewerkt en daarnaast natuurlijk bijbelstudies voor een ieder. Het was een hele goede tijd.

## Grace Village

De school is klaar en inmiddels al volop in gebruik. Iedereen is er enorm blij mee. We hebben een nieuw plateau voor de watertanks laten maken, dit is ook klaar alleen nog niet in gebruik, omdat we geen water meer hebben om de tanks te vullen. Ook de multifunctionele ruimte is nu eindelijk klaar en al volop in gebruik. Het is prachtig geworden en de eerste dienst op zondag was een blijde gebeurtenis. Het zingen komt hier wel tien keer beter tot zijn recht! We hebben ook een heuse scheepsbel gekregen zodat we nu op zondagmorgen de klok luiden.

## Water en electra

Helaas is onze water voorraad opgeraakt. Maar we hebben het reservoir schoongemaakt en we laten het nu twee tot drie keer per week vullen met 7000 L water. We doen zuinig aan en de huisjes krijgen nu water met jerrycans die door onze ezeltjes bezorgd worden. En toen was er een geknal en vonken en dat was het einde van onze transformator en zodoende hebben we de afgelopen weken dus geen electriciteit gehad. Dat betekende weer wassen met de hand,

injera en brood op een houtvuurtje bakken en de computers in het kantoor met een generator aan de praat houden. Best even behelpen, maar goed, er is hier beter zonder electriciteit te leven dan in Nederland, dus we proberen het maar van de zonnige kant te zien. We hebben intussen al bericht gehad van het elektriciteits bedrijf dat er een nieuwe transformator aankomt, we wachten het maar rustig af. Het is altijd leuk om wat te hebben om naar uit te kijken!

## Kinderen

Met de kinderen gaat het prima, we hebben een nieuw jongetje van zeven jaar erbij gekregen, hij heet Henoch en komt uit een vluchtelingenkamp. Een leuk jochie dat nog wel een aantal kilo's aan mag komen. Mulu Alem hebben we als hoofd van de "huishouding" gemaakt, ze werkt samen met Mulugeta (onze kinderwerker) en is verantwoordelijk voor de reinheid van de huisjes en moet een oogje op de moeders en kinderen houden. Mulu Alem heeft samen met Tsega, haar assistent, de zorg voor die kindertjes die HIV-positief zijn, Eden, Terhas en Elias en daarnaast wonen

Meheret en Zaid ook bij haar in huis. Deze meisjes zijn groot genoeg om te helpen en daardoor heeft Mulu Alem meer tijd om wat andere dingen te doen. Zij is de moeder met het hoogste opleidingsniveau en de meeste capaciteiten. Met Eden, Terhas en Elias gaat het nog steeds wonderbaarlijk goed. Ze reageren goed op hun aidsremmers en zijn eigenlijk zelden ziek. Het is dat we hun HIV-status weten maar anders zou je denken dat het gewone gezonde kinderen zijn. Ook op school gaat het goed met ze. Terhas doet het dit jaar een stuk beter dan andere jaren, dus we hebben goede hoop dat ze dit jaar over zal gaan naar de tweede klas. Elias is erg bijdehand en zal ook na de regentijd al met de eerste klas gaan beginnen. Eden is een middelmatige leerling maar dat mag, we kunnen niet allemaal hoogvliegers zijn. Ook met Zaid haar gezondheid gaat het goed, ze is afgelopen week naar het ziekenhuis geweest en daar hebben ze een echo gemaakt van haar hart en alles zag er prima uit volgens de dokter. Meheret doet het uitstekend, ze is vrolijk en werkt hard. Ze helpt Gidey met injera en brood bakken en Mulualem in het huishouden.

## Bridge to Light

Volg uw hart en zoek een school voor de kansarme weeskinderen in dit kleinschalige project. Het is iedere keer weer voor ons een zoektocht om scholen te vinden die gemotiveerd zijn te sparen of een aktie te houden voor de weeskinderen. U kent het werk van Bridge to Light in Ethiopie. Daarom rekenen wij ook op uw steun om scholen te benaderen met b.v. een nieuwsbrief zodat zij zich kunnen oriënteren om een aktie of zendingsproject op te zetten. Attendeer op de website: [www.bridgetolight.nl](http://www.bridgetolight.nl) E-mail voor meer informatie: [info@bridgetolight.nl](mailto:info@bridgetolight.nl) Wij helpen u verder met materiaal.

## Sprang Capelle

Wij danken basisschool "De Bron" in Sprang Capelle voor de collecte die zij gehouden hebben voor "Grace Village".



Dit is het hele gezin dat hierboven omschreven staat.

## Veestapel & tuinen

De eerste aardappel oogst is binnen, meer dan 200 kilo mooie aardappels waarvan er een aantal zelfs voorzien waren van "vlees" (wormpjes). We hebben een gedeelte zelf gehouden en de andere helft verkocht, wat de jongens geweldig vonden, want nu hebben ze een startkapitaaltje voor hun coöperatie en ze zagen gelijk dat hun werk vruchten afwerpt. We hebben ook een goede tomatenoogst gehad. Het werk wordt nu zwaar, want er is een gebrek aan water en het wordt steeds warmer. Gelukkig hebben we nog steeds wat water in het reservoir, dat nu niet meer lekt en daar wordt nog steeds uitgepompt om de driplijnen te vullen. De jongens hebben nu allemaal een overal en gaan steeds serieuzer met "hun tuin" om. Ons jonge ezeltje is helaas doodgebeten door een slang. De wilde beesten blijven

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

**rekening 40.05.36.048**

t.n.v.: Stichting Bridge to Light te  
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

**www:bridgetolight.nl**  
**info@bridgetolight.nl**

Adres voor brieven en pakjes:  
Karin van den Bosch  
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)  
Ethiopia  
karinvandenbosch@ethionet.et

Adres in Nederland:  
Fam B. van den Bosch  
Wilhelminastraat 91  
3901 DB Veenendaal  
0318-552007  
bas.v.d.bosch@hetnet.nl

een gevaar vormen voor mens en dier. Zo hebben we afgelopen maand een aardvarken op ons terrein gehad die uiteindelijk door een auto overreden is.

## Vluchtelingen kamp

We hebben momenteel 576 kinderen en er zitten nog zeker meer dan 100 kinderen te wachten om toegelaten te worden in het kamp. We zijn nu gevraagd door de UNHCR om een aanvullend budget aan te vragen voor nog 1500 extra kinderen. Momenteel komen er meer dan 100 kinderen per maand binnen. Het probleem is huisvesting. Het kamp zit vol, er zijn bijna geen huisjes meer voor de kinderen en we hebben nu tenten gekregen van de UNHCR. Er is nu een nieuw kamp geopend in de buurt van het kamp waar we nu werkzaam zijn en ook daarvoor zijn we gevraagd om de kinderbescherming te doen.

## Kelakel

In Kelakel zijn we weer volop aan de slag. We delen iedere maand voedsel uit en gaan nu met de sociale rehabilitatie beginnen. Er is nu een coöperatie opgericht en de vrouwen gaan binnenkort met wolspinnen beginnen en daarna gaan we ze leren om tapijten te weven. Tot die tijd zijn ze begonnen met allerlei traditionele handvaardigheden zoals manden en bezems maken en katoen spinnen. De vrouwen zijn helemaal gelukkig dat ze nu wat om handen hebben. We hebben een jonge vrouw aangesteld om ze te motiveren en straks het wol spinnen te leren aan hen.

## Verkiezingen

In mei zijn er weer verkiezingen in Ethiopië en omdat het de afgelopen keer al met veel spanningen en 200 doden gepaard ging hebben we besloten om voorlopig alle bezoeken te cancellen. Het wil niet zeggen dat er wat gaat gebeuren, maar in landen als Ethiopië weet je het maar nooit en het



*Haftom pompt het water uit het reservoir voor de driplines en Anwar begint de grond.*

kan zomaar opeens omslaan en het hangt er ook vanaf wie er nu aan de macht zal komen. Dus voorzichtigheid geboden en veel gebed gevraagd hiervoor.

In Hem verbonden, Karin van den Bosch

## Om voor te danken:

- Voor kleine Henoch die bij ons is komen wonen.
- Dat er geen ongelukken zijn gebeurd tijdens de bouwwerkzaamheden.
- Dat het goed gaat met de kinderen, dat de "wilde" beesten tot nu toe uit hun buurt zijn gebleven.
- Dat er geen ongelukken zijn gebeurd toen de transformer kapot ging.
- Voor de groep vrouwen in Kelakel die zo enthousiast zijn over de hulp die ze nu krijgen.

## Om voor te bidden:

- Voor het groeiende kindertal in het vluchtelingenkamp en wijsheid om dit project goed voort te kunnen zetten en het benodigde budget.
- Voor de mensen in Kelakel die we weer een sprankje hoop hebben mogen geven, maar dat er uitsluitel zal komen over de oorzaak van hun ziekte.
- Dat Henoch snel zijn draai zal vinden in Grace Village en zal groeien in gewicht.
- Voor bescherming van ons "dorp" tegen de wilde dieren.
- Voor de komende verkiezingen.



*De multifunctionele ruimte waar iedereen heel erg blij mee is.*