



# Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Derde jaargang nummer 5 | oktober 2009

Geef Karin de hand  
op 24 oktober

5 september was  
iedereen jarig

Alle kinderen blij met  
eigen beker en bord



### Tamrat

Dankbaarheid vult ons hart over het goede nieuws dat de kleine Tamrat vrij is van Aids.



### Peuters

De baby's worden al echter peuters. Het gaat erg goed met ze. Daar zijn we heel blij mee.



### Stagnatie bouw

Door de schaarste van de cement laat helaas de bouw van de multifunctionele ruimte op zich wachten.

Lieve vrienden,

En opeens stopte het met regenen en zaten we weer middenin erg warm weer. De boeren huilen want het is twee weken te vroeg gestopt en men vreest voor de oogst.

De overgang was erg plotseling dus het is wel weer even wennen. Maar goed het is ook wel prettig om de laarzen weer te kunnen verwisselen voor teenslippers. Grace Village ziet er prachtig groen uit en binnenkort hopen we de eerste mais en spinazie te kunnen oogsten.

De afgelopen weken hebben we heel wat te vieren gehad!

### Grace Village dag

Op zaterdag 5 september hebben we wederom de jaarlijkse verjaardag van alle kinderen gevierd. Hartelijk dank dat velen van u een bordje en mok hebben opgestuurd, de kinderen waren er geweldig blij mee en hebben het vol trots mee naar hun huis genomen. Het is leuk dat iedereen nu een uniek eigen bord en mok heeft. Het leuke was dat het grootste deel van de pakjes dit jaar op tijd is aangekomen. We hebben gezellig limonade gedronken, snoepjes, koekjes en popcorn gegeten. Dit alles onder het genot van een CD met Ethiopische verjaardagsliedjes. Iedereen heeft elkaar uitgebreid gefeliciteerd en daarna hebben we The Sound of Music gekeken en dat was een enorme hit... Dawit die altijd heel beweeglijk is heeft ademloos zitten kijken!

Grace Village bestaat alweer vier jaar en daar hebben we de volgende zondagochtend bij stil gestaan. De tijd is omgevlogen, de kleintjes zijn groot geworden en nieuwe kindertjes zijn gekomen. Het blijft een wonder hoe geweldig alles eigenlijk verloopt. Iedereen is met het dorp mee gegroeid. Ik denk dat er onderling veel vriendschappen voor het leven zijn gesloten. Ondanks dat we nog volop in ontwikkeling zijn gaat het toch bijzonder goed. Echt iets om de Here voor te danken!

### Nieuw jaar

September is een drukke maand met: feestvieren...afgelopen vrijdag hebben we ook het Ethiopisch nieuw jaar met elkaar gevierd. 's Ochtends met elkaar een fijne dienst gehouden en de Here gedankt voor Zijn bewarende hand in het afgelopen jaar en gebeden voor het komende jaar.

Daarna een gezellig samenzijn met koffie en de onontbeerlijke popcorn en koekjes. De oudere kinderen hadden zich, van hun zelf verdiende geld, in het nieuw gestoken en iedereen zag er geweldig uit. Het komende Ethiopische jaar zullen er weer verkiezingen zijn en dat brengt altijd onrust met zich mee. Bidt u mee dat het allemaal goed zal verlopen?

### Bouwen

Het blijft tobben met de bouw van de multifunctionele ruimte, want het cement is nog steeds heel schaars en duur. Dit heeft alles te maken met de elektriciteit. Hopelijk zal al het noodzakelijke werk aan het Ethiopische elektriciteitsnet snel afgelopen zijn. Zodat er betere tijden aanbreken en we kunnen genieten van een constantere elektriciteit. Dan kan ook de productie van de cementfabrieken weer volop draaien. We hebben tijdelijk een bulldozer gehuurd die grond tegen het meer aan zou schuiven, maar het was te modderig om de hele klus te klaren, dus hopelijk kan hij een dezer dagen nogmaals komen om dit project verder af te maken.

### School

Met de nieuwe school in Grace Village hopen we komende week van start te gaan met de klassen 1 - 8. We hebben zes leraren in dienst genomen en we hebben klaslokalen gemaakt in de vroegere fistula wachtruimte. Die ruimte hebben we na evaluatie van onze projecten en in overleg met de donoren gesloten en we gaan ons nu meer concentreren op het bereiken van de patiënten op het platteland. Komend jaar hopen we het bestaande gebouwtje met een paar klaslokalen uit te breiden. Awash is geslaagd voor zijn toelatingsexamen voor de middelbare school. Hij had zijn examen met vlag en wimpel gehaald, hij had 99.4% en was daar natuurlijk reuze mee in zijn sas en wij natuurlijk apetrots op hem. Omdat hij zulke goede resultaten had, mag hij nog een toelatingsexamen doen voor een speciale school. Maar hij kwam me al vertellen dat hij wel toelatingsexamen wil doen maar er niet naar toe wil want hij heeft het in Grace Village nog veel te goed naar zijn zin en wil helemaal nog niet weg. Deze school staat in Mekelle en dan zou hij daar ook intern moeten wonen. Awash is verlegen en een onzekere jongen die nu steeds meer tot ontwikkeling komt.



Trotse verzorgsters en kinderwerker met de hun toevertrouwde kinderen.

Hij neemt nu in de zondagmorgendienst steeds vaker de zangleiding en je ziet hem de goede kant op gaan. Samen met Meoez en Hayelom gaat hij nu naar de middelbare school.

### Baby's

En ook de kleintjes worden groot! De meeste baby's zijn alweer echte peuters geworden en lopen inmiddels, Lea, Rahel, Daniel en Yoseph lopen nu, dus, dat is oppassen geblazen! Alleen Deborah en Tamrat nog niet. We hebben nu wel de definitieve uitslag dat kleine Tamrat HIV-negatief geworden is en daar zijn we natuurlijk geweldig dankbaar en blij om. Tamrat is een vrolijk ventje dat al heel wat afbrabbelt en je belooft met een grote glimlach. Ook probeert hij af en toe koppeltje te duikelen. Omdat hij nu aidsvrij is, is hij verhuisd van het huisje met de aidskindjes naar het huisje van Yeshiwork.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

**rekening 40.05.36.048**

t.n.v.: Stichting Bridge to Light\* te  
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

**www:bridgetolight.nl**  
**info@bridgetolight.nl**

Adres voor brieven en pakjes:  
Karin van den Bosch  
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)  
Ethiopia  
karinvandenbosch@ethionet.et

Adres in Nederland:  
Fam B. van den Bosch  
Wilhelminastraat 91  
3901 DB Veenendaal  
0318-552007  
bas.v.d.bosch@hetnet.nl

### Acties

Lunteren; dank aan de Juliana school die dit jaar bijzondere collecte heeft gehouden voor Grace Village.

### Open huis Creahof

Op 31 oktober is de jaarlijkse Creahof verkoop van creatieve decoratie en allerhande artikelen, tevens kleine rommelmarkt t.b.v. kinderdorp Grace Village. Van 10.00-16.00 uur, Polselaan 5, Veenendaal.

### Bridge to Light heet u welkom

Als Stichting Bridge to Light zijn wij bijzonder dankbaar dat Karin in ons midden is daarom heten wij u op 24 oktober hartelijk welkom op de ontmoetingsmiddag waarin Karin ons zal vertellen over de weeskinderen, het zendingswerk en de hulpverlening in Ethiopie. Met zang, presentaties, ontmoeting en verkoopkramen. Kinderoppas 0-10 jaar. Vanaf 14.00 uur inloop, start progr. 14.30 uur tot 17.00 uur. Gebouw The Shelter, Industrielaan 24, Veenendaal.

### Zieke kindertjes

Berihu is momenteel in Addis Ababa waar hij geopereerd zal gaan worden aan zijn oren. Hij heeft ernstig gehoorverlies aan beide oren en men wil kijken of men de trommelvlies kan repareren. Afhankelijk van hoeveel gehoor hij terugkrijgt zal hij zeer waarschijnlijk ook een gehoorapparaat nodig hebben. Barnabas heeft ook een aantal dagen in het lokale ziekenhuis gelegen, omdat hij een gezwel bij zijn oksel had en daarvoor intraveneuze antibiotica nodig had. Inmiddels is hij weer thuis en is hij weer vrolijk en heel ondeugend. We hadden Eden, Berihu, Rahwa, lasu, Zaid en Yonas mee naar Addis Ababa genomen voor medische check-ups en daar waren, behalve Berihu en Eden die over zes maanden weer terug moeten, verder alleen maar goede berichten. Yonas (veel vocht in zijn hoofd) doet nog steeds iedereen verwonderd staan, de dokter kon er niet over uit hoe goed hij het doet. Zaid is nog steeds stabiel na haar hartoperatie van twee jaar terug in het A.Z.U. lasu mocht zijn anti-epileptische medicijnen halveren. En als de aanvallen wegblijven mogen ze later dit jaar wellicht gestopt worden, Rahwa klaagde over gehoorverlies, maar dat moet voorlopig nog aangekeken worden. De dokter wil nog wachten om Eden aan haar oog te opereren. Hij wacht eerst maar eens af hoe het zich ontwikkelt, want hij vertelde ons dat het ook een cyste kon zijn in plaats van een tumor. Cysten verdwijnen soms vanzelf weer, Alle andere kinderen zijn goed gezond en dit jaar heeft er tot nu toe bijna niemand last gehad van malaria en dat is toch ook weer iets om dankbaar voor te zijn.

### Water

Zoals het er nu naar uit ziet lekt het gerenoveerde reservoir niet meer, dus dat ziet er heel goed uit! We zijn benieuwd hoeveel we aan verdamping gaan verliezen en bidden dat het binnen de perken zal blijven. Maar vooralsnog zijn we dankbaar dat we het konden en mochten renoveren.

Maar ook bovenal voor de regen die gevallen is en het reservoir weer mocht vullen. We zijn druk begonnen om op verschillende plaatsen stukjes grond om te ploegen en we hebben al tomaten en sla geplant. We hopen dit jaar toch een heel eind te komen met het verbouwen van onze eigen groenten. Maar wederom zal alles afhangen van water... Zonder water blijven we op de eerste plaats niet eens in leven maar ook op alle andere punten komen we niet ver; we kunnen niet bouwen en niet verbouwen, alles verdort en verdroogt en ook cement zonder water houdt geen stand...en het zelfde geldt als we het Water des Levens niet hebben, dan komen we ook niet veel verder. Nog een paar weekjes en dan hoop ik weer een kort bezoek aan Nederland te brengen. Ik zie ernaar uit u allen op 24 oktober te ontmoeten. Zie: informatie blok Bridge to Light in deze nieuwsbrief.

*In Hem verbonden. Karin van den Bosch*

### Om voor te bidden:

- Voor cement t.b.v. alle bouwprojecten.
- Voor de ooperatie van Berihu.
- Voor Eden dat de tumor of cyste zal verdwijnen.
- Voor een goede start van de nieuwe school
- Voor het nieuwe schooljaar voor alle kinderen
- Voor het nieuwe Ethiopische jaar, voor de verkiezingen, dat alles rustig zal blijven.

### Om voor te danken

- Voor Tamrat die nu vrij is van Aids.
- Voor alle kinderen die jarig waren en zo'n fijne dag hadden.
- Voor het gerenoveerde waterreservoir en de gevallen regen, zodat het ook vol mag zitten
- Voor vier jaar Grace Village en de geweldige dingen die de Here heeft gedaan in de afgelopen jaren.
- Voor de gezondheid van de kinderen en voor hun groei naar volwassenheid.
- Dank aan de Here dat Hij mij de gezondheid en kracht geeft om hier mijn werk te kunnen doen.



*Dankzij sponsorgelden, arbeid en de zegen van regen is het reservoir vol.*