



# Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Derde jaargang nummer 3 | juni 2009

De zes grootste meisjes  
wonen nu bij elkaar

Analfabetische moeders  
halen 1e certificaat

Toekomstplan: jongens-  
huis voor 12 jongens



### Waterreservoir

Het waterreservoir zal de komende tijd gerenoveerd worden. We hopen op een goed resultaat.



### Workenesh

Moeder Workenesh als kapster, zij wordt wel ontzien omdat haar gezondheid niet optimaal is.



### Kerckoortje

Onder leiding van Mulugeta vormen de jongste kinderen een kerckoortje en zingen als lijsters.

Lieve vrienden,

Na een korte en hele fijne periode in Nederland was ik weer op tijd terug voor het Ethiopische paasfeest. Dit valt precies een week na de paasviering in Nederland. Het was een geweldige dag! We hebben een donatie gekregen om alle kinderen in nieuwe Ethiopische kledij te steken...wat is iedereen daar reuze blij mee. We begonnen de dag eerst met fijne dienst, waarin een groot aantal kinderen in verschillende koortjes zongen. Daarna werd er wat lekkers gegeten en als toetje was er koffie bij mij op de veranda. Daar genoten we van de kinderen, ze hadden van alles ingestudeerd. Er waren gedichten en toneelstukjes.

Er waren gedichten en toneelstukjes. Ook hadden sommige kinderen Bijbelverzen uit het hoofd geleerd en die werden opgezegd. Het was heel indrukwekkend om bijvoorbeeld kleine Elias, twee verzen te horen opzeggen. En zelfs Ruth, een verlegen meisje, kwam opeens tevoorschijn en zei vol zelfvertrouwen een vers op. Meoez had een hele preek gemaakt die hij voordroeg. Genoeg toekomstig talent in ons midden! Iedereen genoot en het is geweldig om te mogen zien dat de kinderen heel serieus met het paasfeest bezig zijn geweest en dit ook willen uitdragen. God is aan het werk hier!

### Jongenshuis

Inmiddels hebben we drie jongens, die opeens ook wel groot zijn, daarom hebben we besloten om Mekonen, Anwar en Solomon naar het jongenshuis te verplaatsen. Dat was enorm leuk want je zag ze van de ene op de andere dag in een "kerel" veranderen. Ze vonden het allemaal best leuk, maar toch ook wel spannend; hoe zal het nu allemaal gaan? De eerstvolgende zondag hebben de acht jongens, voor het hele dorp, koffie gemaakt en zelf brood gebakken. De afgelopen weken zijn ze druk bezig geweest het huisje van een stenen muurtje te voorzien, waardoor niet iedereen zo maar binnen kan lopen. Er worden zelfs al plannen gemaakt om ook een tuintje aan te leggen. Ze hebben het er maar druk mee! Ondertussen helpen ze met eten koken, ze wassen zelf hun kleren en houden hun huisje schoon... en dat gaat ze met wat aansturing van Mulugeta toch redelijk goed af. Ze kunnen het goed met elkaar vinden en dat is ook heel belangrijk. Om de andere zaterdag heb ik Bijbelstudie met ze en na afloop loopt er altijd nog een hele zwerm jongens met me mee die dan in het Engels allerlei vragen aan mij stellen.

Er is een soort onderlinge competitie ontstaan waardoor hun Engels met sprongen vooruit gaat. Zo zien we dat de kleintjes groter worden. Het zou geweldig zijn als het in de toekomst mogelijk zou zijn een jongenshuis te bouwen dat geschikt is voor 12 jongens. Want dat is het aantal waar we rekening mee moeten houden.

### Meisjeshuisje en Workenesh

Moeder Workenesh kwakkelt al een tijdje met haar gezondheid. We hebben haar in Addis Ababa eens medisch goed laten onderzoeken. Ze heeft aardig wat gewicht verloren en daarnaast heeft ze ook regelmatig een infectie. Het blijkt nu dat ze gruis in haar nieren heeft. Het werk dat ze doet is eigenlijk te zwaar voor haar. Gezien deze omstandigheden hebben we besloten, om voorlopig, van één huisje een meisjeshuis te maken. Al de kinderen die bij Workenesh woonden zijn bij de andere moedertjes ondergebracht. Dit is gelukkig allemaal heel goed gegaan en de kinderen zijn blij in hun nieuwe huisje, er zijn nauwelijks aanpassingsproblemen geweest. Jonathan is bij mij in huis gekomen en Aster is helemaal gelukkig met haar nieuwe "broertje".

Tsega, Alemnesh en Rahwa wonen al apart en zij hebben gezelschap gekregen van Martha, Zaid en Merhawit. Workenesh hoeft alleen maar voor ze te koken. Ze moest wel even wennen aan de nieuwe situatie, maar lijkt nu toch aardig haar draai weer te vinden. Tsega was de enige die het even moeilijk had met de komst van drie andere meisjes. Maar na het opzetten van goede huisregels voor wassen en schoonmaken zag ook zij het weer helemaal zitten. Tot nu toe verloopt het allemaal prima. Ook deze meisjes hadden voor het hele dorp koffie gemaakt en brood gebakken. (We hebben hier een gewoonte van gemaakt, als je een nieuw huisje of kamer betreft). De meiden vielen me allemaal om de nek en vertelden me dat ze er echt een speciaal huisje van willen gaan maken. Ze hebben er gewoon weer nieuwe energie door gekregen. De drie andere huisjes hebben nu allemaal acht kindertjes en dat loopt op rolletjes. We hopen dat ook dit een tijdelijke oplossing is en dat we in de toekomst een speciaal meisjeshuis kunnen laten bouwen. Dan krijgen we weer ruimte vrij om nieuwe, kleine kindertjes op te nemen.



De grote jongens zien er flitsend en stoer uit in hun gekregen sport shirts.



De meisjes leren zelfstandig te leven.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

**rekening 40.05.36.048**

t.n.v.: Stichting Bridge to Light\* te  
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

**www:bridgetolight.nl**  
**info@bridgetolight.nl**

Adres voor brieven en pakjes:  
Karin van den Bosch  
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)  
Ethiopia  
karinvandenbosch@ethionet.et

Adres in Nederland:  
Fam B.van den Bosch  
Wilhelminastraat 91  
3901 DB Veenendaal  
0318-552007  
bas.v.d.bosch@hetnet.nl

#### Mijn flitsbezoek aan Nederland.

Begin april heb ik mijn voeten mogen zetten op Nederlandse grond. Het was fijn om weer bij mijn ouders te zijn. Er stonden wat zaken op het programma, om samen met het bestuur van Bridge to Light te bespreken. Maar daarnaast was er ook nog tijd voor wat noodzakelijke bezoeken zoals b.v. de tandarts. Helaas was de tijd te kort om jullie allemaal te ontmoeten. Ik hoop in het najaar nogmaals te komen en ga er vanuit dat de mogelijkheid er zal zijn u allen te ontmoeten.

#### Samuel

Met Samuel gaat het naar omstandigheden goed. De meisjes van het meisjeshuis zijn er pas nog geweest. Hij is, als gevolg van de medicijnen die hij krijgt, flink aangekomen. De zusters hebben zijn medicijngebruik flink moeten verhogen omdat hij 's nachts nogal aan het spoken was. Gelukkig schijnt dit nu onder controle te zijn.

#### Dawit

Als je veel kinderen onder je hoede hebt, dan loopt het niet vanzelfsprekend op rolletjes. Soms moet je ook zo eerlijk zijn om toe te geven dat binnen een situatie keuzes gemaakt moeten worden. Het welzijn van de kind(deren) is dan een belangrijke afweging. Dit zijn geen eenvoudige beslissingen en het doet ons pijn om zo'n beslissing te nemen. Het belang van het kind staat uiteraard voorop en we zoeken altijd naar het beste alternatief dat voor het kind mogelijk is. De omstandigheden met Dawit binnen Grace Village dwongen ons om zo'n moeilijke keuze te maken. We hebben in overleg met sociale zaken en zijn familie naar de mogelijkheden gekeken. Uiteindelijk is besloten om hem zolang bij de familie onder te brengen. In de regentijd gaat hij naar Addis Ababa, naar een opvang speciaal voor HIV/Aids-besmette kinderen. Dawit kan zich, gelukkig, ook in deze uitkomst vinden.

#### Examens

Met de andere kinderen gaat het goed, ze gaan met plezier naar school en groeien als kool. Ze doen allemaal niets liever dan zingen. Nog een paar weekjes dan begint de examentijd weer en hopelijk daarmee ook de regentijd. De moeders naderen ook hun examentijd. Ze hebben nu bijna allemaal de eerste klas afgerond en krijgen een officieel certificaat. We mogen op deze manier van de overheid door blijven gaan met het geven van onderwijs aan de moeders tot de vierde klas!

#### Bouwwerkzaamheden

Doordat al het bouwwerk van de multifunctionele zaal en de overdekte speelplaats stil ligt, lijkt het dorp op dit moment wel een bouwput. Maar goed, hopelijk komt met de regen ook hier weer verandering in en kunnen we weer met volle kracht vooruit.

#### Wind

De afgelopen weken hebben we een hele rare wind gehad, die uit de richting van Soedan kwam. Er was een zandstorm die een enorme hoeveelheid fijn zand met zich meebracht uit de woestijn.

Iedereen loopt nu met rode ogen en een verstopte neus. Gelukkig is het nu opgehouden en kunnen we weer gewoon naar buiten kijken want we hadden geen 200 m. zicht. De hevige wind heeft ervoor gezorgd dat het dak van het jongenshuis werd geblazen. Tijdens de reparatie is één van de werkers van het dak gevallen. Gelukkig was het niet ernstig, alleen wat verwondingen in het gezicht, een stijve nek en zere armen. Het had zomaar verkeerd uit kunnen pakken, maar de Here heeft hem gespaard!

#### Water

De watervoorraad blijft een probleem, maar we zijn nu druk bezig om het reservoir te renoveren door het ondermeer nogmaals goed aan te smeren. Er zijn ook plannen voor een tweede reservoir, maar dit schuiven we nog even door naar oktober.

#### Vluchtelingenkamp

Eindelijk zijn we van start gegaan met de kinderbescherming in het vluchtelingenkamp. Bethel is momenteel voor een paar dagen naar het kamp om wegwijs gemaakt te worden en daarna kunnen we volop aan de slag. We hebben een assistent voor haar gevonden die ook deze week al begint, dus dat ziet er goed uit. Ook de UNHCR (voor belangstellenden: www.unhcr.com) is blij dat we kunnen gaan beginnen, want de nood schijnt wel heel hoog te zijn. We zijn benieuwd wat we allemaal tegen zullen gaan komen en bidden voor Gods kracht en wijsheid. We weten dat het allemaal niet eenvoudig zal zijn, maar we mogen het in Zijn hand leggen.

In Hem verbonden, Karin van den Bosch

#### Om voor te bidden:

- Voor wijsheid om het goede te zoeken voor alle kinderen.
- Dat Workenesh vreugde zal kunnen vinden in haar nieuwe werk en wat voor de meisjes kan betekenen.
- Voor Samuel en Dawit
- Voor water en voor een goede regentijd
- Voor het werk in het vluchtelingenkamp
- Voor financiën om de bouw van een jongenshuis te realiseren

#### Om voor te danken

- Voor de goede overgang van de jongens en meisjes naar hun nieuwe huis en de kinderen van Workenesh naar de nieuwe gezinnetjes
- Voor het werk dat de Here doet in de harten en levens van de kinderen
- Voor bescherming op de wegen die we gaan
- Voor de werker die gespaard bleef tijdens de val.