



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Derde jaargang nummer 1 | februari 2009

Veel positief nieuws vanuit Grace Village

Nog steeds raadsels rond onbekende ziekte

VN accodeert plan vluchtelingenkamp



De kliniek

In dit gebouwtje worden de jonge vrouwen verzorgd voordat zij voor operatie worden doorgestuurd.



Stenen bewerken

De mannen hakken de stenen zodanig dat er een relief te zien is. Zo ontstaat een prachtige muur.



Kahsay

Een meervoudig gehandicapte jongen van 18 jaar. Kahsay krijgt hulp bij het zelfstandig leven en werken.

Lieve vrienden,

Ik heb op het nieuws gezien dat het bij jullie erg koud is geweest. Ik kreeg het al koud van het horen van de temperatuur... dan ben ik toch reuze blij dat ik hier woon waar het nu zo'n 35 graden is. Waar je s'ochtends een vestje aan doet omdat het wel frisjes is als het maar zo'n 20 graden is!

Ach, de Here weet waar we ons als een vis in het water voelen!

Grace Village

Momenteel klinkt in Grace Village het vrolijke getik van hamers en beitels..... er wordt weer gebouwd en dat gaat hier niet met kant en klare bakstenen, maar we krijgen zo'n 50 vrachtwagens vol met rotsblokken aangevoerd en dan zitten er zo'n 10 mannen de hele dag op die rotsen te hakken totdat er een mooie rechte steen overblijft. Echt vakmanschap dus.

We zijn nu volop begonnen met de bouw van een kerkzaal waarin ook de kleuterschool en de bibliotheek een ruimte krijgen. Iedereen is geweldig blij dat we nu eindelijk een begin hebben kunnen maken met de bouw. Iedere zondag worden we met het feit geconfronteerd dat we in een te kleine ruimte zitten. Het is een enorm blij vooruitzicht dat we straks de beschikking over een grotere ruimte zullen hebben. We zijn nu bijna 2 weken aan de slag en de fundering ligt er inmiddels al. We hopen in mei toch wel klaar te zijn. Afgelopen zondag hebben we met iedereen het werk opgedragen aan de Here.

De aanleg van de groentetuinen vordert gestaag, we hebben al tomaten en sla kunnen oogsten en tot nu toe ziet onze watervoorraad er ook nog goed uit, maar we hebben nog even te gaan voordat het weer gaat regenen.... De kinderen hebben momenteel examens dus ze zitten s'avonds

allemaal met hun neus in de boeken.

De baby's groeien goed en zien er uit als "Hollands welvaren." De kinderen tot groep 6 (vergelijkbaar in Nederland) van de basisschool zijn nu aardig gewend aan het schoolleven. Dit betekent voor hen ook een fikse wandeling van en naar school. Het is leuk om dat groepje van 12 naar huis te zien marcheren.

We zijn er inmiddels achter gekomen dat Kahsay al 18 jaar is en dan kom je toch met de vraag wat is het beste; gezien zijn meervoudig gehandicapte situatie en zijn leeftijd.

We hebben eerst nog familie gezocht maar hulp uit die hoek hoeven we niet te verwachten. De familie die er nog is wil er niet mee opgezadeld worden. Momenteel woont hij voor een periode van 6 maanden in Shire. Wij zorgen voor zijn eten en onderhoud. Hij leert nu vloermatten te weven. Het is de bedoeling dat deze worden verkocht zodat hij in de toekomst wellicht in zijn eigen levensonderhoud kan gaan voorzien. Het afgelopen jaar is hij een stuk zelfstandiger geworden, hij kan zichzelf inmiddels goed verzorgen, ook heeft hij geleerd zijn kleren te wassen. Hij probeert nu ook regelmatig zonder kruk te lopen, dus we denken dat het nu tijd wordt voor hem op "eigen benen" te leren staan.

We blijven hem natuurlijk wel van dichtbij in de gaten houden en ondersteunen. Aan de andere kant willen we hem ook stimuleren om te werken en zo een eigen bestaan op te bouwen.

Met Gidey lijkt dat prima te lukken in haar Tea-shop. Ze geniet nog met volle teugen en vandaag kreeg ze een contract aangeboden voor 20 broodjes per dag. Daar groeit haar zelfvertrouwen enorm van. Zij neemt haar werk heel serieus. De grotere jongens worden steeds zelfstandiger en ze nemen hun studie erg serieus. We zijn best trots op al deze jonge mensen die zich op deze positieve manier ontwikkelen. Met Samuel gaat het wel iets beter, hij komt mij nu iedere dag in de tuin helpen en dat gaat redelijk goed. We hopen en bidden dat hij toch nog helemaal uit zijn depressie zal komen.



Kleding uit Nederland wordt gepast.

Inmiddels hebben we na 6 maanden wachten ook ons audit report (dit is een goedkeurende verklaring van de overheid). Ieder jaar moeten de financiën gecontroleerd worden. Gelukkig is alles goed bevonden en dat is mede namens de geweldige hulp die we van het bestuur van Bridge to Light mochten ontvangen!

Aktiviteiten

Veenendaal: De kinderen van basisschool "de Burcht" hebben het zendingsgeld gespaard voor de overkapte speelruimte voor de kinderen in Grace Village. De kerstactie was een succes, wij willen u allen hartelijk danken die hieraan bijgedragen hebben.

Karin naar Nederland

Wij zien er naar uit dat Karin binnenkort naar Nederland komt. Er is nog geen definitieve datum, zodra deze bekend is zullen wij u op de hoogte brengen. Voor info kunt u ook op de website kijken: bridgetolight.nl



Karin met Rebka

Kelakel

De afgelopen weken hebben we 3 klinieken per week gehouden en toen was ons geld bijna op...We hebben het ministerie van gezondheid aangeschreven over de overdracht van de medische zorg aan de overheid. Zij stonden er echter op dat wij door zouden gaan met het verlenen van de medische zorg omdat deze als zeer effectief wordt ervaren. Zij hebben zelfs aangegeven op zoek te willen gaan naar fondsen om deze zorg te kunnen continueren. Vooralsnog heeft de WHO (World Health Organisation) toegezegd om ons nogmaals voor een periode te willen helpen. Het probleem blijft dat er nog steeds geen oorzaak van de ziekte bekend is. Alle biopten van de dieren waren mislukt en zijn afgelopen week opnieuw gedaan. We hebben er veel voor gebeden en iedereen had zijn hoop gevestigd op deze dierenbi-

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.:Stichting Bridge to Light" te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www:bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinvandenbosch@ethionet.et

Adres in Nederland:
Fam B.van den Bosch
Wilhelminastraat 91
3901 DB Veenendaal
0318-552007
bas.v.d.bosch@hetnet.nl

opten. Laten de dierenartsen nu toch een aantal dieren vinden in verschillende stadia van de ziekte met allemaal een vreemd uitzienende lever! De leverspecialisten hebben zich over de menselijke biopten gebogen. Zij hadden echter nog nooit zoiets gezien. Men denkt dat het een nieuwe, onbekende ziekte is, dus we staan nog steeds voor een raadsel met geen oplossing in zicht. Het probleem is ook dat alle verschillende organisaties zich vastklampen aan

een "theorie" wat het zou kunnen zijn en gaan dan zoeken naar bevestiging van deze "theorie." Wij zijn hier niet blij mee en hebben veel liever een team specialisten die onderzoek doen naar grond, mineralen, gif, planten, etc en zo tot een mogelijke oorzaak komen. Maar goed wij hebben het hier niet voor het zeggen en houden ons voornamelijk bezig met de patiënten-zorg en het school voedingsprogramma.

Fistel patiënten

Momenteel hebben we 2 langdurige patiënten. 1 meisje uit Kelakel die over een maand of 2 voor een 2e keer geopereerd moet worden, ze is bij ons om aan te sterken. Onlangs kwam er een meisje van 25 jaar die 10 dagen eerder bevallen was van een doodgeboren kindje en nu incontinent is van ontlasting en urine. Ze heeft zich de afgelopen dagen niet bewogen dus ze moet nu veel fysiotherapie hebben om haar weer op de been te krijgen.

Ze moet nog een maand of 3 wachten totdat ze geopereerd kan worden. Heel triest allemaal maar we zijn blij dat we wat voor haar kunnen betekenen.

Vooruitkijken

Het plan voor het vluchtelingenkamp is door de Verenigde Naties goedgekeurd en nu is het wachten nog op de uiteindelijke toestemming en tekenen van contracten.

Met grote organisaties zoals de VN is de hele procedure altijd wat gecompliceerder, dus we wachten maar rustig af wanneer we groen licht krijgen. In februari komen mijn ouders met 5 gasten om te klussen. We gaan dan onder andere alle keukentjes onder handen nemen. De stralende gezichten van moeders en kinderen zullen de moeite waard zijn. Daarna komen er gasten uit Zwitserland en Amerika.

We zijn steeds weer verbaasd, hoe de Here, mensen en organisaties op ons pad brengt. Maar eigenlijk zou dat ons niet hoeven te verbazen want dit is Zijn werk en Hij zal voorzien. Ook dankzij uw steun wordt dit werk mogelijk gemaakt.



Op de markt in Shire wordt zelfgemaakte waar verkocht

Tenslotte...

De plannen zijn er om in april naar Nederland te komen.

Ik hoop dan velen van u te ontmoeten!

In Hem verbonden,
Karin van den Bosch.

Om voor te bidden:

- Voor de bouwwerkzaamheden dat er geen ongelukken zullen gebeuren
- Voor voldoende water tot de regentijd begint
- Voor Kahsay dat hij zal leren om zelfstandig te wonen en te werken.
- Voor Samuel, dat hij weer wat beter zal worden.
- Voor de 2 langdurige fistula patiënten
- Voor de gasten en hun werkzaamheden
- Voor de plannen met de kinderen uit het vluchtelingenkamp.
- Voor een oplossing voor de onbekende ziekte in Kelakel
- Voor de plannen om naar Nederland te komen



Vrolijk naar huis met de nieuwe aanwinst.

Om voor te danken:

- Voor de eerste groenten uit eigen tuin
- Voor de bouw van de kerkzaal
- Voor hernieuwde fondsen van WHO voor Kelakel
- Voor het akkoord op het audit report
- Voor de kinderen die zich positief blijven ontwikkelen