



# Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Derde jaargang nummer 6 | december 2009

De ontmoetingsmiddag was een groot succes  
De 1 jaar oude Caleb was ernstig ondervoed  
Met hulp zetten weduwwrouwen een cooperatie op.



### Kleuterschool

De kleuters gaan naar school. Zij staan in de rij wachtend op het startsein van de juffrouw.



### Knuffels

Allen hartelijk dank voor uw bezoek aan de ontmoetingsmiddag. Het was een knuffel voor Karin.



### Weerzien

Karin ontmoet Samuel. Hij was één van de eerste baby's die zij heeft opgevangen. Hij woont in Nederland.

Lieve vrienden,

Het was geweldig om even in Nederland te kunnen zijn en zo velen van u persoonlijk te mogen begroeten. Het was voor mij erg bemoedigend om te zien hoeveel mensen er met het werk hier in Ethiopië meelevend.

Tijdens mijn afwezigheid heeft Ruth alles in goede banen geleid en na terugkomst zijn we weer met volle vaart vooruit gegaan.



Oplevering van de school voor de kinderen van Kelakel

### Grace Village

Het dak van de multifunctionele ruimte ligt er nu op en de ramen zitten erin alleen het plafond en de vloer nog en dan is het zo goed als klaar. Het ziet er prachtig uit en iedereen ziet ernaar uit dat we het in gebruik kunnen nemen. De vuilverbrandingsoven is inmiddels in gebruik genomen en het is geweldig dat we nu het afval veilig kunnen verbranden. Deze week starten we met een tweede waterreservoir en tevens met de uitbreiding van de Grace Village school waarvoor we een geweldige aanzet uit Amerika hebben gekregen. Onze watertanks moesten vernieuwd worden en toen we ze in gebruik namen brak het metalen plateau waarop ze stonden en dat moeten we nu gaan vervangen door een betonnen plateau. De komende twee tot drie maanden zal Grace Village nog even een bouwput blijven, maar hopelijk kunnen we daarna weer even zonder bouwwerkzaamheden vooruit.

### Kinderen

Met de kinderen gaat het goed, ze zijn zich nu aan het voorbereiden voor de mid-examens. Ze hebben het allemaal nog goed naar hun zin op school. Iedere ochtend wordt de vlag gehesen bij de school op het terrein van Grace Village en het volkslied gezongen.

Dat gaat steeds luider en het hele terrein kan ervan meegenieten! Ook de kleuterschool kinderen moeten nu netjes buiten in de rij gaan staan voordat ze naar binnen mogen. Het is

leuk om ze zo gedisciplineerd bezig te zien. Ook is er een nieuw kindje bijgekomen, we hebben hem Caleb genoemd. Hij is ongeveer een jaar oud en ernstig ondervoed. Hij was achtergelaten ergens in Shire en de eerste paar dagen klampte hij zich aan zijn nieuwe moeder Yenesesh vast, uit angst om weer in de steek gelaten te worden. Nu is hij inmiddels aardig gewend en gaat hij iedere middag met de andere peuters naar de crèche. Berihu is goed hersteld van zijn ooperatie en lijkt nu wel een beetje beter te horen. Over een paar maanden moet hij weer terug naar Addis Abeba voor controle.

Vanaf mijn volgende brief zal ik er iedere keer een huisje uitlichten, zodat u weet wie waar woont en het persoonlijke wel en wee van de kinderen aan bod komt.

### Veestapel & tuinen

Toen ik thuis kwam bleek dat de ezel was bevallen, tot groot plezier van de kinderen. We hebben inmiddels ook tomaten uit eigen tuin en er zit nog genoeg water in het reservoir dus ook de overige groenten beginnen nu te komen. We zijn enorm blij dat het reservoir nu niet meer lekt en we langzaam maar zeker een groter stuk van het land kunnen gaan bewerken.

### Vluchtelingenkamp

We hebben inmiddels 300 alleenstaande kinderen onder onze hoede in het kamp, maar er komen er deze maand nog zeker 100 bij. De verwachting is dat we er eind van het jaar bijna 500 zullen hebben. Het merendeel van deze kinderen hebben we naar school kunnen sturen, de 17-jarigen hebben nu land gekregen en daar zullen ze de komende maanden met onze hulp een eigen huisje moeten bouwen

### Bridge to Light

In de eerste plaats denken we terug aan de geweldige bijeenkomst die we gehad hebben op 24 oktober. Er was een goede opkomst met zo'n 160 mensen. We hebben genoten van alles wat verteld werd. In het bijzonder de presentatie die Karin heeft gegeven waarin alle projecten aandacht kregen.

Ook was er een gezellige markt zodat we tijdens de pauze ruimschoots konden genieten van alle koopwaar ten goede van al het werk wat Karin doet in Ethiopië. Wij willen u allen hartelijk danken voor uw betrokkenheid.



omdat ze na hun 18e niet meer onder onze zorg vallen. De afgelopen week zijn we begonnen met de bouw van een kindvriendelijk centrum in het kamp en zal in januari klaar zijn.

Voor het komend jaar staat er een nieuw kamp op het programma en we zijn gevraagd om ook daar de kinderbescherming te gaan doen. Het is een hele uitdaging maar tot nu toe is iedereen heel erg tevreden over het werk wat we doen.

### Leverziekte

Er is nog steeds geen oorzaak gevonden voor de leverziekte en het lijkt erop dat we het op steeds meer plaatsen ontdekken. We proberen nu de zorg voor de patiënten zoveel mogelijk weer door de overheid te laten doen, alhoewel we wel een oogje in het zeil blijven houden. We gaan nu weer terug naar het oorspronkelijke gebied van

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

**rekening 40.05.36.048**

t.n.v.: Stichting Bridge to Light\* te  
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

**www:bridgetolight.nl**  
**info@bridgetolight.nl**

Adres voor brieven en pakjes:  
Karin van den Bosch  
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)  
Ethiopia  
karinvandenbosch@ethionet.et

Adres in Nederland:  
Fam B. van den Bosch  
Wilhelminastraat 91  
3901 DB Veenendaal  
0318-552007  
bas.v.d.bosch@hetnet.nl



Kinderen in de klas van de  
Grace Villageschool

Kelakel waar we indertijd ook zijn begonnen en daar willen we de mensen een handje gaan helpen om weer een bestaan op te bouwen. Er is inmiddels een coöperatie opgericht door een groep weduwna's. Ook gaan we ze helpen met het opzetten van een melkboerderijtje.

Inmiddels blijft het onderzoek naar de oorzaak gewoon doorgaan en daar blijven we ook nog zijdelings bij betrokken. We blijven bidden voor een spoedige oplossing, want er overlijden nog steeds teveel mensen! School voor de zieke bevolking Dankbaar zijn we dat we ook een schooltje hebben kunnen bouwen voor de kinderen van deze zieke bevolking. Net voordat ik naar Nederland kwam was de oplevering en het was echt een feest. Zij hadden geen schooltje zoals wij dat in Nederland kennen. Het was, of in de open lucht of een leger tent die wij 2 jaar geleden geplaatst hadden. U kunt zich voorstellen wat een vooruitgang. Hierdoor kunnen de kinderen het hele jaar naar school, ook als het regentijd is en dat is winst voor de ontwikkeling en hun toekomst.

### Registratieperikelen

De Ethiopische wetgeving is veranderd en dat betekent dat alle organisaties moeten herregistreren, die krijgen dan een soort status als liefdadigheidsinstelling. Inmiddels hebben we dit proces afgerond en zijn nu voor een jaar geregistreerd, maar we willen gelijk van de gelegenheid gebruik maken om een aantal zaken te verbeteren. Tot nu toe waren we in Ethiopie geregistreerd als The Oasis Foundation, een internationale stichting, maar na overleg met Bridge to Light en The Oasis Foundation hebben we besloten om al het werk nu onder te brengen in een Ethiopische liefdadigheidsinstelling die we in Ethiopie "Abraham's Oasis" gaan noemen. We zullen de komende weken aan dit proces verder werken en hopelijk kan ik u in mijn volgende nieuwsbrief meer daarover vertellen.

### Tenslotte

En dan naderen voor u de kerstdagen weer en een nieuw jaar. Voor ons komt kerst pas in januari en het nieuwe jaar in september. Hier hoeven we niet te dromen van een witte kerst en het "kerstsfeer" plaatje ziet er hier dan ook heel anders uit dan in Nederland. Hoge temperaturen, geen versierde boom en geen kerstdiner. Wij houden onze kerst en nieuwjaar maar heel



Blij met de nieuwe school op eigen terrein

eenvoudig. Het komende jaar ziet er hier voor de meeste mensen in Ethiopië erg somber uit, want er komt een hongersnood aan. Vandaag vertelde de magazijnmeester me dat er in het stadje Shire al heel wat mensen in de problemen zitten, omdat ze de voedselprijzen niet meer kunnen opbrengen. Door de schaarste zullen de prijzen omhoog schieten, dan kan er nog wel voedsel zijn, maar men kan het niet kopen. Voor ons zit er niet een uitgebreid diner in. Gelukkig heeft kerst niets te maken met sneeuw, veel eten en versierde bomen, het echte kerstfeest vieren we als we denken aan het geweldige geschenk dat God aan deze wereld gaf.... Zijn enig geboren Zoon, zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16) Dan hebben we een hart vol dankbaarheid, omdat we een hoopvolle toekomst hebben! Ik wens u hele fijne dagen toe en Gods rijke zegen voor het komende jaar.

In Hem verbonden, Karin van den Bosch

### Om voor te danken:

- Voor de fijne tijd in Nederland
- Dat Caleb een plekje in Grace Village heeft gevonden en dat het goed gaat met Berihu
- Voor de voorspoedige herregistratie
- Voor voldoende water voor de tuinen en de eerste groenten uit eigen tuin
- Voor de voorspoedige voortgang van de bouwwerkzaamheden
- Voor de financiën om al deze werkzaamheden te kunnen doen.

### Om voor te bidden:

- Dat Caleb snel zal wennen en zich veilig zal voelen
- Voor veiligheid met alle bouwwerkzaamheden
- Voor de kinderen in het vluchtelingenkamp
- Voor de mensen met de leverziekte en dat er snel een oplossing zal komen
- Voor de registratie van Abraham's Oasis
- Voor de hongersnood die er aan komt