



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Derde jaargang nummer 4 | augustus 2009

De storm heeft
veel aangericht.
Baby's groeien als kool
Kinderen doen
het goed op school



Awash
Awash hoopt komend jaar naar de middelbare school te gaan.



Eden
In september wordt Eden geopereerd. Laten we bidden voor haar genezing.



Teashop
Ook het dak van het theehuis werd vernield door de storm. Gelukkig geen gewonden.

Lieve vrienden,

Ach, wat hebben de kinderen zitten zweten op hun laatste toetsen van dit jaar. Je kon een speld horen vallen in Grace Village! Maar ze hebben het er allemaal goed vanaf gebracht. Iedereen behoorde wel tot de top 10 in zijn klas. Awash heeft toelatingsexamen gedaan voor de middelbare school. Het is nu wachten op de uitslag, maar hij was wel de eerste van zijn klas dus we hopen dat hij het er wel goed vanaf heeft gebracht.

Natuurlijk ben ik naar de rapportuitreiking geweest. Awash heeft speciaal gevraagd of ik naar zijn school wilde komen. Dat was heel leuk, ze speelden een aantal spellen tussen de leraren en de ouders. Een spel was het ouderwetse touwtrekken, alleen trokken beide partijen zo hard dat het touw doormidden brak. Men knoopte het gewoon weer aan elkaar, maar natuurlijk ging dat de tweede keer ook weer mis. Tot grote hilariteit van iedereen. De kinderen die op de andere school zaten waren eerder klaar met hun uitreiking dan Awash, dus iedereen kwam naar Awash's school. Toen het zijn beurt was om zijn diploma in ontvangst te nemen renden alle kinderen van Grace Village naar voren. Dat was heel ontroerend want normaal gesproken komen de ouders en de broers en zussen naar voren om een foto te laten maken als hun kind het diploma in ontvangst neemt. Awash heeft heel veel broertjes en zusjes en die wilden er allemaal bij zijn! Echt bijzonder om te zien hoe de kinderen in Grace Village met elkaar omgaan en voor elkaar zorgen!

Jongenshuis

De jongens hebben het goed met elkaar in het jongenshuis. Er is regelmatig overleg over wat er gebeuren moet. en zo hebben ze nu zelf een muurtje gebouwd om hun terreintje af te schermen en tevens is er een begin gemaakt met de aanleg van een tuintje. Ze proberen er echt een "thuis" van te maken. Tijdens de vakantie hebben ze allemaal een taak op het terrein van Grace Village gekregen. Zij kunnen hiermee een leuk zakcentje verdienen. Ik ben echt geweldig onder de indruk, ze werken heel hard en hebben er ook nog plezier in! Het valt niet alleen mij op, iedereen roept erover. En als er ergens een klus geklaard moet worden dan zijn zij de eerste die erbij gehaald worden.

Dus dat is wel wat om trots op te zijn! Het is goed dat ze nu leren werken en tegelijkertijd met geld om leren gaan. Dan hebben ze straks als ze de maatschappij ingaan al weer een kleine voorsprong.

Meisjeshuis

Ook de meisjes zijn op verschillende plekken aan het werk gezet en ze zetten zich net zo in als de jongens. 3 meisjes geven les aan de jongere kinderen. 1 meisje werkt in de Fistula Wachtruimte en 2 meisjes werken bij mij in huis.

Kinderen

Eden hebben we mee naar Addis Ababa genomen, voor een extra onderzoek aan haar oog. We vinden dat het steeds meer en meer gaat hangen. Ze blijkt een tumor achter haar oog te hebben. Waarschijnlijk is hij goedaardig en kan het weggehaald worden. Dus in september hopen we haar weer naar Addis Ababa te brengen waar ze een tweetal operaties zal ondergaan. De baby's zijn nu bijna allemaal weer van de fles af en dat is een opluchting! De babymelk is enorm in prijs gestegen en kost net zoveel of misschien zelfs wel meer dan in Nederland.....

Joseph en Rahel hebben hun eerste wankle stapjes gezet. Kleine Tamrat groeit goed en is al een stevig ventje aan het worden.

Ook de moeders hebben nu de eerste klas afgerond en ze zijn allemaal overgegaan naar de tweede. Ze kunnen nu redelijk lezen en schrijven en zijn daar natuurlijk trots op!

School

We zijn al een poosje bezig de voor en tegens, van het onderwijs van de kinderen te bekijken. Hoewel we in het begin gezegd hebben dat we de kinderen willen laten integreren in de lokale gemeenschap blijkt dat in de praktijk toch erg tegen te vallen. De kinderen hebben meer aandacht nodig en meer stimulatie op school. Na overleg met de lokale overheid hebben we toestemming gekregen om een soort sateliet school van de lokale school op te zetten in Grace Village met eigen leraren. Dit betekent kleine klasjes met meer persoonlijke aandacht voor het leerproces van de kinderen. Met deze mogelijkheid zijn we natuurlijk erg blij! De enige voorwaarde die de overheid stelt is dat we een schooltje zullen moeten bouwen voor de kinderen.



De schoolgaande kinderen met kinderwerker

Inmiddels heeft de Here al in de financiële middelen voorzien. Nu kunnen we binnenkort bespreken hoe we dit verder op poten gaan zetten.

Regen en bouwen

Gelukkig hebben we nog net voor de regentijd de werkzaamheden van het aansmeren van het reservoir kunnen afronden. Inmiddels zijn de eerste buien weer gevallen zodat we de overige bouwwerkzaamheden ook zouden kunnen oppakken zodat we verder kunnen bouwen, helaas is het cement momenteel enorm duur! Daarnaast heeft de bestelling die we hebben lopen, de nodige achterstand opgelopen doordat de fabriek ook te kampen had met weinig elektriciteit. Dus voorlopig ligt al het bouwwerk nog stil!

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light* te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www:bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:

Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinvandenbosch@ethionet.et

Adres in Nederland:

Fam B. van den Bosch
Wilhelminastraat 91
3901 DB Veenendaal
0318-552007
bas.v.d.bosch@hetnet.nl

Acties

Veenendaal; De Oude kassa verkoopt gebruikte artikelen voor goede doelen, 50% van de juli opbrengst is voor Grace Village. Voorthuizen; de gasten van camping Het Beloofde Land hebben tijdens hun vakantie actie's gehouden met een prachtige opbrengst voor Grace Village.

Bridge to Light

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven, gebed en financiële steun om het werk van Karin mogelijk te maken. Ook kunt u ons financieel helpen door dit project aan te bevelen bij de zendingscommissie van de school of uw kerkelijke gemeente. Ook bij een jubileum kan aan dit project gedacht worden.

Open Huis Creahof

Op 31 oktober zal op de Polselaan 5 in Veenendaal een verkoop gehouden worden van leuke creatieve hebbedingetjes van 10.00 - 16.00 uur t.b.v. kinderdorp Grace Village.

Het begin van de regentijd wordt altijd gekenmerkt door harde wind en wilde buien. Maar dit jaar was er wel heel erg veel wind! Op vrijdag kwam het door het dak in het kantoor waardoor onze plafondplaten helemaal krom trokken, de dag daarna waaide het dak van de Teashop, de container en het magazijn, dat halfvol met eten lag. Nog 1 dag later hadden we overstroming in Ruth's huis, omdat iemand had vergeten een kraan dicht te draaien.

Inmiddels ligt het dak weer op het magazijn, het dak van het kantoor laten we veranderen en daarna doen we de Teashop. Het bijzondere was dat de Here binnen een week voor de financiën zorgde om de nodige reparaties uit te voeren! Gelukkig was er niemand gewond geraakt en was het alleen maar materiele schade.

Water

Er wordt ook nog gegraven naar water en men is ervan overtuigd dat we een goede voorraad zullen aanslaan. Het is ongelooflijk, maar men is met een hamer en een beitel inmiddels zo'n 7 meter door een rotsblok aan het hakken. Gelukkig hebben we op dit moment ook weer gewoon water uit de kraan. Het is altijd heerlijk om eindelijk weer eens een douche te kunnen nemen!

Koeien en groenten

We zijn druk met het maken van plannen om het aantal koeien uit te breiden zodat we meer inkomsten kunnen genereren voor Grace Village.

Met de nieuwe wetgeving in Ethiopie mogen we meer activiteiten ondernemen om hiermee inkomsten te genereren dus dat is heel erg positief voor ons.

Prijs

Dit jaar hebben we van de lokale overheid de eerste prijs gekregen voor het werk wat we hier doen. Daar zijn we ontzettend blij mee. 'sZondags hebben we de prijs in de dienst aan de Here gegeven want zonder Zijn hulp zouden we nooit kunnen doen wat er allemaal gedaan wordt.

Vluchtelingenkamp

We zijn volop actief in het vluchtelingenkamp en hebben al aan ruim 26 kinderen onderdak kunnen bieden. De kinderen zijn zo blij dat we ze helpen en ze zijn gemotiveerd om er wat van te maken. Wij zijn daar, namens de kinderbescherming, verantwoordelijk voor ruim 400 kinderen met speciale aandacht voor de alleenstaande kinderen. Dit zijn kinderen die zonder toezicht van een volwassene in het kamp wonen. Er zijn naast de 26 kinderen nog 76 kinderen die binnenkort in het kamp

arriveren maar waarvoor nog huisvesting gezocht moet worden. We zijn begonnen met de bouw van een soort inloopcentrum voor de kinderen, zodat we daar regelmatig iets kunnen organiseren voor de kinderen. Het is hartverscheurend om de verhalen van deze kinderen te horen, ze zijn gevlucht, misbruikt en uiteindelijk in de steek gelaten door mensen die ze vertrouwden..... In het kamp staan ze bloot aan veel risico's zoals kinderhandel, kindermishandeling, verkrachting en misbruik. Je moet er maar niet te lang over nadenken want als het aan mij lag dan zou ik ze allemaal naar Grace Village halen en vertroetelen, maar helaas dat is niet mogelijk.

We zijn hard aan het werk om alle kinderen te motiveren om naar school te gaan, dan zijn ze in ieder geval in een veilige omgeving.

De kans is groot dat we binnenkort ook de alleenstaande ouderen onder onze hoede krijgen want ook daar is geen zorg voor.

Het blijft steeds bemoedigend dat de Here het werk zo geweldig blijft zegenen en te weten dat er zovelen dit werk in hun hart en gebed meedragen. Heel hartelijk dank daarvoor!

In Hem verbonden. Karin van den Bosch

Om voor te bidden:

- Voor wijsheid bij de overwegingen voor de Grace Village school en uitbreiding van de koeien.
- Voor de kinderen dat ze de vreugde en inzet in het werk zullen houden
- Voor Eden die in september geopereerd moet worden.
- Voor water in de put die gegraven wordt.
- Voor al de mensen maar met name de kinderen in het vluchtelingenkamp

Om voor te danken

- Dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd toen de daken eraf vlogen.
- Dat de kinderen en moeders het goed gedaan hebben op school
- Dat de Here in alle benodigde financiën voorziet.
- Voor de bemoediging van de overheid.

