



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Derde jaargang nummer 2 | april 2009

2 vondelingetjes
in Grace Village

Ezels lossen
waterprobleem op

Bijna 50 kinderen
binnen Grace Village



Samuel

Hij betekende veel voor de andere kinderen. Nu heeft hij zelf veel aandacht en gebed nodig. Bidt u mee!!



Deborah

Geweldig dat Deborah gevonden is. God heeft een plan met haar en al de kinderen binnen Grace Village



Mekonen

Hij heeft inmiddels al veel geleerd en gaat leuk om met zijn vele broertjes. Op de schouder Barabbas.

Lieve vrienden,

Alle moeders lopen rond met een grote glimlach op hun gezicht want ze zijn reuze trots op de prachtig gerenoveerde keukentjes, die er met zoveel liefde voor hen gemaakt zijn door de groep mensen, die uit Nederland kwamen, in februari. Ook is het halve dorp van een fris nieuw verfje voorzien, dus we kunnen er weer even tegen. Daarnaast zijn er heel wat uurtjes gestoken in het gebruiksklaar maken van de computers, die we, met de container, eind 2008 mochten ontvangen. Het is geweldig als er mensen komen die zich met hart en ziel willen inzetten voor het werk hier.

Grace Village

Schreef ik in mijn vorige brief nog dat we het vrolijke getik hoorden van de hamers en beitels die de stenen aan het hakken waren...momenteel is het heel erg stil. Helaas hebben we de bouw stil moeten leggen omdat het water op is. Ons jaarlijks terugkerende probleem dat hopelijk dit jaar opgelost zal gaan worden. We hebben voorlopig twee ezeltjes gekocht. Die lopen de hele dag met jerrycans gevuld met water, dat we uit een bron uit de buurt halen. De afgelopen weken is het heel erg warm geweest met temperaturen tot over de 50 graden.

Gelukkig heeft het nu een dag flink geregend en is alles weer een beetje afgekoeld. En we waren natuurlijk dolgelukkig met deze bui die onze watervoorraad weer een beetje op peil bracht. Verder hebben we momenteel 49 kinderen! Op een dag werd kleine Tamrat gebracht, een vijf dagen oude baby met aids die op de vuilnisbelt gevonden is. Hoe triest om zo je leventje te moeten beginnen maar aan

de andere kant weer geweldig dat zelfs op de vuilnisbelt de Here je ziet en zorgt dat je gevonden wordt en op een beter plekje terecht komt. Tamrat betekent "wonder" in de Amhaarse taal. Het is al een wonder als je hem nu ziet met zijn bolle wangtjes en pientere oogjes.

Daarna kwam Deborah binnen, een twee maanden oude baby die gevonden werd op een busstation.....ook zij kreeg een plekje in Grace Village en groeit als kool. En zo groeit de Grace Village familie maar door! We zijn trots op al deze kinders die boven hun moeilijkheden uit lijken te groeien. Over Samuel hebben we erg veel zorgen. Hij probeerde op een gegeven moment brand te stichten in Grace Village en we hebben toen moeten besluiten om hem ergens anders naar toe te brengen. Hij is nu voor een aantal maanden naar de Katholieke zusters in een nabije plaats gegaan. Deze zusters vangen patiënten op met een psychiatrische aandoening. Tot nu toe krijgen we, daar vandaan, positieve berichten over Samuel. We zijn ook al een paar keer op bezoek geweest en het lijkt

iets beter met hem te gaan. Hij heeft het er af en toe zelfs over dat hij weer naar Grace Village terug wil. Voorlopig blijft hij er nog wel een paar maanden en daarna gaan we opnieuw bekijken of hij terug kan komen. Het probleem is dat er hier in Ethiopië heel weinig

is op het gebied van kinderpsychiatrie en dat is toch wel heel triest. Je voelt je soms erg machteloos vooral als je een kind hebt waar je op een gegeven moment geen kant meer mee op kan. De Here weet dit ook en we zijn dan ook dankbaar dat we een tijdelijke oplossing hebben gevonden. De andere kinderen vergeten "hun zieke broertje" niet en schrijven hem regelmatig een briefje.

Het is fijn om de ontwikkeling in de kinderen te zien. De meest opvallende verandering vind ik zelf in Henoeh. Henoeh het straatjochie dat op vijfjarige leeftijd bij me binnen kwam en nu ruim zes jaar later veranderd is van een schoffie in een leuk en lief jochie. We dachten dat het altijd wel een ondeugd zou blijven. Zijn broeken waren altijd gescheurd en vuil. Maar de laatste maanden blijft alles schoon en netjes en is hij een ontzettend lief broertje geworden voor Barnabas en Joseph. Ook in de andere ondeugden zoals Semere en Mekonen is er langzaam maar zeker een verandering merkbaar en dat is heel fijn om te zien. Natuurlijk blijven het kinderen. Maar ik wens u allemaal kinderen toe zoals de 49 die hier toch in vrede bij elkaar moeten wonen. Ik ben apetrots op ze!

Er is een nieuwe medewerkster, genaamd Bethel, bij gekomen. Een jonge vrouw die het project in het vluchtelingenkamp zal gaan leiden. Omdat dat project pas in april gaat beginnen, hebben we haar ingezet in het geven van bijles aan de eerste tot derde klas. Omdat Bethel heel goed Engels spreekt, is in de afgelopen weken het Engels van de kleintjes met sprongen vooruit gegaan. Ze vinden het allemaal prachtig. Voor de oudere kinderen hebben we een grote broer/grote zus project opgestart.



De bedoeling is dat de oudere kinderen medeverantwoordelijk worden voor een jonger kind. Met ze praten en adviseren enz. De oudere kinderen hebben dit heel serieus opgepakt en je ziet nu regelmatig ergens een groepje kinderen zitten die bijles of advies krijgen. De oudere kinderen groeien ook door de nieuwe verantwoordelijkheid die ze hebben gekregen.

Fistula patiënten

Eén fistula patiënt is er naar Mekelle gegaan voor een operatie. Een ander meisje is voor een aantal weken terug naar haar familie, omdat ze erge heimwee had en ook omdat ze gehoord had dat haar moeder ziek was.

We hopen de komende maanden het platteland op te gaan om patiënten te vinden en onderwijs te geven aan vroedvrouwen.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light" te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www:bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinvandenbosch@ethionet.et

Adres in Nederland:
Fam B.van den Bosch
Wilhelminastraat 91
3901 DB Veenendaal
0318-552007
bas.v.d.bosch@hetnet.nl

Aktiviteiten

Afgelopen periode hebben 2 scholen actie gehouden, ook via sportieve activiteiten mochten wij een waardecheque voor Grace Village ontvangen.

- De kinderen van "De Bron" in Sprang Cappelle hebben gespaard voor de weeskinderen in Grace Village
 - De kinderen van "De Ceder" in Veenendaal hebben gespaard voor de overdekte speelplaats in Grace Village
 - Stichting Scoren met 1 doel uit Veenendaal heeft op sportieve wijze hun beste beentje voorgezet en een waardecheque overhandigd voor de straat- en weeskinderen in Grace Village.
- Stichting Bridge to Light is iedere keer verrast door dit soort actie's. Heel hartelijk dank, ook aan onze trouwe gevers uit onze achterban. Dat de Here u mag zegenen voor al uw medeleven in gebed en gaven. Met dank aan onze sponsors voor deze nieuwsbrief.



Gezondheids projecten

We hebben een Zwitserse organisatie op bezoek gehad die voor drie jaar al onze gezondheid gerelateerde projecten gaat ondersteunen. Daarnaast hebben ze een auto gedoneerd die over een week of twee bij ons voor de deur zal staan. Het is elke keer weer wonderbaarlijk hoe de Here in alles blijft voorzien.

Berhin heeft haar opleiding als gezondheidsonderwijzeres afgerond. Vanaf april hopen we het platteland op te gaan om onderwijs te geven. We hebben een heel dynamisch programma opgezet en ze heeft er erg veel zin in.

Aids patiënten

We ondersteunen momenteel ruim 40 Aids patiënten die we drie tot zes maanden voedselhulp geven. Het grootste wonder blijft onze aids counselor Ethiopia. We dachten allemaal dat ze niet lang meer te leven had, maar nadat ze weer met aidsremmers is begonnen is ze weer helemaal opgeknapt. Ze loopt nu het meeste van de tijd zonder looprekje en is aardig in gewicht toegenomen. Een geschiktere counselor zouden we echt niet kunnen vinden. Ze voelt de mensen aan en durft, op een positieve manier, open over haar ziekte te praten. Tevens maakt ze van de gelegenheid gebruik om de mensen te vertellen over de Here Jezus.

Kelakel

De afgelopen weken leken de patiënten uit de drie gebieden ,met de leverziekte, het aardig goed te doen en zagen we een afname in het aantal nieuwe patiënten.

Helaas lijkt het aantal patiënten nu weer toe te nemen en hebben we nog steeds geen uitsluitsel over de oorzaak van de ziekte.

Omdat de mensen nu weten wat voor soort symptomen

we behandelen, komen er ook steeds meer mensen uit andere gebieden naar de klinieken. Wat wij doen in deze gebieden gaat over van mond op mond tot in de afgelegen plattelandsgedebieden. Omdat de mensen nu hoop hebben op genezing, komen ze te voorschijn. We gaan nu pas een beetje ontdekken dat de ziekte een veel uitgestrekter gebied beslaat dan dat we oorspronkelijk dachten. De komende maanden gaan we onderzoeken hoever deze ziekte zich heeft uitgebreid. Tegelijk blijven we wachten op de deskundigen en hopen dat zij met een oorzaak voor deze ziekte zullen komen.

Het schoolvoedingsprogramma in Kelakel hebben we gestopt omdat er ingebroken is in ons magazijntje en de suiker en de bekers gestolen waren. We hebben het eten wat nog over was verdeeld onder alle kinderen. Het was uiteindelijk toch de bedoeling geweest om het school voedingsprogramma eind mei te stoppen, omdat er via de FAO en World Food Programm meer voedsel hulp zou gaan komen. We hebben besloten om wel de weeskinderen van voedsel te blijven voorzien.

Tenslotte...

Begin april zal ik voor een aantal dagen in Nederland zijn. Helaas was de tijd te kort om een ontmoetingsdag te organiseren, maar wie weet lukt het nog om dat wat later dit jaar te realiseren.

In Hem verbonden, Karin van den Bosch



Om voor te bidden:

- Voor de kinderen in Grace Village, dat ze op de positieve weg door blijven gaan.
- Voor veiligheid, we reizen heel wat af in een week.
- Voor Samuel, dat hij weer beter zal worden en bij ons terug kan komen..
- Voor de fistel patiënten en de uitbreiding van onze gezondheidsprojecten.
- Voor Ethiopia en de Aids patienten die we helpen.
- Voor de plannen met de vluchtelingen kinderen
- Voor een oplossing voor de onbekende leverziekte
- Voor mijn reis naar Nederland

Om voor te danken

- Voor de kinderen en hun positieve ontwikkeling.
- Voor de nieuwe kindertjes die een thuis vonden in Grace Village
- Voor voldoende financiën om de verschillende projecten te doen.
- Dat Berhin haar opleiding heeft afgerond en ons nu weer kan komen helpen.
- Voor de groep vrijwilligers en al de werkzaamheden die ze voor ons hebben uitgevoerd.
- Voor de trouwe achterban in Nederland, die trouw blijft bidden en geven voor het werk hier in Ethiopia.