



Karins Nieuwsbrief

Stichting Bridge to Light

Tweede jaargang nummer 6 | december 2008

Boekhouder neemt last van schouders

Aids-patienten komen net door moeilijkste periode heen

WHO hulp voor Kelakel



Bethlehem

Ons nieuwe meisje van 3 jaar dat pas is binnengekomen. Zij wordt met warmte ontvangen in Grace Village



Samuel

Een levenslustige jongen was het, door extra aandacht hopen we dat hij de toekomst weer in durft in te kijken.



Ethiopia

Moedertje met aids zorgt voor de aids-kinderen. Zij is zo dankbaar dat haar gezondheid weer mogelijkheden biedt.

Lieve vrienden,

Nog een paar weken en het is weer kerstfeest en daarna komt oud en nieuw...

Deze tijd wordt vaak gebruikt om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Terwijl ik terugblikte besepte ik dat ondanks het drukke jaar er zoveel momenten waren waarin we Gods Hand mochten ervaren.

Grace Village

Het kinderaantal groeide naar 47...vier kinderen werden er door hun familie teruggehaald waarvan er uiteindelijk twee zelf weer naar Grace Village terug kwamen. We hebben momenteel vier baby's die jonger dan zes maanden zijn en dankzij de goede zorg van onze huismoeders zien ze er allemaal heel welvarend uit. Het laatste kindje dat kwam is Bethlehem, ze is een lief meisje van drie jaar oud, die misbruikt werd in de bar waar haar moeder werkte. De eerste nacht dat ze bij ons was, wilde ze op een mat op de grond slapen en weigerde om in een bed te slapen. Wobet, haar "nieuwe" moeder ging toen maar bij haar op de grond liggen en uiteindelijk zijn ze toch samen in bed beland. Het is aandoenlijk om de liefde en zorg van de moeders te zien voor de kinderen die aan hun zorg worden toevertrouwd. Yonas werd geopereerd aan zijn waterhoofd en doet het bijzonder goed. Het lopen gaat een stuk beter, hij trilt een stuk minder en hij ontwikkelt zich goed alhoewel hij volgens de CT-scan bijna geen hersenweefsel meer had! Kahsay die gehandicapt is kreeg een

nieuwe kruk en leert matten vlechten, hij gaat tevens naar school. We werken er naar toe dat hij straks in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Zaid doet het wonderbaarlijk goed na haar hartoperatie van vorig jaar. Ze is goed aangekomen en haar bloedwaarden blijven stabiel, ze kan volop met alles meedoen. Meoez werd niet toegelaten op de speciale school, maar daar heeft hij niet lang over getreurd, Hij is blij dat hij nog wat langer bij ons kan blijven. Terhas, Eden, Elias en Dawit doen het redelijk goed met hun aidsremmers alhoewel Dawit toch wel wat achteruit lijkt te gaan. Gidey doet het uitstekend in de T-shop. De brood- en thee verkoop doet het goed en ze geniet met volle teugen van deze uitdaging. We zijn nu buiten het theehuisje een veranda aan het maken zodat we wat meer ruimte hebben voor de mensen. Het is geweldig om de positieve ontwikkeling van de kinderen te zien en ze naar een stuk volwassenheid te mogen helpen. Helaas gaat het momenteel met Samuel wat minder goed. Hij lijkt depressief te zijn en is momenteel onder behandeling van een psychiater en krijgt medicijnen.

Het is ontroerend om te zien hoe ze de kindertjes in hun hart hebben genomen en daar al hun liefde aan kwijt kunnen. Ook met Ethiopia gaat het wonderbaarlijk goed, ze is enorm aangekomen, loopt de meeste tijd zonder haar looprekje en is gelukkig nu haar gezondheid verbeterd is. Er zijn nu nieuwe medicijnen voor Aids gekomen waardoor ze maar een tablet hoeft te slikken inplaats van drie verschillende. Terugkijkend op het afgelopen jaar was een van de hoogtepunten een dag van gebed die we in oktober gehouden hebben. Geweldig om met zijn allen voor allerlei zaken voor Gods troon te mogen komen. Een ander hoogtepunt was de komst van de nieuwe auto, we hebben al vele malen tegen elkaar gezegd hoe blij we zijn met dit nieuwe vervoermiddel. Ook de hulp van vrijwilligers is niet onopgemerkt gebleven, nieuw gemetselde en geverfde muren, gerepareerde afvoeren, omgelegde leidingen...geweldig als mensen willen komen om een paar weken de handen uit de mouwen te steken!

Intussen hebben we ook financiële middelen gekregen om op grote schaal groente te gaan verbouwen... we hebben nu twee ossen gekocht en een ploeg en zijn druk aan de slag gegaan. We hopen komende weken eindelijk een begin te maken met de bouw van de multifunctionele zaal. De laatste hand wordt nu gelegd aan de bouwtekening en daarna kunnen we aan de slag.

Je weet soms niet wat een invloed een moeilijke en traumatische achtergrond op het verdere leven van een kind kan hebben. Met alle moeders en hun assistenten gaat het uitstekend, iedereen heeft nu een baby in huis en daar zijn ze vreselijk trots op!



Aktiviteiten

In de afgelopen periode zijn er onder meer een 3tal aktie's gehouden voor Grace Village.

- * Veenendaal; Riet van de Weerdfhof heeft een verkoop gehouden in haar huis van alle zelfgemaakte decoratieartikelen.
- * Katwijk; Fam. Boesaard en haar team hebben een speelgoed verkoop gehouden t.b.v. de operatie van Yonas
- * Veenendaal; De kinderen van de Juliana van Stolbergsschool hielden een sponsorloop i.v.m. het 145 jarig bestaan van de school

Geweldig dat onze achterban zo meeleeft. Kom ook in aktie voor Grace Village bij een jubileum of verkoop aktiviteit. info@bridgetolight.nl

Laten we bidden en werken, dat gaat altijd samen, in Nederland en Ethiopië.



Een grote zorg was het ontbreken van een goede boekhouder en de boekhouding die als een grote last op mijn schouders lag. Maar nu is er dan uiteindelijk toch een goede boekhouder op komen dagen en daar ben ik erg gelukkig mee!

Aids-patiënten

Iedere maand komen er zo'n 25 patiënten om eten te halen en even een praatje te maken met Lettish (de verpleegkundige) en Ethiopia. Onverwachts hebben we er nog tien patiënten uit een andere plaats bijgekregen waar we maandelijks voedsel naar toe brengen. Het is een enorme steun voor deze mensen die geen geld hebben om extra voeding te kopen. Omdat ze met de aidsremmers beginnen is goede voeding noodzakelijk. Door ze voor drie tot zes maanden te helpen komen ze net door de moeilijkste periode heen.

Giften voor het werk zijn van harte welkom.

rekening 40.05.36.048

t.n.v.: Stichting Bridge to Light* te
Veenendaal eventueel o.v.v bestemming

www:bridgetolight.nl
info@bridgetolight.nl

Adres voor brieven en pakjes:
Karin van den Bosch
P.O. Box 64 Indaselassie (Shire)
Ethiopia
karinvandenbosch@ethionet.et

Adres in Nederland:
Fam B. van den Bosch
Wilhelminastraat 91
3901 DB Veenendaal
0318-552007
bas.v.d.bosch@hetnet.nl

Verjaardag



Karin trakteerde op popcorn tijdens haar verjaardag.

Kelakel

We zijn enorm druk geweest met de ziekte in Kelakel het afgelopen jaar. Hetgeen resulteerde in een grote vergadering in Addis Ababa met allerlei grote organisaties. Daarna een weeklang allerlei hoge piekten die het gebied kwamen bezoeken. Gelukkig komt er nu van alles op gang. Er zijn dierenartsen geweest die alles op het gebied van de dieren hebben bekeken, opnieuw de leverspecialist uit Engeland die leverbiopsie heeft genomen en twee Amerikaanse onderzoekers die met allerlei vragenlijsten aan de slag wilden gaan. Helaas hebben we nu ontdekt dat de ziekte ook in twee andere gebieden voorkomt en ook daar zijn wij nu met een kliniek voor de patiënten begonnen. Alhoewel niemand de oorzaak nog weet, schijnt de behandeling en de voeding die we geven enorm te helpen. In Kelakel was het percentage dat overleed aan de ziekte gedaald van 28% tot 4%. Dat is erg bemoedigend en voorlopig blijven we dus deze mensen helpen. Het is niet eenvoudig want de twee nieuwe kliniekes liggen niet op eenvoudig te bereiken plaatsen. Je moet helemaal door de bergen rijden op onverharde wegen en dan kom je echt helemaal in de binnenlanden terecht waar er echt nog helemaal niets is. Gelukkig hoeven we dit niet allemaal zelf te blijven doen, we hebben nu Johannes, een soort onder-arts die het hele behandelgedeelte gaat coördineren. Over een maand of drie willen we proberen om het hele gebeuren in het overheidssysteem te integreren, zodat wij ons weer met de weeskinderen en de weduwen in dat gebied bezig kunnen houden. Omdat er weer financiën zijn binnengekomen voor het schoolvoedingsprogramma in Kelakel kunnen wij hiermee doorgaan. Het is belangrijk dat de kinderen eiwitrijke voeding krijgen waarmee ze wat meer weerstand krijgen en daardoor minder kans is om ziek te worden.

Vooruitkijken

De Verenigde Naties hebben ons gevraagd om een programma te gaan doen met alleenstaande kinderen van vluchtelingen uit een kamp bij ons in de buurt. Na veel denken en bidden hebben we besloten om dat op ons te nemen en hopelijk kunnen we daar het komend jaar mee aan de slag.

Tenslotte...

Wat een zegeningen hebben we het afgelopen jaar mogen zien. Het is om stil van te worden. We hebben hier geen kerstboom nodig om in de kerstfeer te komen. We



weten dat we alles te danken hebben aan God die ons zo lief had dat Hij zijn enig geboren zoon gaf om voor ons te sterven. Het grootste cadeau ooit gegeven! En vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken die een bijdrage geleverd heeft, zij het door gebed, door financiële bijdrage, door vrijwilligerswerk, door advies of door gewoon een kaartje/mailtje sturen. Ook wil ik Bridge to Light bedanken voor hun enorme inzet om het werk hier draaiende te houden, zonder al jullie hulp zou ik hier niet kunnen zijn. Ik wens u allen een hele fijne kerst toe en Gods rijke zegen voor het komende jaar.

In Hem verbonden,
Karin van den Bosch

Bridge to Light

Als bestuur van Bridge to Light mogen wij terug zien op een druk jaar met veel zegeningen. U heeft ons bemoedigd doordat velen van u, in het land, intens meelevend met het werk wat onder leiding van Karin gedaan wordt voor de allerarmsten in Ethiopië.

Let op!! Wanneer u uw omgeving kennis wilt laten maken met alle activiteiten dan kan dat via onze vernieuwde website www.BridgetoLight.nl

Om voor te bidden:

- Voor Samuel, dat hij weer wat beter zal worden.
- Voor de plannen met de kinderen van vluchtelingen
- Voor een oplossing voor de onbekende ziekte in Kelakel

Om voor te danken:

- Voor de vele zegeningen van het afgelopen jaar
- Voor de kinderen en moeders waar het goed mee gaat
- Voor de succesvolle klinieken op verschillende plaatsen
- Voor alle hulp die we uit alle delen van de wereld hebben ontvangen en voor het leger van bidders die er om dit werk heen staan.